



Aan karmelkringleden en belangstellenden,

Beste lezer,

Wij blikken kort terug op twee bijzondere bijeenkomsten. In de maand februari bieden wij je zeven activiteiten, waarbij we ook gaan zingen op de 16^e!

Meld je voor jouw keuze altijd zo spoedig mogelijk aan op onze webpagina!



Terugblik Eliaviering rond een weeskinderenproject

Op woensdag 18 januari stond de maandelijkse Elia-viering in het teken van 'Geroepen om te dienen'.

Omdat onze voorzitter, Aad van Vliet, zich geroepen voelde als vrijwilliger een grote bijdrage te leveren aan het kinderdorpproject Malaika Kids, is hij nu voor de negende maal in Tanzania om dit dorp verder uit te bouwen. Hij kreeg ruimte om daarover in de viering aan

de hand van een videopresentatie te vertellen. Zo konden de aanwezigen horen en zien hoe weeskinderen daar een veilig 'thuis' vinden. Zij krijgen regelmatig hun maaltijden en kunnen weer gewoon kind zijn om op te groeien tot verantwoordelijke burgers met een beroep. Zoals afgesproken heeft het bestuur van Karmelkring Elia de collecte van die avond, € 167,00 gestort op de IBAN van Malaika Kids Nederland:

NL56 INGB 0009 6949 38. Mocht je de viering gemist hebben; de vrijwilligers van Malaika Kids zijn vast blij met een overmaking achteraf!

Terugblik bezinningsavond 'Ongewenst isolement' met Marinus van den Berg

Wij mogen terugzien op een bijzondere bezinningsavond. Pastor Marinus' praktijkvoorbeelden spraken aan en deden soms de ogen openen. Het was een boeiende en leerzame bijeenkomst waarbij ons soms ook een glasheldere een spiegel werd voorgehouden. Uit latere reacties bleek dat er nog lang over werd nagedacht.

De volgende dag ontvingen wij onderstaand naschrift van pastor Van den Berg.

"Eenzaamheid eigen schuld?"

Eenzaamheid eigen schuld. Er zijn mensen die hierover weinig twijfel hebben. Ze verdedigen het te pas en te onpas. Het is niet altijd duidelijk hoe ze tot die mening komen. Wat zijn de ervaringen en de verhalen erachter? Het gedrag van een ander mens is niet altijd gemakkelijk te begrijpen en een mens begrijpt ook zichzelf niet altijd. Een mens gaat som naar een ander om zichzelf beter te leren kennen. Weer een ander denkt zichzelf te begrijpen en begrijpt niet waarom een ander hem niet begrijpt. Wat voor de een zonneklaar is voor een ander duister. Soms willen mensen aan iemand aandacht schenken maar die aandacht wordt niet ontvangen. Soms wordt er wel aan iemands deur geklopt maar de deur blijft dicht of je wordt zelfs weggejaagd. Dat kan tot verwarring en tot boosheid leiden en dan is een mening eenzaamheid is eigen schuld niet zozeer een mening maar een uiting van frustratie en onmacht.

Ook de opmerking eenzaamheid is eigen schuld is niet zo gemakkelijk goed te verstaan. Ze reisde nog met me mee naar huis na die drukbezochte avond in Dordrecht in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Wat was de eenzaamheid van deze moedige mens die opkwam voor de persvrijheid en voor goed onderwijs? Heeft hij zich daar over uitgesproken? Hoe was het voor, hem toen hij gevangen werd genomen? Het maakt hem niet minder betekenisvol als we ook iets daarvan zouden horen. Maar dit is meer een vraag aan de



biografen die er mijns inziens goed aan doen om iemand niet zo mooi neer te zetten, dat je je niet meer met hem kunt verbinden. Als je geen herkenning meer kunt ervaren.

Ik vroeg me af of ik die mening die als een vraag over eenzaamheid als eigen schuld voldoende belicht had. Er kan ook iets teveel slachtofferdenken binnen sluipen en dan ligt het meer aan externe factoren die verhinderen te kijken naar de eigen verantwoordelijkheid en de eigen keuzes. Wie anderen altijd belerend tegemoet treedt, wie het verleden altijd verheerlijkt, wie in deze tijd weinig goeds kan zien, wie alsmaar waarschuwt voor de sociale media en ze steeds asociale media noemt.....die kan ook een proces van vervreemding op gang brengen die zich tegen hem keert. Iedereen is wel eens bot en de een wat meer dan de ander maar wie alleen maar zijn botte kant toont en steeds de messen wedt die moet er niet raar van opkijken weinig tot geen vrienden te hebben. Wie alsmaar zegt niemand nodig te hebben die kan op een dag ook niemand meer hebben. Wie heel graag zichzelf hoort moet zich niet verbazen dat er steeds meer mensen afhaken. Er is geen wederkerigheid meer. Wie denkt te weten de waarheid te kennen zet anderen weg als dwaallichten. Wie geen zelfkennis heeft en niet bereid is die zelfkennis kritisch te laten slijpen, kan blind worden voor dat proces van vereenzaming. Sommigen mensen zitten in posities waarbij iedereen naar hen opkijkt en zij dat ook verwachten en niemand nog vrij en open tot en met hen spreekt. Leiderschapsposities met macht zijn valkuilposities. Eenzaamheid eigen schuld? Liever een vraag dan een onwrikbare mening maar ik zou niet voorbij willen gaan aan eigen verantwoordelijkheid. Ook de verantwoordelijkheid om te groeien in zelfkennis en je te laten corrigeren. Soms is een ongewenste crisis die ook eenzaamheid meebrengt uiteindelijk heilzaam. Je wordt van je troon gestoten en komt thuis op eigen grond. Je komt weer tussen de mensen en bent niet meer boven de mensen.

Het was voor mij een inspirerende avond die me ook weer te denken heeft gegeven, mede dank zij die eigen schuld-dikke bult vraag. Ze werd opengesteld."

Marinus van den Berg



Zin in Literatuur (3 van 4)

Na een stevige partij golfsurfen aan de Franse kust rijdt op een winterochtend het busje van drie jonge surfers tegen een betonnen mast. De negentienjarige Simon Limbres wordt in coma naar de intensieve zorg van een ziekenhuis vervoerd, waar een arts de hersendood constateert. 'De levenden herstellen' van Maylis de Kerangal, volgt de wederwaardigheden van Simons hart vanaf het ongeluk tot het punt waarop het, exact vierentwintig uur later, via stroomschokken aan het kloppen wordt gebracht in de borstkas van de zieke Claire Méjan, een Franse literair vertaalster.

Begeleiding: José ten Berge-de Fraiture
Datum: maandag 06 februari 2017
Tijd: 13:30 – 15:30 uur.
Locatie: Parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1, 3317 RV Dordrecht.
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond

Vorming; Leerhuis groep 1 (4 van 6)

Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden komen dit seizoen bijeen voor een gezamenlijke schriftmeditatie. Daarin worden twee gesprekken tegelijk gevoerd: een gesprek van de groep met de Bijbel én een gesprek tussen de deelnemers onderling. Beide gesprekslijnen krijgen de kans elkaar te inspireren; 'lectio divina'.

Wij bespreken de brief van Jacobus aan de twaalf stammen in de diaspora, alsook een aantal psalmen.



Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen
Datum: woensdag 08 februari 2017
Tijd: 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: Te informeren via karmelkringelia@karmel.nl of 078 616 02 83
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond

Zin Film: 'À perdre la raison'

Zoals we gewend zijn komen we weer in huiselijke familiekring bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek om onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

In deze Franse film neemt regisseur Lafosse een kijkje in het leven van wat op het eerste gezicht een gelukkig koppel lijkt. Muriëlle is een positief gestemde jonge vrouw, die halsoverkop valt voor de charmes van de Marokkaanse Mounir. Hun onstuimig begonnen liefde wordt al snel bezegeld met een huwelijk, en niet lang daarna volgen de eerste kindjes. De naïeve Muriëlle krijgt echter ook te maken met een inwonende patriarch, dokter Pinget, die Mounir als jongen in huis nam en opvoedde als zijn kind. Pinget lijkt alles te gaan bepalen, ook de financiën van het gezin. Voor Muriëlle wordt de opstelling van Pinget steeds benauwender tot ze tegen Mounir verzucht: "... maar jij bent toch de vader van mijn kinderen?".



Lafosse maakte een fascinerende film over een gruwelijke zaak naar aanleiding van een waargebeurd drama. Zijn film roept nog al wat vragen op en heeft het lef onbespreekbare onderwerpen aan te kaarten en het onbegrijpelijke inzichtelijk te maken, niet door te verklaren maar door te laten zien. De regisseur: "Voor mij is de hoofdpersoon die optreedt als beschermheer de incarnatie van het neokolonialisme" en: "De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen".

Begeleiding: Gerard Westendorp o.carm.
Datum: zaterdag 11 februari 2017
Tijd: 11:00 – 15:00 uur.
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht.
Bijdrage: Voor de lunch, € 5,00 per persoon.



Een viering in Karmelitaanse geest. Spiritualiteit die geactualiseerd wordt in het gewone dagelijkse leven en in deze viering, op heilige grond, voor een moment kan terugkeren naar de Eeuwige. Hier mogen we de *bevrijdende boodschap* zien om daarna terug te gaan naar de plaats waar we horen en die boodschap in het leven vorm te geven.

Daarom willen wij vanavond samenkomen in het lege Midden om met jou te luisteren naar de lezing van vandaag, Marcus 8, 22-26 en te mediteren rond het thema:

'Ziet u iets?'

Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoeffend. Hier ook vind je nog ruimte om een eigen voorbede uit te spreken en die met licht zichtbaar te maken.

begeleiding: Myrthe ten Berge-Mulder en Arno Aardoom
piano: Herman van Rooijen
datum: woensdag 15 februari 2017
tijden: liederen inoefenen: 19:10 – 19:25 uur, viering met samenzijn: 19:30 – 20:30 uur.
locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
bijdrage: Jouw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Zin in Zingen: 'Stem in de woestijn'

Samen zingend afdalen in de ziel, stem geven aan onze menselijke en goddelijke werkelijkheid.

We creëren voor elkaar ruimte om aandachtig zingend het thema te verkennen en te verbinden met ons leven, als opmaat voor de veertigdagentijd. Alles kan meehelpen: tekst en muziek, ons lichaam, de ruimte, herhalingen, het luisteren, meerstemmigheid etc. We zingen uit religieus repertoire van diverse bronnen en tijden. Iedereen die graag zingt is welkom.

Anne-Marie ter Beke (1958) is amateurmusicus in Lent bij Nijmegen. Zij heeft een brede zangervaring, als korist en solist. De relatie (vocale) muziek en spiritualiteit heeft haar bijzondere interesse. Anne-Marie is lid van Karmelbeweging.



Begeleiding: Anne-Marie ter Beke
Datum: donderdag 16 februari 2017
Tijd: 19:00 – 21:00 uur.
Locatie: De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht.
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond

Speling lezen (1 van 4)

Jan Terlouw is een van de auteurs in het nieuwe nummer van Speling, over desoriëntatie. "Zijn we de weg kwijt?", vraagt hij zich af. "Er staan grote veranderingen voor de deur. Het gemis aan vanzelfsprekendheid kan verwarrend zijn, maar ook kansrijk en zingevend. [...] Het nu sterk verstrooide licht kan weer worden gebundeld en een toekomst verlichten die er anders uitziet dan vroeger, maar niet noodzakelijkerwijs slechter." In alle betrokkenheid kan het goed zijn toch enige afstand te nemen. Het is typisch christelijk. Het gaat ook over de vraag h^oe we betrokken kunnen en willen zijn. Speling lezen is met een spirituele bril kijken naar hoe wij staan in de wegwerpmaatschappij, te midden van agressie, in kwetsbaarheid en chaos.



Begeleiding: Peter Rovers
Datum: zaterdag 18 februari 2017
Tijd: 10:00 – 12:00 uur.
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond

Vorming; Leerhuis groep 2 (5 van 6)

Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden komen dit seizoen bijeen voor een gezamenlijke schriftmeditatie. Daarin worden twee gesprekken tegelijk gevoerd: een gesprek van de groep met de Bijbel én een gesprek tussen de deelnemers onderling. Beide gesprekslijnen krijgen de kans elkaar te inspireren; 'lectio divina'.

Wij bespreken de brief van Jacobus aan de twaalf stammen in de diaspora, alsook een aantal psalmen.



Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen
Datum: dinsdag 21 februari 2017
Tijd: 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: Te informeren via karmelkringelia@karmel.nl of 078 616 02 83
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond

Karmel West

Regelmatig komen Karmelkringen uit de Randstad tezamen. Dit jaar is dat rond liturgie met teksten van Ad de Keyzer. Wat heeft liturgische spiritualiteit met ons leven te maken? Hoe kan het ons verrijken? Hoe geven wij daar uitdrukking aan? De eerste bijeenkomst van dit jaar is op zaterdag 04 februari in het parochiecentrum van de Karmelparochie Aalsmeer (achter de Karmelkerk) Gerberastraat, 1431 SG Aalsmeer.



Aanmelden: Karmelsecretariaat Almelo via e-mail secretariaat@karmel.nl of 0546-536420.



**Protestantse
Kerk**

Ook de Protestantse Kerk van Dordrecht kent een Leerhuis als een samenwerking van drie Dordtse protestantse wijkgemeenten De Bron in Stadspolders, De Wijnstok in Dubbeldam en de Ontmoetingskerk Sterrenburg. Het thema van dit lopende seizoen is 'Deel je leven'. Jouw bijdrage: € 5,00 voor één avond. Deze is over te maken op IBAN NL 13 INGB 0005 2993 81 t.n.v. H. Schipper, Dordrecht

Kerklocaties en contactgegevens:

De Bron, Dudok-erf 30, Dordrecht 078 622 84 42, Ds. Erik Schipper, dominerik@pkn-stadspolders.nl

De Rank, Dubbelsteijnlaan W. 70, Dordrecht 078 616 19 73
Ds. Peter Barmantlo, pbarmantlo@gmail.com

Ontmoetingskerk, Slangenburger 3, Dordrecht 078 617 51 75
Ds. Riet Boogaard, boogaard@ontmoetingskerk-dordrecht.nl

Enkele bijeenkomsten zijn inmiddels gepasseerd en de resterende zijn:

donderdag 16 februari 2017 Dr. Janneke Stegeman	'Deel je bijbel' in de Rank
donderdag 16 maart 2017 Cilia Hogerzeil	'Deel je zelf?' in de Ontmoetingskerk
donderdag 20 april 2017 Dr. Trineke Palm ??	'Deel je angst' in de Ontmoetingskerk

De doelstelling van Karmelkring Elia

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind je terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan op de thuispagina.

Wil je niet verder zonder Karmelkring Elia?

Wij kunnen niet verder zonder jou. Je helpt mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op IBAN:

NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. **Stichting Karmelkring Elia Dordrecht.**

Dank voor wat de afgelopen tijd aan ons werd toevertrouwd!



En dan nog dit:

"Jesus wird vor allem verkündigt als Bringer einer neuen Ethik der Mitmenschlichkeit, des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung."

Pfarrer der Wittenberger Stadtkirchengemeinde -2017-01-12

Dordrecht, 2017-02-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie: Paul Seesink
www.karmelcentra.nl/dordrecht - karmelkringelia@karmel.nl - 078 616 02 83

Indien je geen belangstelling hebt voor deze kringbrief, kun je dit melden via karmelkringelia@karmel.nl