



O68 • 2017-03-31

Aan karmelkringleden en belangstellenden,

Beste lezer,

Helaas moeten wij u een mutatie melden. Daarnaast bieden wij u in april vier bezinningsmomenten. U bent weer van harte welkom!

Meld u voor uw keuze altijd zo spoedig mogelijk aan op onze webpagina!

Mutatie!



In de papieren brochure staat op 10 april de bezinningsmiddag 'Zin in Literatuur' vermeld. Door omstandigheden kan deze bijeenkomst op die dag niet doorgaan. Deze laatste van vier middagen zal plaatsvinden op 15 mei. Onze webpagina vermeld het actuele Bezielingsaanbod!

Bezielingsaanbod april

Namen voor Hem; beziel spreken

Spreeken over onze ervaring met God is niet vanzelfsprekend. Het is een ander soort spreken, dan over wat waar is. In onze ervaring wordt een ander soort waarheid zichtbaar. Een waarheid die zich onthult en ontvouwt; die wijkt, aantrekt en ons zo in haar diepte lokt. Mensen hebben steeds geprobeerd hun ervaring met de Eeuwige uit te drukken. Het besef dat deze ervaring en beleving teer en intiem is, bewerkt een sfeer van eerbied en respect voor elkaars beleving; we treden op heilige grond. Het Heilige is het Andere, het Overstijgende. We kunnen niet over het Heilige beschikken of discussiëren. We kunnen alleen ervaringen delen. Misschien dat de geraaktheid van de ander óns raakt en ons opbouwt. Vanavond willen we spreken over onze ervaringen met de Levende, aan de hand van teksten uit de traditie die gaan over ons spreken over de Ene. We verkennen wat deze teksten ons zeggen en houden onze eigen ervaringen er naast.



begeleiding: Huub Welzen o.carm.
datum: dinsdag 04 april 2017
tijd: 19:30 – 21:30 uur.
locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
uw bijdrage: € 5,00 per persoon.

Zinnige Vertellingen (nieuw!)

Vandaag houden wij een bezinningsbijeenkomst in de ochtend. Een nieuwe activiteit die niet vermeld staat in de papieren brochure! Wij tonen u een korte documentaire over het leven van Titus Brandsma. Titus stierf waarvoor hij leefde. Voor mensen in nood, voor zieken, voor lijdenden, voor zoekers naar gerechtigheid, voor zoekers naar de Eeuwige. Titus zocht naar de zin van het bestaan in het alledaagse; in óns bestaan.



Wij ontvangen u met koffie en thee. Na afloop stellen wij u voor over de documentaire in gesprek te gaan.
Weet u welkom!

begeleiding: Aad van Vliet en Peter Bokelaar
datum: donderdag 06 april 2017
tijd: 11:00 – 12:30 uur.
ontvangst: 10:30 uur met koffie en thee.
locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
toegang: Gratis.

Vorming; Leerhuis groep 2 (6 van 6)

Karmelbewogen mensen uit de Drechtsteden komen dit seizoen bijeen voor een gezamenlijke schriftmeditatie. Daarin worden twee gesprekken tegelijk gevoerd: een gesprek van de groep met de Bijbel én een gesprek tussen de deelnemers onderling. Beide gesprekslijnen krijgen de kans elkaar te inspireren; 'lectio divina'.

Wij bespreken de brief van Jacobus aan de twaalf stammen in de diaspora.



Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen
Datum: dinsdag 18 april 2017
Tijd: 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: Te informeren via karmelkringelia@karmel.nl of 078 616 02 83
Bijdrage: € 5,00 per persoon/per avond



Maandelijks viering in Karmelitaanse geest. Spiritualiteit die geactualiseerd wordt in het gewone dagelijkse leven en in deze bijeenkomsten, op heilige grond, voor een moment kan terugkeren naar de Eeuwige. Zo kort na Pasen mogen we de spiritualiteit van de opstanding beleven. Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Hier ook is ruimte om een eigen voorbede uit te spreken en die met licht te markeren.

begeleiding: Myrthe ten Berge-Mulder en Marijke Rovers-Snelders.
piano: Herman van Rooijen
datum: woensdag 19 april 2017
tijden: liederen inoefenen: 19:10 – 19:25 uur, viering met nazit: 19:30 – 20:30 uur.
locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
bijdrage: Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

De doelstelling van Karmelkring Elia

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan op de thuispagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet verder zonder u. U helpt mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op IBAN:

NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. **Stichting Karmelkring Elia Dordrecht.**



Dank voor wat de afgelopen tijd aan ons werd toevertrouwd!

En dan nog dit:

"De naam van God is Genade"

Titel van een boek van paus Franciscus, uitgegeven in januari 2016

Dordrecht, 2017-03-31 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie: Paul Seesink
www.karmelcentra.nl/dordrecht - karmelkringelia@karmel.nl - 078 616 02 83