



072 • 2017-08-01

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

In deze vakantiemaand bieden wij u twee bezinningsbijeenkomsten waarbij u weer van harte welkom bent. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Titus Brandsma in Dachau overleed. Daarom staat de jaarlijkse bezinningsreis op 28 augustus in het teken van deze moedige karmeliet.

Meld u voor uw keuze altijd tijdig aan op [onze webpagina](#) of bel ons!

ELIA viering
STICHTING KARMELITANEN
ELIA
DORDRECHT

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder het thema *'Kritisch bekeken'*. Spiritualiteit die geactualiseerd wordt in het gewone dagelijkse leven en in deze bijeenkomsten, op heilige grond, voor een moment kan terugkeren naar de Eeuwige. Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Hier ook is ruimte om een eigen voorbede uit te spreken en die met licht te markeren.



Begeleiding: Marijke Rovers-Snelders en Peter Rovers
Piano: Herman van Rooijen
Datum: woensdag 16 augustus 2017
Tijden: liederen inoefenen: 19:10 – 19:25 uur, viering met nazit: 19:30 – 20:30 uur.
Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage: Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Meditatieve busreis 'De grens voorbij'

Voor het derde jaar maken wij een meditatieve busreis. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Titus Brandsma in het toenmalige concentratiekamp te Dachau stierf. Titus' leven stond in dienst van de Eeuwige én de mensen; zelfs zij die hem kwaad aandeden. Hij bestreed het kwaad maar níét de mensen. Ondanks alle wreedheid trad hij hen tot het laatste moment van zijn leven vriendelijk tegemoet en bad hij voor hen. Daarmee ging hij de grens voorbij. Titus was een moedig en mild mens. De waardigheid waarmee hij leefde kan onze geestkracht voeden.



Wij gaan naar Nijmegen, de stad die voor Titus zo van belang was. En we combineren dat met een kort bezoek aan de Duitse stad Kleve, waar Titus Brandsma een poos in gevangenschap doorbracht.

Op vrijdag 25 augustus klokslag 08:30 uur vertrekken we vanaf het kerkplein van de De Verrezen Christuskerk met een touringcar richting Nijmegen. Rond 10:00 uur worden we daar verwacht in het Titus Brandsma Memorial aan de Stijn Buijsstraat, waar we een kop koffie of thee zullen drinken. Die ochtend zullen we met elkaar luisteren naar Susan van Driel – karmeliet uit Boxmeer en Tituskenner. Zij zal spreken over gerechtigheid, het lijden en de liefde. Na een koffiepauze is er gelegenheid de naastgelegen Titus Brandsma gedachteniskerk en het kerkplein te bezichtigen : op eigen gelegenheid of desgewenst rondgeleid door de karmelieten Paul Reehuis en Marieke Rijpkema. Aansluitend zal er een korte gebedsviering zijn in de indrukwekkende Tituskapel.

Daarna is het tijd voor de lunch. We krijgen een kop soep en drinken en we vragen aan elke deelnemer aan de reis om zelf voor een eigen lunchpakket te zorgen.

Na de lunch zijn er twee mogelijkheden, waar je op kunt inschrijven:

A. stadswandeling in de voetsporen van Titus, o.l.v. Paul Reehuis

Deze twee uur durende wandeling voert ons vanaf het station naar de Kronenburgsingel, waar Titus gewoond heeft, naar de Doddendaal, naar de oude Tituskapel. We vervolgen de tocht richting de aula van de Universiteit. Titus hield daar zijn beroemde Diesrede, de rede over het godsbegrip.

B. bustocht naar Kleve (DE), waar we een bezoek zullen brengen aan de Stifftskirche. Bijzonder bezienswaardig zijn daar het Maria- en het kruisaltaar, een hertogelijke grafkelder en een piëta. Er is ook een gedenksteen voor de gevallen van de beide wereldoorlogen. In één van de kapellen hangt een foto van Titus Brandsma, en ook is hij afgebeeld in één van de glas-in-loodramen. We rijden vervolgens langs de gevangenis in Kleve, waar Titus een zware tijd doormaakte. Aan de buitenmuur hangen plaquettes over hem.

Daarna verzamelen we ons weer in het Titus Brandsma Memorial aan de Stijn Buijsstraat voor wat drinken met iets erbij.

Om 16:30 uur stappen we in de bus en hopen rond 18:00 uur weer in Dordt te zijn.

De kosten voor deze reis bedragen € 30,00 per persoon; te voldoen door overmaking van dit bedrag bij aanmelding op IBAN **NL48 RBRB 0931 1476 62** t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht. Gelieve bij de overmaking te vermelden: Busreis Nijmegen, optie **A** of optie **B**.

Van harte hopen we op een mooie en inspirerende reis.

Begeleiding: Bestuur Karmelkring Elia
Datum: vrijdag 25 augustus 2017
Tijd: 08:15 – 18:00 uur. (bus vertrekt om precies 08:30 uur!)
Vertrek: vanaf kerkplein voor de 'De Verrezen Christus'-kerk
Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Kosten: € 30,00 per persoon; voor betaling, zie hierboven.
Aanmelden: Bij voorkeur via: www.karmelcentra.nl/dordrecht (tab 'aanmelden')

De doelstelling van Karmelkring Elia

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan op de thuispagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet verder zonder u. U helpt mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op IBAN:

NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. **Stichting Karmelkring Elia Dordrecht**.

Dank voor wat de afgelopen tijd aan ons werd toevertrouwd!



En dan nog dit:

"Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen."

Desiderius Erasmus Roterodamus *1466 - † 1536

Dordrecht, 2017-08-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie en ©: Paul Seesink – paul@seesinkweb.nl – www.seesinkweb.nl

Indien u geen belangstelling hebt voor deze kringbrief, kunt u dit melden via karmelkringelia@karmel.nl