



Maria, Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel

Karmel berichten

*Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp
6 maart 2022*



Zalige Titus Brandsma

Beste mensen,

Een publicatie over een bijeenkomst van 25 februari in Almelo, waarin primair aandacht was voor Titus Brandsma, werd mede in relatie gebracht met de oorlog in Oekraïne. Ook gedichten over vrede in combinatie met Titus Brandsma zult u bijgaand aantreffen en ook enkele aanvullende informatie. Met dat alles wilde ik niet wachten tot een volgende reguliere uitgave.

De huidige ontwikkeling is misschien aanleiding om Titus aan te roepen om vrede af te smeken in Oekraïne.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp heeft deelgenomen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmelaaamba@gmail.com

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.

	<p>Gebed</p> <p>God van vrede en gerechtigheid. U opent ons hart voor de liefde en de vreugde van het Evangelie, zelfs te midden van alle haat en vernedering van onze broeders en zusters. Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag, zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma met mildheid kunnen zien door de verschikkingen van onmenselijkheid heen tot in Uw heiligheid, die ook straalt doorheen de martelaren van alle tijden.</p> <p>Amen</p>
---	--

Vandaag zondag 6 maart is er vanaf 19:00 uur een oecumenische vesperviering in de Sint-Franciscusbasiliek van Bolsward.

Na de heiligverklaring op 15 mei wordt een nationale dankviering voorbereid voor zondag 22 mei in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.

De publicatie van een speciaal publieksmagazine is in gang gezet, gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn betekenis voor huidige generaties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bisdommen in Nederland en zal ook als download beschikbaar komen.

Het bisdom Roermond maakt een bidprentje bij gelegenheid van de heiligverklaring.

Op initiatief van de bisdommen 's-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een Rome-programma aan voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Informatie hierover is te vinden op de site:

www.heiligititusbrandsma.nl

En zo zullen er in de komende tijd nog wel meer acties komen.

God zegene Ukraine. God zegene Rusland.

God geve dat beide volkeren
weldra weer in volle vrede en vrijheid
naast elkander staan in zijn erkenningen tot zijn eer,
tot heil en bloei van beide zo na verwante volken.

Titus Brandsma 22 januari 1942.

Geactualiseerd door Anne-Marie Bos 25 februari 2022.

Uit de nieuwsbrief van Karmel Twente

Met voorstaande actualisering van een gebed van Titus Brandsma begon Anne-Marie Bos haar inleiding in de Elisakerk in Almelo op vrijdag 25 februari. Precies een week later kondigt Paus Franciscus aan dat Titus op 15 mei in de St. Pieter in Rome zal worden heilig verklaard.

Ook Herre Roorda reflecteert in onderstaande tekst op wat Titus ons te zeggen kan hebben in de situatie in de Oekraïne, onder de titel *Dona nobis pacem* (Heer geef ons vrede).

Heer geef ons Vrede, *Dona nobis pacem*

In de vroege ochtend van donderdag 24 februari '22 stuurde de Russische president Putin volgens eigen zeggen 'een vredesmissie' naar Ukraine. In feite was het een overrompelende invasie van meerdere kanten in het buurland. Daags erna, op vrijdagavond 25 februari, kwamen wij met rond 50 personen bijeen in de Elisakerk te Almelo op uitnodiging van Karmel Twente. Het thema stond al vast: 'Titus Brandsma, getuige van God'. Bij veel deelnemers waren de gedachten bij de actuele ontwikkelingen in Ukraine. Bij de schok dat een militaire invasie door Russische troepen niet alleen een bedreiging was gebleven, maar werkelijkheid was geworden. Bij de voorbede werd een licht ontstoken en gebeden om vrede tussen de volken en voor de slachtoffers van het geweld.

Anne-Marie Bos begon haar toespraak met een gebed dat Titus in 1942 schreef in de gevangenis. Maar zij actualiseerde het gebed door de namen van de volken waarvoor Titus bad, namelijk Duitsland en Nederland, te veranderen in Ukraine en Rusland. Opeens was dit gebed geladen door onze eigen context.

God zegene Ukraine. God zegene Rusland.
God geve dat beide volkeren weldra weer in volle vrede en vrijheid
naast elkander staan in zijn erkenningen tot zijn eer,
tot heil en bloei van beide zo na verwante volken.

In haar toespraak ging Anne-Marie Bos nader in op het denken van Titus Brandsma over wie God is en wat God bewerkt in de mens en in heel de schepping. "Kan ik het helpen, dat God in alle dingen getuigenis aflegt over zichzelf?". Op een indrukwekkende manier slaagde Anne-Marie Bos erin ons dicht bij het getuigenis van Titus Brandsma te brengen.

In het licht van de huidige ontwikkelingen in Ukraine worden bepaalde teksten van Titus Brandsma zeer actueel, zoals die over vrede en vredelievendheid. Zo schrijft hij in 1931: "Wij die midden in de wereld staan, wij die meer dan we onszelf bewust zijn, worden beheerst door de publieke opinie om ons heen, laten we ons eens afvragen of ook wij wel worden geleid door de juiste voorstellingen van hetgeen de vrede in de menselijke samenleving eigenlijk inhoudt. Willen wij niet teveel water en vuur verzoenen?"

In sommige politieke commentaren bij de huidige ontwikkelingen werd eveneens de kritische vraag gesteld of de westerse democratieën niet teveel geneigd zijn geweest om concessies te doen vanwege allerlei eigenbelangen.

Titus Brandsma heeft vanuit zijn Godsgeloof de verwarrende ontwikkelingen in zijn dagen doorgrond. Hij heeft water en vuur onderscheiden en de grenzen aangegeven wat betreft de politieke ideologie van het nationaal-socialisme. En dat voerde tot zijn arrestatie en uiteindelijk tot zijn dood in Dachau.

Overall is er protest aangeheven tegen deze oorlog. In de vorm van demonstraties, van bloemen leggen bij monumenten, van samen zingen. Huub Oosterhuis schreef al vele jaren geleden een lied tegen de derde wereldoorlog. Het is nog net zo actueel als toen.

“Wij die nog mogen leven – van hoop en vrees vervuld,
Aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld,
Wij die god weet hoe verder – tot hiertoe zijn gespaard,
Dat wij toch nooit erkennen – het recht van vuur en zwaard.

Dat wij toch niet vergeten – waartoe wij zijn gemaakt,
Dat diep in ons geweten – opnieuw het licht ontwaakt,
Dat in ons wordt herschape – de geest die overleeft,
Dat onze lieve aarde – nog kans op redding heeft.”

Herre Roorda

Video van die bijeenkomst

Op 25 februari 2022 heeft Karmel Twente een bijeenkomst gehad rondom het thema:

Titus Brandsma: getuige van God

“Kan ik het helpen, dat God in alle dingen getuigenis aflegt over zichzelf?”.

Hiermee geeft Titus Brandsma kernachtig weer hoe hij God verstaat.

In alles, zo leert hij, getuigt God van zichzelf. In de hele schepping, in al wat is, is God present.

In deze lezing heeft Anne-Marie Bos vanuit drie invalshoeken stil gestaan bij de wijze waarop Titus Brandsma van God getuigde: zijn mystieke theologie, zijn maatschappelijk engagement en zijn kruisweg.

Er is van deze bijeenkomst een video gemaakt die u kunt bekijken door op onderstaande link te klikken: [Skt 25-2-2022 - YouTube](#)

Wat houdt vrede eigenlijk in?	Hoop op vrede
<p>Wij die midden in de wereld staan, wij die meer dan we onszelf bewust zijn, worden beheerst door de publieke opinie om ons heen, laten we ons eens afvragen, of ook wij wel worden geleid door de juiste voorstellingen van hetgeen de vrede in de menselijke samenleving eigenlijk inhoudt.</p> <p>Willen wij niet teveel water en vuur verzoenen? Willen wij niet te veel aan de maatschappij vrede schenken zonder dat wij er ons druk over maken, die maatschappij dusdanigerwijze van inzicht te doen veranderen dat zij die vrede ook kan aannemen en waarderen?</p> <p><i>Beide zijn ontleend aan: Titus Brandsma, vrede en vredelievendheid (1931) Opgenomen in Titus Brandsma een blijvende bezieling.</i></p>	<p>Het is alsof het mensdom met blindheid is geslagen. Het is ons droef te moede, als wij, nog pas getuige van het wrede schouwspel van de wereldoorlog, de volkeren zich opnieuw en vreselijk zien wapenen; alsof zij niets hebben geleerd. Het ziet er wel heel somber uit.</p> <p>Maar het is merkwaardig, hoe door alle eeuwen heen telkens vredesherauten zijn opgestaan, vredestichters en verkondigers van de boodschap van de vrede.</p> <p>En al ging na enige tijd hun stem verloren in het nieuw opkomend strijdgewoel, na de verschrikkingen van de oorlog kwam ook weer de bezinning er weerklonk opnieuw de boodschap van de vrede.</p>

<p>God van vrede en gerechtigheid</p> <p>God van vrede en gerechtigheid, U opent ons hart voor de liefde en de vreugde van het Evangelie, zelfs te midden van alle haat en vernedering van onze broeders en zusters. Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag, zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma met mildheid kunnen zien door de verschrikkingen van onmenselijkheid heen tot in Uw heerlijkheid, die ook straalt doorheen de martelaren van alle tijden. Amen.</p> <p>Oss</p>	<p>Gebed voor Oekraïne</p> <p>Bidden wij voor Oekraïne. Bidden wij speciaal voor de Oekraïense jeugd, wiens dromen en aspiraties nu worden bedreigd door de schim van de oorlog.</p> <p>Bidden wij dat ook zij kunnen leven in vrede en hun dromen kunnen verwezenlijken. Bidden wij dat wij geen enkele vorm van arrogantie en agressie accepteren.</p> <p>Nu wij de heiligverklaring van Titus Brandsma voorbereiden, laten wij leren van zijn voorbeeld. Titus die sprak in woorden van waarheid en gerechtigheid. En die met de genade van God, met opgeheven hoofd zich begaf in de duisterste oorden.</p> <p>Laat ons in deze donkere momenten zijn voorbeeld volgen en de vlam van gebed, hoop, weerstand en solidariteit levend houden.</p> <p>Amen.</p>
--	---

Lezingenreeks ter nagedachtenis van Titus Brandsma

Het Titus Brandsma Instituut organiseert dit voorjaar een viertal gratis online lezingen over Titus Brandsma.

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Ugoklooster (nabij Bolsward) als Anno Sjoerd Brandsma. Titus werd zijn kloosternaam bij het intreden bij de orde der karmelieten. Brandsma had vele talenten. Hij doceerde jonge karmelieten in opleiding, was maatschappelijk actief in Oss en werkzaam als journalist bij De stad van Oss en de Gelderlander. Hiervoor schreef hij vooral artikelen over spiritualiteit.

Grote bekendheid verwierf Titus ook als hoogleraar Filosofie aan de in 1923 opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen, waarvan hij bovendien een jaar lang rector magnificus was (1932/33). Verschillende middeleeuwse handschriften, later verloren gegaan in de oorlog, zijn dankzij initiatief van Titus als fotoafdruk bewaard; het fundament van het in 1968 opgerichte Titus Brandsma Instituut.

Programma lezingen:

- Woensdag 30 maart - Lezing 2
[Titus Brandsma over Middeleeuwse Filosofie \(ENG\) door Dr. Simon Nolan o.carm](#)
- Woensdag 20 april - Lezing 3
[Titus Brandsma over heiligheid door Prof. dr. Inigo Bocken](#)
- Woensdag 11 mei - Lezing 4
[Titus Brandsma over nationaalsocialisme \(ENG\) door Prof. dr. Fernando Millan Romeral, o.carm](#)

Bestaande publicaties



Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut belichten in dit prachtig full colour geïllustreerde hardcover boek ieder aspect uit het leven van het bewonderings-waardige mens dat Titus Brandsma was. Mooi uitgevoerd, zeer leesbaar en toch met diepgang.

Titus Brandsma Van held tot Heilige € 19,95.

ISBN 9789464027549

Auteur Christoph Lüthy, Frans Wijzen, Marc de Kesel,
Aantal pagina's 184

Te bestellen bij Adveniat.nl, of de boekhandel

Van Titus Brandsma tot Edith Stein € 9,99



Als er ooit een tijd is om een voorbeeld te nemen aan heiligen en martelaren, dan is het wel in deze pandemie die ons leven ook zal beheersen in de vastentijd naar Pasen toe. Na het succes van de eerdere gebedenboeken (20.000 exemplaren) dragen heiligen als Titus Brandsma, Edith Stein en de monniken van Tibhirine ons in de veertigdagentijd.

ISBN 97894932790108

Te bestellen bij Adveniat.nl, of de boekhandel



Korte teksten van Titus Brandsma die uitnodigen tot 'enige rust en bezinning' in de stroom van het leven en het rumoer van de tijd, zodat onze blik 'tot de diepte kan boren'.

We komen Titus in deze overwegingen in levende lijve tegen, we horen als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien; anderen gelukkig maken; mystiek metterdaad; niet wegstijven van het lijden; vredelievend zijn; kijken met de ogen van de liefde; God zien.

Teksten verzameld door Kees Waaijman

Redactie: Hettie Berflo

Prijs: €10,- excl. verzendkosten



Titus Brandsma wordt in dit boek van verschillende kanten belicht, als filosoof, journalist en hoogleraar, emancipator en vredesstichter, verzetsheld en dierenvriend.

Iedere keer een paar pagina's waarin hij in beeld en aan het woord komt. Vensters waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven uit God.

Tekst en beeld: Kees Waaijman

Redactie: Hettie Berflo

Prijs € 19,90 excl. verzendkosten

Verkoop van deze twee publicaties:

Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen

Karmel Boxmeer, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer

Bestelling per mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl

Veertien teksten van Titus Brandsma zijn samengebracht, die zijn brede belangstelling laten zien. Veertien wetenschappers is gevraagd om daarop een reflectie te geven, ieder vanuit de eigen expertise. Ze werpen een verrassend licht op deze teksten en op de veelzijdige wetenschapper die het Titus Brandsma Instituut nu al vijftig jaar inspireert.

Bijdragen van Marinus van den Berg, Inigo Bocken, Anne-Marie Bos, Charles Caspers, Corjo Jansen, Marc de Kesel, Ad de Keyzer, Fernando Millán Romeral, Peter Nissen, Michael Plattig, Gerrit Steunebrink, Kees Waaijman, Huub Welzen, Theo van der Zee.

Titus Brandsma Sppiritualiteit dichtbij, in veertien teksten € 25,50.

Redactie Annemarie Bos (TBI)
Aantal pagina's 255
ISBN 9789492093714
Te bestellen bij Adveniat.nl, of de boekhandel



Meer informatie rond Titus Brandsma is te vinden op:

Internationale Orde Karmelieten	www.ocarm.org
Nederlandse Karmelprovincie	www.karmel.nl
Titus Brandsma Memorial	www.titusbrandsmamemorial.nl
Titus Brandsma Instituut	www.titusbrandsmainstituut.nl
Teksten Titus Brandsma	www.titusbrandsmateksten.nl
Stichting Vrienden van Titus Brandsma	www.titusbrandsmavrienden.nl
Titus Brandsma Museum Bolsward	www.titusbrandsmamuseum.nl

Citaten Titus Brandsma

- “Al weet ik niet wat het worden zal, ik weet mij geheel in Gods hand.”
- “Ik zie God werken in het werk van zijn handen en de openbaring van zijn liefde.”
- “Wij moeten allereerst God zien als de diepste grond van ons wezen.”
- “God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen Hem zien en in zijn aanschouwing leven. En die aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons gedrag. Hij zal zich dan ook in onze werken openbaren.”
- “Het is onze plicht om de gewone dingen op grootse wijze te doen; dat is met een zuivere intentie en met inzet van heel de persoonlijkheid.”
- “Wij wensen alleen maar op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.”
- “Neem de dagen zoals ze komen, de schone met een dankbaar hart en de kwade ter wille van die volgen, want het ongeluk is maar een voorbijganger.”