



Maria, Onze Lieve Vrouw
van de berg Karmel

Karmel berichten

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp

11 december 2022



Heilige Titus Brandsma

Beste mensen,

In een tijd waarin de kou wat is ingevallen en het 's avonds steeds eerder donker wordt, bereiden wij ons in deze adventstijd voor op het hoogfeest van Kerstmis. Van harte wensen wij u toe dat dit feest met de komst van Christus op deze wereld met veel warmte kan worden gevierd. Vooral natuurlijk de warmte van binnen waar wij de Heer mogen ontvangen.

Wij wensen hu een Zalig Kerstmis en alle goed voor het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen

Hoop op vrede

Het is alsof het mensdom
met blindheid is geslagen.
Het is ons droef te moede,
als wij, nog pas getuige
van het wrede schouwspel van de wereldoorlog,
de volkeren zich opnieuw en vreselijk zien
wapenen;
alsof zij niets hebben geleerd.
Het ziet er wel heel somber uit.

Maar het is merkwaardig,
hoe door alle eeuwen heen
telkens vredesherauten zijn opgestaan,
vredestichters
en verkondigen van
de boodschap van de vrede.

En al ging na enige tijd
hun stem verloren
in het nieuw opkomend strijdgewoel,
na de verschrikkingen van de oorlog
kwam ook weer de bezinning
en weerklonk opnieuw
de boodschap van de vrede

Vrede en vredelievendheid (1931)

Uit: Titus Brandsma, een blijvende bezieling

Deze tekst is ook te lezen in relatie tot alle
zorgen die nu onder ons leeft.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmelaaamba@gmail.com
Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.

Kerstmis alle dagen

Artikel van H. Titus Brandsma 1922

Is er schooner feest voor het hart, dat Jezus liefheeft, dan het hoogheilig feest van Kerstmis, het feest, waarop wij blij herdenken de geboorte van den mensch-geworden God, den dag, waarop Hij voor het eerst de armpjes uitstreckte om ons te omhelzen en aan zijn H. Hart te drukken om ons te doen gevoelen, hoe warm dat Hartje voor ons klopte, hoe snel zijn H. Bloed Hem door de aderen joeg, als wachtend, toen reeds, op het tijdstip, waarop Hij het voor ons zou kunnen storten?

O Goddelijk Kind van Bethlehem, hoe gaarne zou ik willen neerknielen voor uw kribbe, hoe gaarne met de herders opstaan om U de eerste hulde en aanbidding te brengen, mijn lippen te drukken op Uw handjes en de warmte te voelen, welke Uw H. Bloed aan heel uw tenger lichaam schenkt ter openbaring, dat Gij leeft, dat Gij leeft om onder ons te zijn de Emanuel, de God met ons, gekomen om ons te verlossen door het offer van dat Kostbaar Bloed.

En toch, dwaas is mijn verlangen.

Meer dan den herders werd gegeven, is mij ten deel gevallen.

Voor mij is 't Kerstmis alle dagen. De Kerstnacht verliest er zijn schoonheid niet om. In den Kerstnacht komt het mij nog levendiger voor den geest staan, dat zijn schoonheid niet meer vergaat. In den heiligen Kerstnacht, als tot driemaal toe het H. Misoffer wordt opgedragen, niet slechts ter viering van de eeuwige geboorte van den Zoon uit den Vader, niet slechts ter viering van de geboorte van den[2] kleinen Jezus in den stal van Bethlehems veld, maar ook om zijn wedergeboorte te vieren in het hart van de menschen, die dat hart voor Hem openstellen, Hem willen ontvangen in zijn H.H. Sacramenten, dan zie ik met meer klaarte, dat het altijd Kerstmis voor mij is, dat, evenals in dien nacht, nog steeds Maria de Moeder des Heeren, begeleid door den H. Jozef, rondgaat van huis tot huis, dat wil zeggen, van hart tot hart om een plaats te vinden, waar Jezus kan worden herboren.

Zal van mijn hart gezegd kunnen worden, wat tot schande van het volk van Bethlehem tot het einde der dagen in het Evangelie zal worden herhaald, dat er bij hen geen plaats was voor Jezus, die hun stad tot zijn geboortestede had uitverkoren?

Laat het land van mijn hart niet gesloten zijn voor Hem, die het wil komen besproeien en drenken met het levendmakend water der genade. Moge het land van mijn hart den Zaligmaker der wereld aanschouwen en daarboven weerklinken het lied ven de Engelen, dat glorie zingt aan God en vrede aan de menschen.

Laat ik opgaan naar de steenen of houten kribbe van het H. Tabernakel om er den wedergeboren Jezus, voor mij daar herboren, te aanbidden, mij in zijn armpjes te sluiten en te voelen, hoe warm in dat H. Sacrament nog altijd zijn Hart voor mij klopt, hoe in zijn H. Lichaam het Bloed nog door de aderen jaagt, zijn Wonden zich openen om het mij te doen drinken, het Offer van dat H. Bloed vernieuwd wordt tegelijk met zijn verschijning op aarde.

O wonderbaar geheim, dat herinnering is en werkelijkheid tevens.



Laat ons met de H. Teresia lachen met hen, die nog zouden willen staan aan Bethlehems kribbe. Haar en mijn geloof zegt toch, dat in het H. Sacrament even wezenlijk als daar de Godmensch voor mij ligt, wel niet sterfelijk meer, maar toch levend als God en als mensch, niet meer komend, om ons te verlossen, maar om ons in de volbrachte verlossing te doen delen, niet meer lijdend om onze liefde te

wekken, maar verheerlijkt dragend de kenteekenen van dat lijden om onze liefde te bestendigen en nooit meer te verliezen.

Is er schooner feest voor het hart, dat godsvrucht koestert tot Jezus' H. Kostbaar Bloed, dan het hoogheilig feest van Kerstmis?

Vreugde, driedubbele vreugde moet ons aller hart doen juichen op dezen dag en die vreugde moet zoo groot zijn, zoo ons hart vervullen en verruimen, dat het leeg is zonder haar, dat wij die vreugde niet meer kunnen ontberen en wij altijd weder gaan naar de Kribbe van het Tabernakel om er telken dage ons Kerstmis te vieren, totdat wij het Gloria in excelsis hooren waar de kleine Jezus van Bethlehem zijn heerlijkheid ontvouwen zal voor hen, die in deemoedig geloof haar omsluiting hebben aanbeden in het Huis des Broods te Bethlehem of in het H. Sacrament des Altaars.

Oss: Dr. Titus Brandsma, O. Carm.

Bidden wij voor Oekraïne

Zeker nu daar de winter al zo is ingevallen.

God zegene Ukraine. God zegene Rusland.
God geve dat beide volkeren
weldra weer in volle vrede en vrijheid
naast elkander staan in zijn erkenningen tot zijn eer,
tot heil en bloei van beide zo na verwante volken.

Titus Brandsma 22 januari 1942.

Geactualiseerd door Anne-Marie Bos 25 februari 2022.



Karmelviering

Elke laatste donderdag van de maand is er een eucharistieviering, een Karmelviering, in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Tijd	10:30 uur.
Plaats	HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp.
Voorganger	Loek Seeboldt o.carm.

Taizéviering in de Karmel

	De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.		
Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren! Weet u welkom om 20:00 uur.			
Datum (vrijdag)	16 december 2022	27 januari 2023	
Plaats	Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer.		
Begeleiding en aanmelden bij	Wim Ernst o.carm.	w.ernst@karmel.nl 06-12 90 24 44	Vrijwillige bijdrage

Gespreksgroep Karmel

	Deze al enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe leden en die zijn van harte welkom		
	We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemers aangedragen kunnen worden.		
	We gaan lezen uit de readers van de karmeliet Gerard Westendorp: “Wat geloven we? Wat geloof ik? Wie is Jezus voor ons?”		
<i>Wat geloven we? Wat geloof ik? Wie is Jezus voor ons? Hij geneest zieken, drijft duivels uit en wekt doden op. Wie Hem aanroept zal gered worden.</i>	Gerard heeft de idee dat “voor velen die afgehaakt hebben het geloof zoveel geloofwaardiger zou kunnen zijn en voor velen anderen de nog diepere betekenis van het geloof en van Jezus Christus aan het licht zou komen als we de onnodige obstakels opruimen”.		
	Daarom deelt hij wat hem inspireert en hoopt dat het anderen inspireert. We gaan het meemaken door diverse onderdelen uit zijn werk te kiezen, te lezen en te bespreken.		
	De bijeenkomsten zijn van 14:00 tot 16:00 uur		
	Aalsmeer		Badhoevedorp
Datum	12 januari	16 februari	21 december
	16 maart		1 maart
Plaats	Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer		Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp
Begeleiding en aanmelden bij	Loek Seeboldt o.carm.	loekseeboldt@hetnet.nl of 0297 – 34 73 31	Bijdrage vrijwillig

Mattheus in Badhoevedorp

	<p>Het is aardig wanneer u een eigen bijbel meeneemt. Geef niet welke vertaling of uitgave. Om veel gepuzzel te voorkomen neem ik iedere dag een eigen werkvertaling mee. Op basis daarvan praten we met elkaar, maar iedereen kan mijn tekst vergelijken met de bekende vertalingen. En het is leuk, wanneer u een eigen bijbel bij u hebt. Dan ziet u ook, dat meerdere vertalingen mogelijk zijn.</p>		
<p>Wie dit leest is welkom. Er wordt geen voorkennis verondersteld, alleen nieuwsgierigheid en een beetje geduld. Geduld, want niet alle vragen zijn gemakkelijk te beantwoorden. U krijgt begeleidende fotokopieën. Het gaat in totaal om 12 bijeenkomsten.</p>			
<p>Weet u welkom van 14:00 - 16:00 uur de volgende donderrdagen</p>			
	22 december	Maart april 2023	
Plaats	Parochiekerk HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp		
Begeleiding	Jan Engelen	Bijdrage voor de hele serie	€ 50,00.
Aanmelden bij	Jan Engelen	jnngln@gmail.com	

55+ “met nieuwe ogen zien”

	<p>We zijn weer gestart met een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp.</p>		
<p>Januari de maand waarin elk jaar de oecumene extra aandacht krijgt. Van 15 t/m 22 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Thema: “ Doe goed zoek recht” Eén is onze Meester en wij allen zijn zusters en broeders. Dat geloof in de ene Meester verbindt christenen van alle kerken.</p> <p><i>Thema:</i> Geef ons heden hoop voor morgen. Levensverhaal van Pastor Ans Creemer – Alland. (Van onderwijzeres en mannequin tot pastor) Oecumene: Samen groeien in geloof, hoop en liefde.</p> <p>Inleider: Pastor Ans Creemer – Alland, Pastor en werkzaam voor de Protestantse Gemeente Samen op Weg Kudelstaart.</p> <p>Als raakpunt 55+ u iets mag wensen voor het komende jaar; Laat u raken in het diepst van uw ziel en neem deel aan onze bijeenkomsten! Soms breekt er door inzicht een nieuwe wereld door!</p> <p>Br. Wim Ernst Mw. Hettie Pecht Mw. Annie Mariën</p>			
Datum	5 januari		
Tijd	10:15 tot 11:30 uur		
Plaats	Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer.		
Begeleiding	Wim Ernst o.carm.	Bijdrage	€ 2,00
Aanmelden bij	Wim Ernst o.carm.	w.ernst@karmel.nl	06-12 90 24 44

Regellezen

 <p><i>Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum</i></p>	<p>De regel van de Karmel</p> <p>De Karmelregel is 1000 jaar geleden als leefregel gegeven aan kluizenaars op de berg Karmel. Zij vroegen aan patriarch Albertus van Jeruzalem om een eigen religieuze leefwijze. Hiermee vroegen zij om van individueel levende eremieten een gemeenschap te mogen worden. Een gemeenschap van broeders, en later ook zusters, van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Albertus schrijft hen als het ware een brief om daarmee de religieuze weg die ze hadden gevonden te bevestigen en bestendigen.</p> <p>Het spanningsveld tussen individu en gemeenschap was natuurlijk in de cultuur van 1000 jaar geleden iets anders dan nu. Toch blijkt dat gegeven door de eeuwen heen voor vrouwen en mannen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven, uitnodigend te zijn geweest. Ook nu is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor kloosterlingen en mensen ‘in de wereld’.</p>
<p>Het is een korte Regel. Er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld. Wat Albertus de broeders geeft als model moet ‘voegen’ in de omstandigheden, rekening houden met mogelijkheden en beperkingen. Zo wijst deze milde Regel ons een weg. Een weg die ons leert om ons leven te gaan in het voetspoor van Jezus Christus. De Regel leert ons zien dat Christus in ons levend aanwezig is. Steeds meer mogen onze oren en ogen worden geopend, opdat wij - hem volgend - steeds meer op hem zullen gaan lijken.</p>	
<p>Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. Daarbij is er ruimte om te spreken en te luisteren. En om echt gehoord te worden. Omdat het een persoonlijk gesprek is, vragen we of je, als je geïnteresseerd bent, contact wil leggen voor een kennismaking met:</p>	
<p>Begeleiding</p>	<p>Elise Vorstermans elisevorstermans@gmail.com 06 21 28 81 92</p>
<p>Plaats</p>	<p>Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer</p>

Film en Spiritualiteit

	<p>Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.</p>		
<p>Film 1 The Nun Zweedse documentaire. Marta, een jonge vrouw uit een gezin van 9 kinderen, treedt op haar 19^e in een karmelietessenklooster in. De documentaire volgt haar 10 jaar lang en ook de familie, van 1996-2006. Zij wordt 2 maal geïnterviewd, net voor haar intrede en na haar 5-jarig noviciaat. De documentaire is bekroond met de Prix Italia 2007.</p>			
<p>Datum</p>	<p>31 maart 2023</p>	<p>Tijd</p>	<p>15:00-15:30 uur</p>

Film 2			
In gesprek met Agnes van Ardenne over haar leven met God. Zij schrijft een brief aan God en André Knevel praat met haar daarover. Zij was minster van Ontwikkelingssamenwerking van 2003-2007. Zij bidt altijd.			
Datum	21 april 2023	Tijd	15:00-15:30 uur
Plaats	Kerk van de H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer en ontmoetingsruimte.		
Begeleiding	Gerard Westendorp o.carm.	Bijdrage	€ 10,00 per film.
Aanmelden	Uiterlijk een week tevoren		
Bij	Hans en Angela van Kessel	h.en.a.vankessel@outlook.com	0297-34 06 82

Agenda

Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen en Badhoevedorp

Activiteit	Tijd	Plaats	Adres	Datum	Blz.
December 2022					
Taizéviering in de Karmel	20:00	Aalsmeer	ZW	16-12-2022	4
Gespreksgroep Karmel	14:00 – 16:00	Badhoevedorp	PB	21-12-2022	4
Mattheus in Badhoevedorp	14:00 - 16:00	Badhoevedorp	KB	22-12-2022	5
Januari 2023					
55+ “met nieuwe ogen zien”	10:15 – 11:30	Aalsmeer	PC	05-01-2023	5
Gespreksgroep Karmel	14:00 – 16:00	Aalsmeer	PC	12-01-2023	4
Gespreksgroep Karmel	14:00 – 16:00	Badhoevedorp	PB	18-01-2023	4
Taizéviering in de Karmel	20:00	Aalsmeer	ZW	27-01-2023	4
Februari 2023					
Gespreksgroep Karmel	14:00 – 16:00	Aalsmeer	PC	16-02-2023	4
Maart 2023					
Gespreksgroep Karmel	14:00 – 16:00	Badhoevedorp	PB	01-03-2023	4
Gespreksgroep Karmel	14:00 – 16:00	Aalsmeer	PC	16-03-2023	4
Film en Spiritualiteit	15:00 – 15:30	Amstelveen	K	31-03-2023	6
April 2023					
Film en Spiritualiteit	15:00 – 15:30	Amstelveen	K	21-04-2023	6

Uitleg afkortingen en adressen:		
Parochiecentrum Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer	Aalsmeer	PC
Zwarteweg 36, 1431 VM	Aalsmeer	ZW
Karmelkerk, Stommeerweg 13, 1431 ES	Aalsmeer	KA
Kerk H. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN	Amstelveen	K
Kerk van HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE	Badhoevedorp	KB
Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM	Badhoevedorp	PB