



086 • 2018-10-01

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

De komende maand hebben we weer een aantal van onze vaste activiteiten op het programma staan, zoals Literatuur en Levensvragen, Leerhuis en Zinnige Vertellingen. Natuurlijk is er op de derde woensdag de vaste Eliaviering. Op dinsdag 9 oktober hebben we een niet te missen bijzonder onderwerp: Iconen van gerechtigheid.

Maak een keuze en meldt het ons even in verband met de catering en het doorgeven van eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via website of email karmelkringelia@karmel.nl.

Mededelingen vanuit het bestuur

Constant Dölle overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 11 september, vroeg in de ochtend, Constant Dölle in Zenderen is overleden. Hij is 102 jaar geworden.

Velen van ons kennen Constant als bouwpastoor van de Verrezen Christuskerk.

In 1957 kwam hij met medebroeders naar Dordrecht met de opdracht een parochiekerk te bouwen. Woonde hij eerst nog in het klooster (fylosoficum) in Amstelveen, tijdens de bouw van de kerk had hij een "werkkamer" in een souterrain van een pas gebouwde flat en verbleef hij regelmatig in de noodkerk aan de Zuidendijk.

Op zijn solex zag men hem door de wijk crossen, bouwend aan een geloofsgemeenschap in de nieuwbouwwijken Wielwijk en Crabbehof.

De nieuwe kerk kwam er. De ideeën voor de architectuur van de kerk droeg hij zelf aan. De kerk moest de vorm hebben van een tent. De tent symboliseerde het volk van God onderweg. Zeker aan de binnenkant van de kerk is dat nog goed zichtbaar. De schuine pilaren lijken op scheerlijnen van de tent. De hoeksteen van de kerk kreeg de tekst van psalm 61, vers 5 "Laat mij gast zijn in uw tent". "De verrijzende Christus", zo moest de nieuwe kerk heten. Immers steeds opnieuw is er sprake van opstaan, van verrijzen. Tot zijn teleurstelling werd dit door het toenmalige Bisdom niet goedgekeurd en zo kreeg de kerk de naam "Verrezen Christus". Ook de klokkentoren was niet zo maar een toren. In de klokkentoren werden drie luiklokken geplaatst die verwezen naar de andere kerken die in de wijken werden gebouwd. De ene klok draagt de naam Stefanus (naar de gereformeerde Stefanuskerk in Crabbehof) en de andere de naam Andreas (naar de Ned. Hervormde Andreaskerk in Wielwijk). Op die manier werd er verbinding gelegd met de protestanten in de wijk. De derde luiklok draagt de naam Petrus en drukt de verbondenheid uit met de toenmalige bijkerk St. Petrus in Puttershoek.

In het aanpandige klooster vestigden zich medebroeders karmelieten, werkzaam in de parochie en werkzaam in het middelbaar onderwijs.

Jaren later kwam hij terug in "zijn" Verrezen Christuskerk, om de Titus Brandsma Gedachteniskapel te bewonderen, de kapel die vernoemd werd naar zijn medebroeder Titus en die Constant nog persoonlijk gekend heeft.

Het deed hem zichtbaar goed, dat de gedachtenis van Titus in deze kapel levend werd gehouden en dat het erfgoed van de Karmel doorgegeven wordt middels het Centrum voor Spiritualiteit. Wij spreken onze dankbaarheid uit voor het vele en belangrijke werk dat pater Dölle in onze parochie heeft verricht.

Na een lang leven mag deze onvermoeibare en bewogen karmeliet rust en vrede vinden in zijn God. De uitvaartdienst heeft inmiddels plaatsgevonden in de parochiekerk van Zenderen op maandag 17 september.

Retraite 19 tot 21 oktober in Zenderen

In deze retraite gaat het om stilte, weinig woorden en werken met paarden. We omspelen dit thema, ontmoeting, ervarenderwijs. We gaan letterlijk de ontmoeting aan. Twee paarden helpen ons daarbij. Paarden zijn vanuit hun natuur zuiver afgestemd op de essentie, op waar het echt om gaat in ontmoeting. Ze oordelen niet, ze komen je, letterlijk, tegemoet. Om misverstand te voorkomen: we blijven op de grond, dus naast het paard. En om mee te doen hoef je geen ervaring te hebben met paarden. We weten van te voren niet, wat we ontmoeten zullen. Maar we gaan op weg en we zullen wel zien.

Begeleiders: Paula Tielemans en Hadé Overdulve

Allebei zijn zij afgestudeerd als geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut.

Paula leeft en werkt als religieuze in de Karmelgemeenschap van Zenderen.

Hadé werkt sinds jaren met paarden en mensen vanuit haar eigen praktijk en leeft vanuit karmelitaanse spiritualiteit.

Wanneer: Vrijdag 19 oktober 15.30 uur tot zondag 21 oktober 15.00 uur

Waar: Zenderen, waar we te gast zijn bij de Karmelgemeenschap aldaar.

Kosten: €225,- inclusief verblijf (op één of tweepersoonskamers) en maaltijden

Aantal: Maximaal 10, minimaal 6 personen

“Voltooid leven” woensdag 10 oktober in de Wijnstok Dubbeldam

In het komende seizoen organiseren de drie protestantse wijkgemeenten Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg drie thema-avonden over het 'HET GOEDE LEVEN!'

De avond 'Voltooid Leven' is een lezing door dr. Annemarieke van der Woude. In de Wijnstok in Dubbeldam, Dubbelsteijnlaan W 70, aanvang: 20:00 uur. De avond gaat over wat wel genoemd wordt de vierde levensfase, als 'de luxaflex van het leven' zich gaat sluiten; wat is dan nog 'het goede leven'?

Dr. van der Woude is theoloog, werkte jarenlang als geestelijk verzorger in een verpleeghuis, stelde op diverse manieren kritische vragen in het publieke debat over menswaardig oud worden en een waardig levenseinde, mengde zich bijv. in de discussie rond Albert Heringa. Zij schreef de boeken: Als de dood (2015) en Het doodshemd heeft geen zakken (2011). Op dit moment is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse gemeente in Oosterbeek. Weet u van harte welkom.

Het nieuwe bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia:

Het programma voor het seizoen 2018-2019 is gereed en inmiddels digitaal beschikbaar. U kunt uiteraard het programma ook bekijken op onze website:

www.karmelcentra.nl/dordrecht.

Ook is de nieuwe brochure gedrukt en deze is / wordt verspreid op de verschillende (kerk)locaties en in de Titus Brandsma Gedachteniskapel. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op een van de locaties ophalen dan wel (per e-mail of per telefoon) aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl.

Let op: een aantal bezinningsavonden begint om 19:30 uur i.v.m. de reistijd van de inleiders / (leken)Karmelieten uit het oosten.

Programma in oktober 2018

Literatuur en Levensvragen; maandag 8 oktober 2018

In deze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen lezen we en bespreken we "De Kozakkentuin" van Jan Brokken, ISBN 978 90 450 3017 3.

De auteur beschrijft de vriendschap tussen een jonge officier van justitie en de 13 jaar oudere schrijver Dostojewski, die verbannen is naar Siberië en vier jaar dwangarbeid achter de rug heeft. Wat is het dat de twee naar elkaar toe trekt en welke invloed hebben het strafkamp en de vriendschap op de schrijver?

Begeleiding : José ten Berghe-de Fraiture
Tijden : 13:30 – 15:30 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Iconen van gerechtigheid: dinsdag 9 oktober 2018

Hans Lucassen is ruim 30 jaar advocaat geweest. Hij heeft na de overdracht van zijn advocatenkantoor een traject gevolgd bij de Karmel in Boxmeer en heeft zich in 2011 geassocieerd aan de Karmel. Recht, rechtvaardigheid en later gerechtigheid hebben in zijn leven aandacht getrokken. Hans heeft zich in zijn zoektocht naar de betekenis van gerechtigheid in onze samenleving ook laten leiden door iconen van gerechtigheid zoals Mahatma Gandhi, Titus Brandsma en Nelson Mandela. Waar putten zij hun inspiratie uit om tegen de gevestigde orde en onrecht in te gaan? Wat kunnen wij van hun volhardende moed leren? Op deze en andere vragen zal Hans nader ingaan.

Na de pauze zal Hans kort de vraag hoe wij zelf kunnen meewerken aan een meer rechtvaardige en menswaardige samenleving inleiden. Een idee of initiatief van een of meer personen kan al een begin zijn van meer gerechtigheid in onze wereld. Wat kan jij of kunnen wij in dit verband betekenen? Er is dan gelegenheid om met elkaar tot een hopelijk levendige gedachtewisseling te komen.

Het boek 'Uitzien naar Gerechtigheid' van Hans Lucassen waarin naast de bespreking van de iconen van gerechtigheid ook aandacht is besteed aan de Bergrede en andere onderwerpen, die met recht en onrecht te maken hebben, is na afloop van deze bijeenkomst te koop.

Begeleiding : Hans Lucassen, geassocieerd lid van de Karmel, Boxmeer
Tijd : 19:30 – 21:30 uur.
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Zinnige vertellingen: donderdag 11 oktober 2018

Wij ontvangen u met van een kopje koffie of thee en we vertonen een aflevering van de populaire TV serie "De Verwondering" gepresenteerd door Annemiek Schrijver en praten daarover na. Deze keer de boeiende aflevering met politicus en schrijver Jan Terlouw: wat beweegt en inspireert hem.

Tijden : 10:30 uur inloop met koffie/thee;
11:00 uur start presentatie en om 12:30 uur sluiting
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Toegang : is geheel gratis en iedereen is van harte welkom

Leerhuis: dinsdag 16 oktober 2018 (groep 2)

Wij gaan met elkaar verschillende passages lezen uit de vier evangeliën. In overleg bepalen de deelnemers welke verzen zij graag willen lezen en met elkaar bespreken. Is er een tekst waar je vaak over struikelt, waarvan je steeds denkt als je die leest: 'maar wat wordt hier nu toch bedoeld?' of een vers die een gevoel van wrevel of irritatie oproept? Dan zijn dát waarschijnlijk mooie teksten om eens in te duiken. We doen dat volgens de geestelijke lezing: 'Lectio Divina'. Met elkaar zoeken we naar de betekenis van de tekst en naar de zeggingskracht daarvan voor ons persoonlijk. Het zijn geen bijeenkomsten om achterover te leunen en te luisteren, maar we gaan met elkaar aan de slag om de tekst te ontrafelen. Neem dus uw pen en papier mee!

Begeleiding : Gabriëlle Vermeulen
Tijden : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Privéadres, welke per bijeenkomst nader wordt bepaald.
Bijdrage : € 5,00 per persoon/per avond

Let op: Omdat mogelijk de samenstelling van de groepen leerhuis verandert, kan deze datum en de locatie wijzigen. Heeft u interesse om een keer deel te nemen, meldt u dan via de email aan.

Eliaviering: woensdag 17 oktober 2018

Maandelijks viering in Karmelitaanse geest onder een thema. Spiritualiteit in een samenspel van muziek en zang, gebed en stilte, lezing en overweging geactualiseerd in het gewone dagelijkse leven.

Vóór de aanvang oefenen we de liederen in. Ook is er gelegenheid om een eigen voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken. Na de viering is er ontmoeting met koffie en thee.

Begeleiding : Corine Mulder, Maria Polman en Gabriëlle Vermeulen

Tijden : viering met ontmoeting: 19:30–20:30 uur; inzingen vanaf 19:10 uur.

Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

De doelstelling van Karmelkring Elia

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht