



096 • 2019-08-01

## Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

De kringbrief voor de maand augustus kan, in verband met de vakantietijd, weer kort zijn. We kunnen terugkijken op een geslaagd Karmelfeest dat we op woensdag 17 juli met elkaar vierden (zie mededelingen). De volgende Eliaviering is zoals altijd op de derde woensdag: 21 augustus. Zoals al eerder in de vorige Kringbrief gemeld gaat de meditatieve busreis dit jaar op 30 augustus niet door.

Omdat de eerstvolgende bezinningsbijeenkomst al op 3 september is, hebben we de uitnodiging al in deze Kringbrief van augustus aangekondigd. Meldt het ons even in verband met de catering en het doorgeven van eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via de website of email [karmelkringelia@karmel.nl](mailto:karmelkringelia@karmel.nl).

## Mededelingen vanuit het bestuur:

### Karmelfeest: woensdag 17 juli 2019

Wereldwijd wordt op 16 juli het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel. Karmelkring Elia Dordrecht vierde dit feest als gebruikelijk op de derde woensdag van de maand. Centraal stond het elkaar ontmoeten, samen eten en samen vieren.

We zijn de middag begonnen met het samen nadenken over de Karmel en de Karmelspiritualiteit. Om ons daarbij te helpen hadden we Anne Marie O.Carm., Peter Rovers en Dinky Philipsen gevraagd om kort iets te vertellen over hun ervaring en binding met de Karmel. Ze gingen in op de vragen: Wat is het eigene van de Karmel? Wat trekt je aan in de spiritualiteit van de Karmel? Wat brengt de Karmel jou? Wat maakt dat je je thuis voelt bij de Karmel? Ieder bracht het onder woorden op haar en zijn manier. Hierna werd er opgesplitst in groepjes om over hetzelfde onderwerp verder met elkaar te praten. Aan het eind leverde elk groepje een briefje in waarop in het kort het resultaat van het gesprek stond.

Van de bijeenkomst zal een (sfeer)verslag worden gemaakt en aan de deelnemers worden toe gezonden.

Over de Karmel en de Karmelspiritualiteit heeft het bestuur van de Karmelkring een korte info folder gemaakt. Deze werd ter plekke aan iedereen uitgedeeld. In de Gedachteniskapel Titus Brandsma zullen een aantal folders beschikbaar zijn om mee te nemen. De folder is ook op onze webpagina [karmelkringelia@karmel.nl](mailto:karmelkringelia@karmel.nl) geplaatst.

Daarna was er de gezamenlijke eenvoudige maaltijd. Voor de 28 aanwezigen was er soep, broodjes en fruit. Corine Mulder had weer 2 voortreffelijke soepen (aspergesoep en courgettesoep) gemaakt. Tussen de bedrijven door was er al ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten / te spreken.

Rond 19:00 uur gingen we naar de Gedachteniskapel Titus Brandsma voor de viering.

Na het inzingen gingen Anne-Marie Bos O.Carm. en Gabriëlle Vermeulen voor in een mooie Woord- en Communieviering. De overweging door Anne-Marie Bos O. Carm. is te vinden, te lezen en te downloaden op: <https://karmelcentra.nl/dordrecht/nieuws/>

Na de viering en dank van de voorzitter vervolgens het eerste exemplaar van de brochure voor het

nieuwe seizoen aan Anne-Marie. Alle aanwezigen (ca 40) ontvingen eveneens een exemplaar.

Het bestuur van de Karmelkring nodigde daarna alle aanwezigen uit voor een glaasje en een knabbeltje in de tuin van de zusters. Het werd een gezellig samenzijn dat om ca 21:30 uur werd afgesloten.

Nogmaals iedereen bedankt die aan de gezellige bijeenkomst hebben bijgedragen en ook uiteraard ook dank aan iedereen die aanwezig was.

### **Het nieuwe bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia:**

Het programma voor het seizoen 2019-2020 is gereed: u kunt de brochure en / of het bezinningsaanbod vinden op: [www.karmelcentra.nl/dordrecht](http://www.karmelcentra.nl/dordrecht). Let op: vanaf zondag 4 augustus staat de laatst gecorrigeerde uitgave op onze website. U kunt het aanbod of de brochure downloaden en u daar ook (meteen of later) aanmelden.

De nieuwe brochure verspreiden we ook op de verschillende (kerk)locaties en in de Titus Brandsma Gedachteniskapel. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op een van de locaties ophalen dan wel aanvragen bij onze secretaris: [karmelkringelia@karmel.nl](mailto:karmelkringelia@karmel.nl). We kunnen u de brochure ook digitaal toezenden.

We hebben de digitale uitvoering inmiddels ook al naar een groot aantal belangstellenden gemaïld.

Ondanks de vele controles die er door diverse mensen zijn uitgevoerd hebben we toch een erratum moeten maken:

Blad 5: Zinnige vertellingen: inloop is niet om 10:00 uur maar om **10:30 uur**

Blad 12: Agenda 2019: 14 november Speling lezen moet zijn **16 november** Speling lezen

Blad 15: Telefoonnummer secretaris is niet 06 - 42 15 44 06 maar **06 - 24 15 44 06**

### **Data bijeenkomsten Karmel West:**

Volgende bijeenkomsten van Karmel West zijn op: 7 september in Aalsmeer; 23 november in Den Haag. Voor nadere informatie en uitnodiging: [karmelkringelia@karmel.nl](mailto:karmelkringelia@karmel.nl).

## **Programma in augustus 2019**

### **Eliaviering woensdag 21 augustus 2019**

Maandelijkse viering in Karmelitaanse geest onder een thema. Spiritualiteit die geactualiseerd wordt in het gewone dagelijkse leven.

Vóór aanvang kunnen liederen worden ingeoefend. Ook is er gelegenheid om een eigen voorbede uit te spreken en daarbij een lichtje aan te steken.

Begeleiding : Theo Tiebosch en Berry van Son

Piano : nog niet bekend

Tijden : viering met ontmoeting: 19:30 – 20:30 uur.

Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE

Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

### **De op 30 augustus 2019 geplande meditatieve busreis gaat niet door**

Onze parochie organiseerde al meerdere malen een bus voor de bedevaart naar Den Brielle. Dit jaar is dat initiatief weer goed opgepakt. Ons eigen idee om naar dezelfde stad een meditatieve busreis te organiseren komt neer op teveel van het goede en hetzelfde. Daarom laten we dit jaar de busreis achterwege. Het wordt elk jaar lastiger om binnen een straal van 100 kilometer een passend reisdoel te vinden. Uw ideeën voor volgend jaar zijn dan ook van harte welkom.

### **Wederzijdse kwetsbaarheid–ontmoetingen in het hospice: dinsdag 3 september**

De inleider vertelt over haar werk als zorgvrijwilliger in het hospice. We worden hier geconfronteerd met de realiteit van de kwetsbaarheid van ons bestaan. Het hospice is een bijzondere plaats, waar juist in die kwetsbaarheid van de laatste fase bijzondere ontmoetingen mogen ontstaan. Wij noemen de mensen, die tijdelijk aan onze zorg toevertrouwd zijn, gasten. Maar wie is nu in wezen bij wie te gast?

Begeleiding : Marianne van Waterschoot  
Tijden : 19:30 – 21:30 uur  
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE  
Bijdrage : € 5,00 per persoon/per avond

### **De doelstelling van Karmelkring Elia**

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

### **U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?**

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en Karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

**IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht**

Dordrecht, 2019-08-01 Stichting Karmelkring Elia Dordrecht, redactie bestuur