



098 • 2019-10-01

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

De komende maand hebben we weer een aantal van onze vaste activiteiten op het programma staan, zoals de oecumenische bijbelcursus en Zinnige Vertellingen. Natuurlijk is er op de derde woensdag de vaste Eliaviering. Op dinsdag 8 oktober hebben we een niet te missen bijzonder onderwerp: Het Zonnelied van Franciscus door broeder Theo van Adrichem Ofm. Maak een keuze en meld het ons even in verband met de catering en het doorgeven van eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via de website of de email karmelkringelia@karmel.nl.

Mededelingen vanuit het bestuur

Het Leerhuis (serie van 5 dinsdagavonden door het jaar)

Graag willen we het Leerhuis onder jullie aandacht brengen. Zijn er onder u die daaraan willen deelnemen voor het komende seizoen? De huidige groep is door (privé-)omstandigheden dit seizoen vrij klein geworden. We zijn dus op zoek naar een 2 tot 4 nieuwe deelnemers. Heeft u er al eens aan gedacht om deel te nemen? Of bent u zeker geïnteresseerd, maar is het er nog niet van gekomen. Meldt u dan aan voor een of meerdere avonden. Of kom eens kijken of het u bevalt en beslis dan verder. Aanmelden kan rechtstreeks via deze email of via de website. De eerstvolgende avond is dinsdag 12 november 2019. Graag zien we uw deelname aan Leerhuis tegemoet.

Vorbereiding van de Eliaviering en Provinciaaliturgie

Heeft u eens eerder woord- en gebedsdiensten of Eliavieringen voorbereid, of bent u eerder voorgegaan? Bent u bekend met en bewogen door de Karmelspiritualiteit? De huidige groep is vrij klein geworden door (privé)omstandigheden. Daarnaast willen we gaan meedoen aan het een of twee maal voorbereiden van de Provinciaaliturgie. Wij zijn dus op zoek naar aanvulling van de huidige groep. Aanmelden kan mondeling / telefonisch bij een van de bestuursleden of per email.

Het bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia:

De brochure over seizoen 2019-2020 is verspreid op de verschillende (kerk)locaties en in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op een van de locaties ophalen dan wel (per e-mail) aanvragen bij onze secretaris: karmelkringelia@karmel.nl. U kunt het bezinningsaanbod en onze activiteiten ook vinden op onze website: www.karmelcentra.nl/dordrecht.

Gebedsketting:

Vorig jaar in maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee op elke laatste zaterdag van de maand? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina <https://www.karmel.nl/gebedsketting/>

Datum bijeenkomst Karmel West:

Volgende bijeenkomst van Karmel West is op: 23 november in Den Haag.
Het thema voor dit lopende jaar is: "(Karmel)spiritualiteit in een veranderend (karmel)landschap". Voor nadere informatie en uitnodiging: karmelkringelia@karmel.nl

Programma in september 2019

Oecumenische bijbelcursus (1): dinsdag 1 oktober 2019

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. Het komend seizoen verdiepen we ons in de Wijsheidsliteratuur. Hieronder verstaan we de verzameling geschriften in het Eerste Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd wordt, veelal met een opvoedende of educatieve functie. Gedacht wordt aan de boeken Spreuken, Prediker, Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, maar ook aan de boeken Job en Hooglied. Op de eerste van de zes bijeenkomsten zal met de deelnemers worden gekozen welk boek per keer de aandacht krijgt.

Begeleiding : Drs. Henk Berflo, oud docent Bijbelse vorming bisdom Breda/R'dam
Tijden : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Hart voor de Schepping: Het Zonnelied van Franciscus: dinsdag 8 oktober 2019

Het Zonnelied is een van de oudste gedichten in het Italiaans, geschreven door Franciscus van Assisi rond 1224-1225. Elementen uit de schepping zoals zon, maan, vuur, water en de aarde, zingen God lof. Daarom wordt het lied ook wel de lofzang van de schepselen genoemd. Elk schepsel wordt aangesproken als broeder of zuster en de aarde als zuster en moeder. Daarin klinkt hun onderlinge verbondenheid door. In het tweede deel van de lofzang komt de mens in beeld, met mooie en duistere kanten. Afsluitend worden alle schepselen aangespoord om God, de Allerhoogste, te prijzen, te danken en te dienen, en wel in nederigheid. De lofzang schetst een bijzondere weg: beginnend bij de verwondering en vervolgens duistere en weerbarstige kanten van het leven aanduidend om tenslotte uit te monden in een aansporing tot omvorming en herstel. Een lofzang die uitnodigt om ermee in te stemmen.



Begeleiding : Theo van Adrichem Ofm, Minderbroeder Franciscan, Megen
Tijden : 19:30 – 21:30 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Zinnige vertellingen: donderdag 10 oktober 2019

Tanzania kent vele weeskinderen (geschat op 2,5 milj.) voor wie de toekomst er niet rooskleurig uitziet. Op 16 februari 2004 heeft de stichting Malaika-kids een huis gehuurd in Dar Es Salaam en dit ingericht als opvanghuis voor weeskinderen. In eerste instantie vangen zij de kinderen daar op en gaan zij op zoek naar familieleden. Als Malaika kids geen familie kan vinden of zijn die niet in staat om de zorg van het kind op zich te nemen, dan bieden wij een thuis in het Malaika-Kids Kinderdorp in Mkuranga. In 2009 vroeg de stichting Malaika-kids Aad van Vliet om naar Tanzania te gaan om daar de bouw van het weeskinderdorp technisch en financieel te begeleiden. De eerste maal ging Aad voor 3 maanden. Nu gaat hij al 11 jaar voor 4 tot 6 weken. Inmiddels is er al een heel dorp ontstaan waar 120 kinderen kunnen wonen. Aad zal vertellen over de omstandigheden waarin hij de bouw begeleidde en wat hij daar heeft gerealiseerd. Hij vindt het fijn om terug te gaan naar "zijn" kinderen en moeders.

Hij vertelt met veel passie, aan de hand van plaatjes en een filmpje, over het dorp en de bewoners.

Begeleiding : Aad van Vliet
Tijden : Let op de aanvangstijd is gewijzigd.
: 10:00 uur inloop met koffie/thee;
: 10:30 uur start presentatie en om 12:00 uur sluiting
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Toegang : Geheel gratis en iedereen is van harte welkom

Eliaviering: woensdag 16 oktober 2019

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed, lezen een psalm, we lezen uit het evangelie, doen een bezinning en zingen samen onder muzikale begeleiding. Tijdens deze vieringen kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering ontmoeten we elkaar met koffie en thee. Vóór de aanvang oefenen we de liederen in.

Begeleiding : nader te bepalen
Tijden : viering met ontmoeting: 19:30–20:30 uur; inzingen vanaf 19:10 uur.
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Vrouwen in de stamboom van Jezus: woensdag 30 oktober 2019

Stambomen: ze geven aan wie je bent door te zeggen wie je voorouders zijn. Dat geldt ook voor Jezus van Nazareth, van wie de evangelist Mattheus de stamboom geeft – naar goed oudtestamenteel gebruik. In de lezingen komt deze stamboom slechts één maal per jaar voorbij en dan ook nog op een doordeweekse dag. En als we de Bijbel zelf ter hand nemen, slaan we deze op het eerste oog droge opsomming van namen al snel over. Deze bijeenkomst willen we er juist bij stilstaan: wie worden genoemd en wie niet? En vooral: wat doen de vrouwen Tamar, Rachab, Ruth en “de vrouw van Uria” in deze vooral door mannen gedomineerde lijst? Dr. Willien van Wieringen, bijbelwetenschapper en docent aan de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing te Utrecht, neemt ons mee naar de stamboom en daarmee naar de voorouders van Jezus.

Organisatie door : Theresia van Ávila parochie
Tijden : woensdag 30 oktober, 20.00 tot 22.00 uur
Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, Dordrecht
Nadere toelichting: Avond is vrij toegankelijk

Oktober: maand van Franciscus, Theresia van Lisieux en Theresia van Ávila.

Nu de protesten opklinken tegen de klimaatverandering door toedoen van de mens, krijgt het feest van Franciscus op 4 oktober '19 bijzondere betekenis. Is het toevallig dat zijn naamgenoot de huidige paus een encycliek heeft geschreven, Laudato Si, verwijzend naar het loflied op de schepping van Franciscus van Assisi. Hij tekent de samenhang van klimaat, economie, politiek menselijke solidariteit, die uit het evenwicht geraken. Hij zoekt en geeft aanwijzingen, hoe wij de schepping kunnen begroeten die zo zwaar wordt toegenakeld.

Het lijkt wel dat menselijk ingrijpen een vloek brengt. Is het goed omgaan met de leefomgeving en de schepsels daarin niet eerbied voor de schepping en de Schepper? Dat is heel eenvoudige liturgie, die begint in de morgen bij het opstaan en eindigt in de nacht.

Vanuit de kleine Karmelorde in de wereld treden op 1 oktober en 15 oktober twee kerkleraresen naar voren, respectievelijk de Kleine Teresia en de Grote Teresia die zo inspirerend de toegang tot God, onze Schepper, onderwezen hebben, zonder drempels.

Dan is op zaterdag 19 oktober de Titus Brandsma Vriendendag onder het motto "Journalist in dienst van de Waarheid". Hij was een mens die een waarachtig en eerlijk oog had voor de schepsels, de schepping en de Schepper.

Tekst uit nieuwsbrief van Nijmegen door Paul Reehuis O.Carm.

De doelstelling van Karmelkring Elia

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht

AGENDA 2019

05 november Oecumenische bijbelcursus 2

12 november Leerhuis 2

14 november Zinnige vertellingen: abusievelijk niet in agenda brochure vermeld

16 november Speling lezen 2

20 november Eliaviering

26 november Laudato Sí

02 december Literatuur en levensvragen 2

03 december Oecumenische bijbelcursus 3

12 december Zinnige vertellingen

14 december Zin in film: Samsara

18 december Eliaviering