



KRINGBRIEF



102 • 2020-02-01

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

We hebben deze keer, naast ons programma, nogal wat informatie meegenomen die voor u interessant kan zijn: daarom is de brief langer.

In de maand februari wordt een nieuwe activiteit geïntroduceerd: een stilte meditatie op zaterdag 8 februari. Daarnaast komen we bijeen voor Literatuur en Levensvragen, de Oecumenische bijbelcursus, Zinnige vertellingen en Speling lezen. Op de derde woensdag staat de maandelijkse Eliaviering gepland. Maak een keuze en meldt het ons even in verband met de catering en het doorgeven van eventuele wijzigingen. Aanmelden graag via website of e-mail karmelkringelia@karmel.nl.

Mededelingen vanuit het bestuur

Halen en brengen:

Wilt u een bezinningsavond, een cursus uit een serie of een Eliaviering bijwonen en heeft u geen vervoer? Rijdt u liever niet in het donker? Komt u liever niet alleen?

Neem dan even contact op met of stuur een mailtje naar de secretaris:

karmelkringelia@karmel.nl (of een van de bestuursleden). We willen dan zorgen dat u wordt opgehaald en gebracht naar de gedachteniskapel Titus Brandsma.

Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen, horen we dat graag.

Nieuwjaarsbijeenkomst: donderdag 9 januari 2020 jl.

Donderdagavond 9 januari kwamen een 20 tal mensen van de Karmelkring samen om elkaar een goed en gezond nieuw jaar toe te wensen. Na een kort bezinningsmoment was er gelegenheid om nieuwjaarswensen voor je zelf of voor een ander op te schrijven. De wensen zullen worden ingelijst en bij gelegenheid zullen wij ze er bij halen en kijken wat er van geworden is. Vervolgens was er een glaasje wijn of sap en heel veel hapjes. Het werd een gezellig samen zijn.

Overlijden van Pater Falco Thuis

Na een moedig gedragen ziekte is op 4 januari 2020 pater Falco Thuis overleden. Hij was een beminnelijk mens en had veel goede vrienden. Hij werd geboren in Gaanderen (Gld) op 5 mei 1932. Na de gymnasiumopleiding te Zenderen trad hij in 1952 in de Karmelorde. In 1958 werd hij na zijn theologiestudie in Rome tot priester gewijd. Vervolgens studeerde hij theologie en oecumene in Nijmegen. Van 1963 – 1971 was hij prior in het Karmelklooster van Oss. In 1966 vroeg mgr. Jan Bluysen hem om zijn vicaris te worden. Zij werden goede vrienden van elkaar totdat bisschop Bluysen in 2013 overleed. Van 1971 – 1983 was pater Falco Thuis prior- generaal van de wereldwijde Karmelorde. Hij realiseerde het broederschapsideaal van de Orde door op zijn vele reizen de zusters en broeders te bezoeken en er zorg voor te dragen dat de verschillende provincies elkaar beter leerden kennen. De internationalisering van de

Orde is zijn grote verdienste. Van 1990 – 1996 was pater Falco prior –provinciaal van de Nederlandse Provincie. Vanwege zijn bestuurlijke capaciteiten werd hij veel gevraagd als bestuurslid van katholieke organisaties. Op vele manieren heeft pater Falco Thuis gewerkt aan de zaligverklaring van pater Titus Brandsma en daarna aan de heiligverklaring, die hij nog hoopte mee te maken. Zijn laatste functie was prior van de gemeenschap van Boxmeer. Na zijn vijf en tachtigste verjaardag begon hij zijn werkzaamheden te minderen maar bleef nog op vele manieren actief in contacten en correspondentie. Op zaterdag 11 januari 2020 om 11.00 uur is hij herdacht in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer en te rusten gelegd op het kloosterkerkhof aldaar. De tekst van de overweging tijdens de uitvaart kan worden opgevraagd bij het secretariaat.

Henri Nouwen lezing op zijn 88^{ste} verjaardag op vrijdag 24 januari jl.

Het was een geslaagde avond. Er waren ruim 70 toehoorders uit verschillende kringen. Het koor was bezaaid met brandende waxinelichtjes. Aad van Vliet leidde de avond in en verontschuldigde Erik Borgman, die door ernstige rugproblemen verhinderd was. Hij heette de broer van Henri: Laurent Nouwen bijzonder welkom en tevens het gelegenheidskoortje Lectio Divina en forumleider Annenies Keur. Een speciaal welkom was ook aan Gabriëlle Vermeulen die bereid was om de door Erik Borman geschreven tekst voor te dragen. Zij deed dat heel goed: de tekst kwam prachtig tot zijn recht. Na de pauze hebben we een forum gevormd met Laurent en Gabriëlle. Annenies Keur deed het prima als moderator en er waren de nodige vragen. Vooraf, in de pauze en als afsluiting zongen we gezamenlijk Taize liederen ondersteund door het koortje. Om 22:00 uur sloot Aad met dankwoorden en bloemen af. De tekst van de lezing staat op onze website.

Data bijeenkomsten Karmel West:

Volgende bijeenkomsten van Karmel West zijn op: zaterdag 29 februari in Amstelveen; zaterdag 9 mei in Dordrecht; zaterdag 19 september in Aalsmeer en (onder voorbehoud) op 21 november in Den Haag. Voor nadere informatie en uitnodiging: karmelkringelia@karmel.nl

De Eliavering van 20 mei 2020 komt te vervallen omdat het de volgende dag Hemelvaartsdag is.

Programma in februari 2020

Literatuur en Levensvragen (3): maandag 3 februari 2020

In deze derde bijeenkomst van dit seizoen lezen we en bespreken we: "Wees onzichtbaar" van Murat Isik, Uitgeverij Ambo/Anthos mei 2017, 17e druk 2018, 597 blz., ISBN 978 90 414 2290 3.

Een gezin uit Oost Turkije komt na omzwervingen terecht in de Bijlmer in Amsterdam. Het boek beschrijft aan de hand van het leven van de zoon de ontwikkelingen en ervaringen van de gezinsleden.

Begeleiding : José ten Berge-de Fraiture
Tijden : 13:30 – 15:30 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Oecumenische bijbelcursus (5): dinsdag 4 februari 2020

Deze cursus is met name bedoeld voor belangstellenden met een oecumenische instelling, die zich breder willen oriënteren op de Schrift. In dit seizoen verdiepen we ons in de Wijsheidsliteratuur. Hieronder verstaan we de verzameling geschriften in het Eerste Testament waarin levenservaring en levenswijsheid overgeleverd wordt, veelal met een opvoedende of educatieve functie. Gedacht wordt aan de boeken Spreuken, Prediker,

Wijsheid van Salomo, Wijsheid van Jezus Sirach, maar ook aan de boeken Job en Hooglied. Op deze vierde bijeenkomst zullen we ons verder verdiepen in het boek Job.

Begeleiding : Drs. Henk Berflo, oud docent Bijbelse vorming bisdom Breda/R'dam
Tijden : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Stilte meditatie: zaterdag 8 februari 2020

Stilte is een belangrijk aspect van de Karmel. De bedoeling van die stilte is dat we ruimte open houden voor het mysterie van God. Maar stilte confronteert ook. Wie ben jij eigenlijk? Wat kom je tegen in de stilte? Wie stil kan zijn, leert de diepere bewegingen van de ziel kennen, zowel de positieve als de negatieve. Kortom: stil worden is een hele uitdaging. Op deze zaterdag willen we deze uitdaging aangaan. We gaan onszelf stil laten worden. Met behulp van verschillende vormen van meditatie willen we ontdekken wat stilte met ons doet. De ochtend zal bestaan uit enkele verschillende vormen van (begeleide) meditatie. Na een eenvoudige lunch, die we in stilte zullen eten, komen we bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen.

Denk aan gemakkelijk zittende kleding. Een extra vest en/of deken voor als het koud wordt. Een kussentje om op te zitten of voor in je rug. We mediteren het liefst op kousenvoeten. Neem sloffen mee of warme dikke sokken. Je kunt zittend op een stoel mediteren of op de grond zitten. Wil je op de grond zitten, neem dan ook een matje mee en eventueel een meditatiekussen of bankje. Tot slot, pen en papier om tussendoor misschien wat vragen of gedachten op te schrijven.

Programma :10.00 uur Inloop met koffie/thee
:10.30 uur Aanvang
:15.00 uur Sluiting
Locatie :Gedachteniskapel Titus Brandsma
Begeleiding :Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger De Merwelanden

Zinnige vertellingen: donderdag 20 februari 2020 *Let op: dus niet op 13 februari!*

Op deze morgen zal de documentaire: 'Alles is genade' Teresia van Lisieux en Dietrich Bonhoeffer vertoond worden.

Begeleiding : Aad van Vliet
Tijden : 10:00 uur inloop met koffie/thee;
: 10:30 uur start presentatie en om 12:00 uur sluiting
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Toegang : Geheel gratis en iedereen is van harte welkom

Speling lezen (3): zaterdag 15 februari 2020

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het tijdschrift wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. In de leesgroep bespreken we telkens het nummer dat in het voorgaande kwartaal is verschenen. Het thema waarover in deze bijeenkomst van gedachten wordt gewisseld is "Wie denken we dat we zijn?" (Speling 2019/4). Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden bij Peter Rovers, e-mail: rvrsmndv@wxs.nl

Begeleiding : Peter Rovers
Tijd : 10:00 - 12:00 uur.
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Eliaviering: woensdag 19 februari 2020

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering rond een thema. Dit is een woord- en gebedsdienst. Vanavond gebruiken we een tekst uit de Regel van de Karmel als basis. We bidden een beurtgebed, lezen een psalm, we lezen uit het evangelie, we lezen uit de regel, doen een bezinning en zingen samen onder muzikale begeleiding. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Na de viering ontmoeten we elkaar met koffie en thee. Vóór de aanvang oefenen we de (Karmel)liederen in.

Begeleiding : Gabriëlle Vermeulen en Berry van Son
Tijden : viering met ontmoeting: 19:30–20:30 uur; inzingen vanaf 19:10 uur.
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Andere bijzondere activiteiten:

Geloofsverdieping vanuit de Theresia van Ávila parochie:

Katholiek, geloof en bier, een aloude traditie: dinsdag 18 februari 2020

Spreker: Fedor Vogel, praktiserend katholiek en uitgever "Bier!" magazine.

Aanvang: 20:00 uur, Gedachteniskapel Titus Brandsma.

Bier is een uitvinding van de oude Egyptenaren, maar in katholieke kloosters is het recept verfijnd en op smaak gebracht. Het Vlaamse trappistenbier Westvleteren wordt al vele jaren door kenners beoordeeld als het beste bier van de wereld. Waarom wordt van oudsher juist in kloosters en abdijen bier gebrouwen en is dit bier nog steeds populair? Fedor Vogel is bierkenner en diep geworteld in het katholieke geloof. Hij neemt ons mee langs diverse kloosters en abdijen waar bier wordt gebrouwen en vertelt over de rijke geestelijke traditie van deze plekken. Tevens laat hij verschillende bieren proeven.

Het bezinningsaanbod van de Karmelkring Elia:

De brochure over seizoen 2019-2020 is verspreid op de verschillende (kerk)locaties en in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Als u een brochure wilt hebben kunt u deze op een van de locaties ophalen dan wel (per e-mail) aanvragen bij onze secretaris: . U kunt het bezinningsaanbod en onze activiteiten ook vinden op onze website:

www.karmelcentra.nl/dordrecht.

Gebedsketting:

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee op elke laatste zaterdag van de maand? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina <https://www.karmel.nl/gebedsketting/>

Kennismaken met de Karmel

Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als een mogelijke levenskeuze is van harte welkom op de kennismakingsdagen. Ze worden tweemaal per jaar gehouden in ons klooster te Boxmeer. Er wordt dan informatie gegeven over de geschiedenis en de spiritualiteit van de orde. Ook krijg je informatie over de verschillende vormen van karmelitaans leven: het leven in een klooster en het leven als lekenkarmeliet.

De eerstvolgende kennismakingsdag vindt plaats op zaterdag 2 mei 2020 van 10.30-15.30 uur in het Karmelklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer.

Opgave en inlichtingen: Hettie Berflo of Minie Pasop, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562154 / 0485-562155, e-mail: vormingshuis@karmel.nl.

De doelstelling van Karmelkring Elia

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht

Vooruitblik in de agenda van de komende maanden

03 maart Oecumenische bijbelcursus 6

03 maart Leerhuis 4

10 maart Het verre land - Henri Nouwen

12 maart Zinnige vertellingen

18 maart Eliaviering

06 april Literatuur en levensvragen 4

07 april Psalm 104

09 april Zinnige vertellingen

15 april Eliaviering

06 mei Maria als spiegel voor de levensweg

12 mei Leerhuis 5

14 mei Zinnige vertellingen

16 mei Speling lezen 4

20 mei Eliaviering (vervalt i.v.m. Hemelvaart)

26 mei Toekomst zien in de kerk

17 juni Eliaviering

15 juli Samenkomst, Eliaviering en Karmelfeest

19 augustus Eliaviering

28 augustus Meditatieve busreis