



KRINGBRIEF



106 • 2020-06-01

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

We leven al een aantal weken in een verwarrende en onzekere tijd. Het lijkt wel of alles stil ligt en we hebben weinig of nauwelijks meer contacten laat staan ontmoetingen met familie, kennissen en geloofsgenoten. Kerken zijn gesloten en vieringen kunnen we slechts af en toe via livestream / internet mee beleven. Zondagmorgen samen in de kerk: vieren dat we rondom het Woord van God mogen samenkomen, samen zingen, samen bidden. Dat kan nu niet. Hoe lang gaat dit nog duren? We weten het niet. Weliswaar zijn we in wat rustiger vaarwater gekomen, maar het blijft opletten. Er gelden nog steeds andere opgelegde regels voor onze gedragingen. Toch zijn we met elkaar verbonden. Zondag was het Pinksteren. We vierden het feest van de Heilige Geest. De geest die met ons mee gaat. De geest die waait waarheen Hij wil. Ook in deze moeilijke tijd. Ondanks alle verboden gaat het leven door. Het trekt zich niets aan van de corona richtlijnen. Zeker met Pinksteren leeft de Geest in ons. We zijn niet alleen.

We zijn ook verbonden met elkaar door de inspirerende bezinningen die wekelijks door de Karmelkring Elia worden rondgestuurd, door de "tekens van leven" vanuit Nijmegen en de nieuwsbrieven uit de andere kloosters.

We proberen het vol te houden en aan elkaar aandacht te blijven besteden: blijf gezond!

Komende tijd

De komende tijd zullen ook wij ons houden aan de door het bisdom vastgestelde protocollen die door het parochiebestuur en de locatieraden verder uitgewerkt worden. Daardoor zullen er door de Karmelkring Elia tot 1 september geen activiteiten georganiseerd worden.

Gedachteniskapel Titus Brandsma

De openstelling van de gedachteniskapel in mei bleek in een behoefte te voorzien. In juni zullen er weer liturgievieringen plaats gaan vinden op vrijdagmorgen om 09:30 uur, niet zoals gebruikelijk in de kapel, maar in de Verrezen Christus-kerk met maximaal 30 bezoekers. In verband daarmee zal de kapel op die vrijdagen in juni niet worden opengesteld.

Vrienden van Titus Brandsma

De nieuwsbrief van mei 2020 van de Stichting "Vrienden van Titus Brandsma" is uit. In deze brief is o.a. opzienbarend nieuws over gevonden documenten van Titus.

De Karmelkring Eli zal een aantal exemplaren achterlaten in onze Gedachteniskapel Titus Brandsma. U kunt een exemplaar meenemen.

Ook kunt U vriend worden voor slechts € 10,00 per jaar:

titusbrandsmavrienden@karmel.nl. RABO: NL62 RABO 0135 8974 91 t.n.v. Vrienden van Titus Brandsma.

Onze broeders en zusters Karmelieten en corona

Het kapittel van de Karmelieten, dat in mei zou plaatsvinden, is vanwege de corona-crisis niet door kunnen gaan.

Prior Jan Brouns O.Carm. is heel voorzichtig herstellende maar moet nog van heel ver komen. Hij heeft te kennen gegeven dat het voor hem onmogelijk is om langer Prior Provinciaal te zijn. Voorlopig neemt Co-Provinciaal Ben Wolbers een aantal taken van hem over. Ben is al lid van het Algemeen Bestuur van de Karmel en tevens Pastor van de parochie in Boxmeer. We wensen Ben veel sterkte en hopen dat hij gezond mag blijven. Het uitgestelde kapittel wordt inmiddels voorbereid door het moderatum en zal hopelijk en mogelijk in september plaatsvinden. Voor zover nu bij ons bekend zijn er geen corona zieken in Boxmeer en in Nijmegen. Men houdt zich strikt aan het handen wassen, de 1,5 meter afstand en het schoonmaken van de deurknoppen en -krukken, geen bezoek van buiten enz. enz. In Zenderen zijn Tjalling en Arie, onder de uitstekende en niet aflatende leiding en zorg van Paula, aan het herstellen maar dat zal nog veel tijd vergen.

Gebedsketting

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina <https://www.karmel.nl/gebedsketting/>

Voor eind mei ontvingen we het onderstaande kettinggebed. Deze keer verzorgt door Susan Boukema van Karmel Noord (lid van de Karmelbeweging).

Weliswaar is de gezamenlijke gebedsdatum voorbij maar het gebed blijft toepasselijk.



Karmel Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats? Elke laatste zaterdag van de maand - www.karmel.nl

Wens

Pas goed op jezelf, houd afstand en ga wel overwogen naar buiten: vermijd in ieder geval de drukte. Let ook op de ander!

Blijf gezond en alle goeds.

De doelstelling van Karmelkring Elia

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht