



Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

Het is inmiddels weer (bijna) mei. Het lijkt erop dat we pas net voor, in of na de zomervakantie eindelijk een aantal beperkingen achter ons kunnen laten. We gaan er ook vanuit dat rond de zomervakantie de meeste, kwetsbare, mensen op zijn minst eenmaal gevaccineerd zijn.

Dit betekent wel dat we hebben moeten besluiten om in mei en juni nog geen bezinningsavonden te houden. Wel zullen we de Eliavieringen via beeldbellen (Zoom) continueren. Dat deze vorm van samenkomen erg gewaardeerd wordt, bleek wel bij uit het feit dat de viering in april werd "bijgewoond" door 22 mensen. Verder zullen we maandelijks bekijken of en wat er in de komende maanden aan activiteiten mogelijk is.

Eliaviering: woensdag 19 mei 2021

Op woensdag 19 mei is er de vierde Eliaviering via 'Zoom'.

U bent van harte welkom deze Eliaviering via 'Zoom' mee te vieren. Het is een woord- en gebedsdienst. We gebruiken een tekst uit de Regel van de Karmel als basis. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning en luisteren naar muziek. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken; de voorganger zal na iedere voorbede een kaarsje aansteken. U krijgt weer tijdig weer een nieuwe uitnodiging met de liturgie en met een link om in te kunnen loggen. Mocht u tot dusver geen uitnodiging krijgen en toch een keer willen deelnemen: laat het ons dan via het secretariaat even weten dat u aan de viering wilt deelnemen.

Thema : "De Geest buigt zich naar ons"

Begeleiding : Arno Aardoom en Aad van Vliet

Tijd : viering 19:30-20:00 uur; Zoom beschikbaar om 19:20 uur;

Zalig verklaring Titus Brandsma 1985

Ter gelegenheid van de zaligverklaring door Paus Johannes Paulus II in Rome in 1985 werd een boek uitgegeven over de levensweg van Titus Brandsma 1981 – 1942. Kort geleden werd door de familie Groothuizen, die aan het opruimen was, dit boek afgegeven bij Mevrouw Els van den Berg. Ze zei daarbij: "We willen graag dat dit boek een goede plek krijgt. Het hoort, lijkt ons, thuis in de Gedachteniskapel Titus Brandsma".

Het is een boek met de levensloop van Titus 1981-1942 met foto's, toespraken, brieven, verslag reis naar Dachau en doorreis naar Rome. Een mooie weergave van de levensloop van Titus Brandsma. We zullen het boek uiteraard een plaats geven in de kapel in Dordrecht. Het boek is een mooie opmaat naar de, binnenkort te verwachten, heiligverklaring van Titus Brandsma.



O, Jezus, als ik U aanschouw,
 Dan leeft weer, dat ik van U hou
 En dat ook Uw hart mij bemint,
 Nog wel als Uw bijzondere vriend.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed,
 Och, alle lijdens is mij goed,
 Omdat ik daardoot U gelijk
 En dit de weg is naar Uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed,
 Omdat ik het geen leed meer weet,
 Maar 't alleruitverkorenst lot,
 Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
 Het kil en koud zijn om mij heen,
 En laat geen menschen bij mij toe:
 't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
 Ik was U nimmer zoo nabij.
 Blijft bij mij, bij mij, Jezus zoet,
 Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Overdenking: Vrienden en hun beperkingen

We hebben vrienden nodig. Vrienden begeleiden ons, zorgen voor ons, wijzen ons met liefde terecht, troosten ons bij leed. We hebben het wel over "vrienden maken", maar vrienden kan je niet maken. Vrienden krijg je zomaar, van God. God geeft ons de vrienden die we nodig hebben, op het juiste moment, als we helemaal durven vertrouwen op Gods liefde.

Vrienden kunnen God niet vervangen. Ze hebben net als wij hun beperkingen en zwakheden. Hun liefde is nooit zonder gebreken, nooit alomvattend. Maar in al hun beperktheid kunnen ze wegwijzers zijn op onze tocht naar de oneindige, onvoorwaardelijke liefde van God. Wees blij met de vrienden die God op je weg heeft gestuurd.

De tekst is uit "Een jaar met Henri Nouwen"
 Henri Nouwen - copyright Lannoo -
 vertaling Maria ter Steeg

Gebedsketting

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina <https://www.karmel.nl/gebedsketting/>



Goede God,

Deze lente mogen we weer genieten
van de ontluikende natuur.
Hierin zien wij jouw scheppingskracht
aan het licht komen.

Jij die leven schenkt om niet,
de dood overwint
en ons nieuw maakt,
geef ons de levenskracht,
zo vragen wij,
om verder te ontluiken
en nieuw te worden
ter ere van Jou.

Amen.

Anne-Marie Bos
Lid Eerste Orde Nijmegen

Karmel Gebedsketting: bid je mee op je eigen plaats? Elke laatste zaterdag van de maand - www.karmel.nl

Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma

In mei is er elke zondag om 11:30 uur een viering en ook op woensdag 7 mei, dan om 9:30 uur. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal deelnemers voorlopig beperkt tot 30 personen. De gedachteniskapel Titus Brandsma wordt om die zelfde reden voorlopig niet opengesteld. Zie voor nadere informatie de website van onze parochie: www.katholiekrechtsteden.nl.

Vlam, Karmel vandaag

'Vlam' is een nieuw kloostermagazine van de Vlaamse Karmelieten. De insteek van dit magazine is 'Een uitnodiging om kennis te maken met de Karmelieten maar ook om zelf stil te staan bij wat de essentie is van ons leven.' Het tijdschrift laat lezers achter de muren van kloosters in Gent, Brugge en Antwerpen kijken en ontsluit de spiritualiteit van de eeuwenoude Karmel voor een breed publiek.

In Vlam komen ook 'bekende buitenstaanders' aan het woord, onder wie minister Hilde Crevits en journalisten Annemie Struyf en Janine Abbring. Ook Theresia van Avila en Titus Brandsma krijgen aandacht. Karmelitaanse kernwaarden en inspiratiebronnen, zoals Titus Brandsma, komen aan de orde. "De boodschap van het klooster is relevanter dan ooit, al vinden we het soms lastig om dat op een verstaanbare manier naar voren te brengen. Dit magazine biedt een eigentijds antwoord op de vragen die bij veel mensen leven", aldus pater Paul De Bois, provinciaal van de Vlaamse Karmel.

We kunnen het magazine voor u bestellen. Bij afname van meerdere exemplaren kost dit magazine u geen € 12,95 maar slechts € 8,00. Er wordt in 2021 nog een tweede exemplaar verwacht. Aantal pagina's 120; Uitgever Adveniat i.s.m. Carmelitana.

Heeft u belangstelling voor een exemplaar, stuur dan een email naar het secretariaat. Er is een exemplaar aanwezig voor inkijk door belangstellenden in Dordrecht en omgeving. Wij kunnen dat laten rouleren en eventueel u noteren voor bestelling.



De doelstelling van Karmelkring Elia

Zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vind u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht