

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

De klok is inmiddels een uur teruggezet. We gaan ons weer voorbereiden op Sinterklaas, de advent en Kerstmis. De activiteiten van de Karmelkring kunnen hopelijk binnenkort weer normaal worden gepland. Inmiddels zijn we vorige maand gestart met de cycli: "Speling lezen", "Literatuur en Levensvragen" en "Oecumenische bijbelcursus". Helaas kon afgelopen dinsdag onverwacht de inleiding door Leo Fijen niet doorgaan. Komende maand is er weer een bijeenkomst van de Oecumenische Bijbelcursus en uiteraard ook de maandelijkse Eliaviering. Speling lezen is van 13 november verzet naar zaterdag 4 december.

In 2020 werd er voor het eerst een stilte meditatie in het bezinningsaanbod opgenomen. Gezien het succes van deze bijeenkomst zal er komende maand opnieuw een stilte meditatie zijn. Bij voldoende belangstelling willen we die stilte meditatie regelmatig houden. Weet u allen welkom bij één of meerdere bijeenkomsten.

Stilte meditatie: zaterdag 6 november 2021

De meditatie-ochtend start met een inloop om 9.30 uur, we beginnen om 9.45 uur. We sluiten de meditatie af om 12.30 uur.

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: "De apostel nu beveelt stilte aan" Stilte is in de Karmel spiritualiteit belangrijk. Eigenlijk is stilte in alle vormen van spiritualiteit belangrijk. We hebben stilte nodig om ons niet mee te laten slepen in het wereldse leven, de waan van elke dag waar macht, materie, hebzucht etc. onrust veroorzaken. Stilte en aandacht brengen je weer terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. Stilte kan zowel rustgevend als ook confronterend zijn. Stilte is luisteren naar wat er van binnenuit naar boven komt en stilte is mij openstellen voor de aanwezigheid van God.

Het thema van de stilte meditatie op 6 november is compassie. Dit thema neemt ons alvast mee naar het feest van Sint Maarten op 11 november. Sint Maarten gaf ons een voorbeeld van compassie toen hij zijn mantel deelde met een arme naakte bedelaar.

Om je helemaal te kunnen richten op de meditatie is het volgende belangrijk:

- Als je op de grond wilt zitten neem dan een matje mee en eventueel een meditatielkrukje of -kussen.
- Bij het mediteren kun je ook op een stoel zitten. Neem een kussen mee om eventueel onder je voeten te leggen zodat je benen een hoek van 90 graden maken als je zit.
- We zitten lange tijd stil, je kunt dan koud worden, zorg dat je voldoende warm gekleed bent. Vaak is het fijn om nog een dekentje of sjaal te hebben die kan omslaan. Neem ook warme sokken mee.
- Flesje water om tussen door wat te kunnen drinken.

Programma: 09:30 uur Inloop met koffie/thee
09:45 uur Aanvang
12.30 uur Sluiting

Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma

Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen, geestelijk verzorger.

Bijdrage: € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Oecumenische bijbelcursus: dinsdag 9 november 2021

Het seizoen 2021/2022 zijn we in oktober gestart met een nieuw onderwerp. We gaan deze bijeenkomst verder met het bespreken van het boek 'Openbaring van Johannes (de Apocalyps). Er zijn in totaal zes bijeenkomsten gepland, steeds op de tweede dinsdag van de maand:

in 2021: 9 november en 7 december;

in 2022: 11 januari, 8 februari en 8 maart.

Begeleiding : Henk Berflo
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Eliaviering: woensdag 20 oktober 2021

Iedere derde woensdag van de maand bent u van harte welkom bij onze Eliaviering. Het is deze maand: Feest van Christus Koning. Het thema van deze viering is: in dienstbaarheid. Het is een woord- en gebedsdienst. We lezen een tekst uit de Regel van de Karmel, bidden een beurtgebed en een psalm, lezen uit het evangelie, doen een bezinning, we (mogen weer) zingen en luisteren naar muziek.

U kunt een voorbede voor het begin van de viering opschrijven of eerder aan ons mailen: De voorganger zal deze voorbeden tijdens deze viering uitspreken en na iedere voorbede een kaarsje aansteken. Binnenkort kunnen we wellicht weer koffie drinken: nu nog niet.

Thema : In dienstbaarheid
Voorgangers : Corine Mulder en Aad van Vliet
Tijd : viering 19:30–20:00 uur. We verzoeken u om tijdig aanwezig te zijn.
Locatie : kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Toekomst zien in de Kerk, ook na corona:

Deze bijeenkomst kon helaas niet doorgaan. We zoeken met de inleider, Leo Fijen, naar een nieuwe datum.

Maria Magdalena, vrouwelijke apostel?

Op 23 november om 20:00 uur is er een bijeenkomst in de Verrezen Christuskerk rondom het thema: "Magdalena, vrouwelijke apostel?" De begeleider is Jose de Boer en de avond wordt georganiseerd door de Theresia van Avila parochie.

Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma

In november is er in de Verrezen Christuskerk elke zondag om 11:30 uur een viering. (Eucharistie- of Woord en Communieviering). Ook op vrijdag 5 november om 9:30 uur is er een Eucharistieviering.

De gedachteniskapel Titus Brandsma wordt voorlopig nog niet opengesteld.

Zie voor actuele informatie de website van onze parochie: www.katholiekrechtsteden.nl of de nieuwsbrief van de locatieraad De Verrezen Christus.

Gebedsketting

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina:

<https://www.karmel.nl/gebedsketting/>



De doelstelling van Karmelkring Elia

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vindt u terug in onze jaarverslagen op:
<http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht