

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

Het bestuur van Karmelkring Elia Dordrecht wenst u allen een goed nieuw jaar 2022 toe. Veel geluk, liefde, vrede en gezondheid toegewenst!

Helaas zijn we allemaal half december weer geconfronteerd met een nieuwe lockdown. Vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen komen de geplande avondbijeenkomsten tot en met 14 januari te vervallen. Dit betreft de nieuwjaarsbijeenkomst en de "Oecumenische bijbelcursus". De Eliaviering van 19 januari valt net buiten deze periode. We weten nog niet of de maatregelen na 14 januari worden versoepeld of verlengd. We weten dus ook niet of de viering fysiek in de Verrezen Christuskerk kan plaatsvinden. Zo nee: dan zal deze viering via internet (Zoom) worden verzorgd.

Het programma in januari:

Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen

Eliaviering: woensdag 19 januari 2022

Op woensdag 19 januari is er de Eliaviering: via 'Zoom' en/of in de Verrezen Christuskerk.

U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en gebedsdienst. We gebruiken een tekst uit de Regel van de Karmel als basis. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning en luisteren naar muziek. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. U krijgt tijdig weer een uitnodiging met de liturgie en een link om te kunnen inloggen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen: laat het ons dan via het secretariaat even weten als u wel aan de viering wilt deelnemen. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan ook tijdig toe via karmelkringelia@karmel.nl

Thema : "Een open boek"
Voorganger : Corine Mulder
Tijd : viering 19:30-20:00 uur
Locatie : kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

Meditatief schrijven: zaterdag 22 januari 2022 om 10.00 uur

Meestal schrijven we doelgericht: er moet een duidelijke en goede tekst komen. Maar er is ook een andere manier van schrijven en daarbij gaat het niet om het product, maar om het proces. Dit reflectief, meditatief schrijven is een manier om stil te staan bij jezelf en de bron waaruit je leeft.

We werken deze ochtend met een aantal teksten uit de Bijbel en de Karmelspiritualiteit en via eenvoudige schrijfoopdrachten ontdek je welke betekenissen de tekst voor jou heeft. Al schrijvend maak je contact met de tekst en met wat er in jou leeft als antwoord daarop.

Zo krijgt de tekst een diepere, meer persoonlijke waarde; je schrijft de betekenis ervan als het ware naar je toe.

Schrijfervaring is voor dit programma niet nodig; bereidheid om te luisteren naar je pen is voldoende. Teksten worden niet beoordeeld, want het gaat om het proces van het schrijven.

Programma : 09:30 uur Inloop koffie/thee; 09:45 uur aanvang; 12.30 uur sluiting
Locatie : parochiezaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht
Begeleiding : Sarine Zijderveld; schrijfdocent, retraitebegeleider
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Gepland in de maand februari 2022

onder voorbehoud van de maatregelen in februari rondom Corona:

Woensdag 02 februari : Thema avond nader te bepalen
Maandag 07 februari : Literatuur en levensvragen José ten Berge
Dinsdag 08 februari : Oecumenische Bijbelcursus Henk Berflo
Woensdag 16 februari : Eliaviering
Zaterdag 26 februari : Speling lezen

Verrezen Christuskerk en gedachteniskapel Titus Brandsma

Er is in beginsel elke vrijdagochtend om half 10 een Eucharistieviering in de kerkzaal van de Verrezen Christuskerk.

De gedachteniskapel Titus Brandsma wordt voorlopig nog niet opengesteld.

Zie voor actuele informatie ook de website van onze parochie:

www.katholiekedrechtsteden.nl of de nieuwsbrief van de locatieraad De Verrezen Christus.

Video samenkomst Karmel Twente op 17 december

Voor belangstellenden en deelnemers aan Samenkomst Karmel Twente heeft de Taakgroep voor 17 december een video aangeboden met een viering, verzorgd door geassocieerde leden van de Karmel.

Paus Franciscus heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef.

De figuur van Jozef als rechtvaardig mens staat centraal in de viering.

Op de video hoort u vervolgens fragmenten uit een gezamenlijke brief van de beide generale oversten van de karmelieten over de band tussen Jozef en de Karmel.

Klik hier voor de video: <https://www.youtube.com/watch?v=6cGqk4xW6uk&t=17s>

De doelstelling van Karmelkring Elia

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vindt u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht