

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

In de afgelopen maand maart hebben we weer voor het eerst een Eliaviering kunnen houden in de Gedachteniskapel Titus Brandsma en elkaar onder de koffie bijgepraat. We hadden er naar uitgekeken en het was ook weer fijn en vertrouwd. De lezing van Leo Fijen hebben we nog in de kerkzaal gehouden vanwege de verwachte opkomst: er waren ca 60 bezoekers. Het was een boeiende avond met inspirerende adviezen. Afgelopen zaterdag hebben we onder leiding van Gaby en Meike een bijzondere fijne creatieve ochtend in de kapel gehouden. Alle deelnemers gingen om half 1 met twee "meesterstukken" naar huis.

April is een drukbezette maand. Naast de Goede week en Pasen zijn er ook veel activiteiten van de Karmelkring. Nieuw daarin is de lectio divina bijeenkomst ter voorbereiding van de 4^{de} vrijdagviering die zelf ook nieuw is. Daarnaast is er op 26 april een lezing over een belangrijk en interessant onderwerp voorgedragen door de bekende Nederlandse theoloog Erik Borgman.

Op de laatste bladzijde hebben we, naast Titus "ijveren naar vrede" een gebed van de Karmelorde opgenomen.

Wij wensen u een inspirerende Goede week en een Zalig Pasen toe.

Programma activiteiten van de maand april

Literatuur en Levensvragen (2): maandag 11 april 2022

In deze bijeenkomst lezen we en bespreken we het boek "De Vlecht" van Laetitia Colombani, vertaald uit het Frans 2017 door Carolien Steenbergen, Uitgeverij Ambo / Anthos 2018, ISBN 978 90 263 4038 3, 204 blz..

Drie vrouwen, drie continenten, één verlangen naar vrijheid.

In "De vlecht" van Laetitia Colombani behoort de Indiase Smita tot de onaanraakbaren, gedoemd een mensonwaardig bestaan te leiden. Haar grootste wens is dat haar dochtertje dit lot bespaard blijft en ze doet er alles aan om haar naar school te laten gaan. Op Sicilië werkt de twintiger Giulia in het pruikenatelier van haar vader. Wanneer ze onverwacht het atelier moet overnemen, komt ze erachter dat het bedrijf op de rand van faillissement balanceert. In Canada ontdekt Sarah, carrièrevrouw en moeder, dat ze ernstig ziek is.

Zonder het van elkaar te weten, volgen deze drie sterke vrouwen eenzelfde pad: ze weigeren zich neer te leggen bij hun lot en besluiten te vechten voor hun toekomst. Met veel gevoel vervlecht Laetitia Colombani in De vlecht deze drie levens met elkaar, in een ontroerende roman over hoop en saamhorigheid.

Begeleiding : José ten Berge-de Fraiture
Tijden : 13:30 – 15:30 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage` : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Oecumenische bijbelcursus (5): dinsdag 12 april 2022

Het seizoen 2021/2022 zijn we in oktober gestart met een nieuw onderwerp. We gaan deze bijeenkomst verder met het bespreken van het boek 'Openbaring van Johannes (de Apocalyps)'. Er zijn in totaal zes bijeenkomsten gepland, steeds op de tweede dinsdag van de maand.

Begeleiding : Henk Berflo
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Lezing 3: Titus Brandsma over heiligheid door Prof. dr. Inigo Bocken Woensdag 20 april, 15.30-17.00 uur

Het Titus Brandsma Instituut Nijmegen organiseert een online lezingenreeks ter nagedachtenis aan Titus Brandsma bestaande uit 4 lezingen. Op 20 april lezing 3. We willen deze lezing via Zoom gezamenlijk volgen via de beamer en het grote scherm in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. U bent van harte welkom (incl. koffie en thee)

Korte inhoud: Titus Brandsma had vanaf zijn vroege jeugd belangstelling voor heiligenlevens en niet alleen uit persoonlijke devotie. Zelf schreef hij zijn hele leven heiligenlevens – niet alleen heiligen uit de traditie van de Karmel, maar ook veel breder. Het is opmerkelijk dat Brandsma's schrijven van een heiligenleven altijd gepaard ging met een bezinning op wat 'heiligheid' precies betekent. Ook in zijn filosofische beschouwingen speelde de vraag naar heiligheid een belangrijke rol. In dit opzicht droeg Brandsma bij aan de vernieuwing van het genre van de hagiografie zelf, een filosofie van heiligen.

Na de lezing is er ruimte voor gesprek.

Inigo Bocken is hoogleraar Mystieke Theologie aan de KU Leuven, senior fellow onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut Nijmegen en universitair docent aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Eliaviering: woensdag 20 april 2022

Op woensdag 20 april is er de Eliaviering. Deze zal gelukkig ook weer in de kapel plaatsvinden. U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en gebedsdienst. We gebruiken een tekst uit de Regel van de Karmel als basis. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende liederen. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitsprekt, stuur deze dan tijdig toe via karmelkringelia@karmel.nl

Thema : "Ik geloof dat ik twijfel"
Voorganger : Corine Mulder
Tijd : viering 19:30–20:00 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

Eucharistieviering 4^{de} vrijdag van de maand: vrijdag 22 april om 09:30 uur

In overleg met het pastoraal team gaat de Karmelkring Elia de Eucharistievieringen op de 4^{de} vrijdag van de maand een karmelitaans kleurtje geven. We denken dan aan stiltes, beurtlezingen en enkele vertrouwde karmelliederden.

Voorganger : pastor Sander Verschuur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Lectio divina op 5 april ter voorbereiding

De voorbereiding van deze Eucharistieviering in de gedachteniskapel Titus Brandsma van de Verrezen Christuskerk willen we ook op karmelitaanse wijze doen door ons te verdiepen in één van de lezingen van de 4e vrijdag door middel van lectio divina. Gabriëlle (Gaby) Vermeulen zal deze Lectio bijeenkomsten begeleiden. Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom om mee te doen met de lectio divina.

Begeleider : Gaby Vermeulen
Tijd : 20:00–21:30 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1, 3317 RV Dordrecht

De spiritualiteit van het Katholiek Sociaal Denken: dinsdag 26 april 2022

Moderne mensen voelen zich allereerst individuen. De katholieke traditie houdt ons echter voor dat wij principiële gericht zijn op gemeenschap. Fratelli tutti heeft Paus Franciscus dit in een aan Franciscus van Assisi ontleende titel van zijn laatste encycliek samengevat, allemaal zusters en broeders. Wat betekent het om zuster- en broederschap te zien als de grondslag van het menselijk leven? Meer theoretisch en praktisch. Erik Borgman gaat in op de spiritualiteit van de traditie van het Katholiek Sociaal Denken, waar de encycliek van de paus deel van uitmaakt.

Begeleiding : Erik Borgman Prof. Dr. Nederlandse leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie, aan de Universiteit van Tilburg.
Tijden : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Kerkzaal van de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 10 Dordrecht
Bijdrage : Een vrijwillige bijdrage om de kosten te dekken wordt op prijs gesteld (richtbedrag € 5,00 per persoon)

Gepland in de maand mei 2022

Dinsdag 5 mei : Lectio divina ter voorbereiding van viering op 27 mei
Dinsdag 10 mei : Oecumenische bijbelcursus
Zondag 15 mei : Feestelijke Eucharistieviering Heiligverklaring Titus Brandsma
Woensdag 18 mei : Eliaviering
Dinsdag 24 mei : Geloofsverdieping TvA parochie
Vrijdag 27 mei : Karmelitaanse Eucharistieviering

Gebedsketting

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina:

<https://www.karmel.nl/gebedsketting/>

Hoor ons klagen, God
De aarde is in rouw
De ene mens vervolgt de ander
Er heerst alom dood en verderf

Grijp in o God,
Zend ons geest en kracht
Vervul ons hart met liefde en vertrouwen
Schenk ons eerbied voor het leven

Wij geloven in uw liefde
vertrouwen op uw kracht
leer ons mens voor medemens te zijn
Amen

Miriam Robertz, 2e Orde
Karmel Titus Brandsma



Wat kan Titus Brandsma betekenen voor onze tijd?

*(Voordracht van Kees Waaijman in de Titus Brandsma Gedachteniskerk,
20 september 2014)*

Uit het rijke leven van Titus Brandsma zijn vier aandachtsvelden te destilleren:

1. zijn ijveren voor de vrede
2. zijn liefde voor het milieu
3. zijn inzet voor het onderwijs
4. zijn onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid

De vraag die ons daarbij bezig houdt is: waar komt zijn onvermoeibare inzet uit voort? Uit alles blijkt dat het antwoord hierop moet zijn: uit zijn Godsbesef, getoetst in zijn lijden en dood. Daarmee wordt Titus een bloedgetuige en heeft hij een onuitwisbare betekenis voor de toekomst.

Zijn ijveren voor de vrede

Wat Titus in 1931 schreef, zou nu geschreven kunnen zijn:

'Het is of de mensheid met blindheid is geslagen. Het is ons droef te moede, als wij, nog pas getuige van het wrede, dierlijk wrede schouwspel van de wereldoorlog, de volkeren zich opnieuw en vreselijker zien wapenen, alsof zij niets hebben geleerd. Maar het is merkwaardig, hoe door alle eeuwen heen telkens vredesherauten zijn opgestaan, vrede-stichters en verkondigers van de boodschap van de vrede.'

Hij verwoordde niet alleen wat hij zag, hij dacht ook na over de oorzaken van de oorlog. En die liggen dichterbij dan we denken:

'Maar dit durf ik vrij te verklaren, dat de oorlog voor een zeer groot deel is toe te schrijven aan de mentaliteit waarmee men de welvaart der volkeren trachtte te bevorderen, aan het onder tal van omstandigheden laten gelden van het machtsbeginsel. De gehele maatschappij was op strijd ingesteld, en zou men menen dat bij zulk een constellatie de felste en meest brute vorm zou kunnen worden vermeden, als de omstandigheden daartoe prikkelen?

Het feit van de oorlog vatte men niet op als een bewijs dat hij niet te vermijden is, het bewijst, hoe waanzinnig de maatschappij was, hoe het tijd werd tot bezinning.'

Hij ijverde onvermoeibaar voor de vrede door de oorzaken van oorlog aan te wijzen en aan te geven hoe deze weg te nemen.

In de komende Kringbrieven zullen we aan zijn liefde voor het milieu en zijn inzet voor het onderwijs aandacht besteden.

Gebed Karmelorde bij gelegenheid heiligverklaring Titus Brandsma

U opent ons hart voor de liefde
en de vreugde van het Evangelie,
zelfs te midden van alle haat
en vernedering van onze broeders en zusters.
Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag,
zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma
met mildheid kunnen zien
door de verschrikkingen van onmenselijkheid heen
tot in Uw heerlijkheid,
die ook straalt doorheen
de martelaren van alle tijden.
Amen.

De doelstelling van Karmelkring Elia

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vindt u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht