



Vrienden van Titus Brandsma

maart 2022

Titus Brandsma wordt heilig verklaard

Op 4 maart heeft het Vaticaan bekend gemaakt dat Paus Franciscus Titus Brandsma zal heilig verklaren op 15 mei 2022. De heiligverklaring zal plaatsvinden tijdens een plechtige Eucharistieviering in de St. Pieter te Rome.

Vreugde en bevestiging

Voor ons Vrienden is dit vreugdevolle bericht een bevestiging van wat wij altijd al vermoedden en hoopten. Meteen na het overlijden van Titus Brandsma in Dachau werd hij door talloze mensen reeds heilig genoemd. Deze stemmen zijn, ook na zoveel jaren, nooit verstomd. We wensen dat juist nu in deze tijd, waarin vrede, integriteit en waarheid zo onder druk staan, zijn leven een inspiratie mag zijn.



▲ Foto: Paus Franciscus

Titus Brandsma is een voorbeeld een diep doorleefd geloof en godsvertrouwen, beproefd tot in het uiterste. In zijn rede "Het Godsbegrip" uit 1932 als Rector Magnificus zei hij:



'God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen Hem zien en in zijn aanschouwing leven. En die aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons gedrag. Zij zal zich dan ook in onze werken openbaren.'

Deze uitspraak is in het leven van Titus waar geworden. In zijn leven en sterven straalt Gods goedheid ons tegemoet. Hij stond steeds klaar om anderen te helpen. Ook nu ervaren veel mensen zijn steun en vertrouwen zij op zijn voorspraak. Titus Brandsma, een heilige vriend.

Hettie Berflo, voorzitter

Vrienden van Titus Brandsma

God van vrede en gerechtigheid

*U opent ons hart voor de liefde
en de vreugde van het Evangelie,
zelfs te midden van alle haat
en vernedering van onze broeders en zusters.
Maak ons tot Uw getuigen in de wereld van vandaag,
zodat wij evenals de heilige Titus Brandsma
met mildheid kunnen zien
door de verschrikkingen van onmenselijkheid heen
tot in Uw heerlijkheid,
die ook straalt doorheen
de martelaren van alle tijden.
Amen.*



*Gebed Karmelorde
bij gelegenheid heiligverklaring Titus Brandsma*

Reactie Prior generaal, Karmel Orde, Míceál O'Neill

Dit is het nieuws waar we zeer naar hebben uitgekeken. De heiligverklaring van Titus Brandsma is de bevestiging door de Kerk van hem als heilige en geloofsgetuige. Het is zeker van betekenis dat we zijn heiligverklaring viëren juist op dit moment, nu waarheid en integriteit zo onder druk staan in de grote conflicten die de vrede in de wereld bedreigen.

Reactie prior provinciaal, Huub Welzen



De Nederlandse Provincie van de Karmelieten en de gehele Karmelfamilie in Nederland zijn zeer verheugd met de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma. Voor velen is hij een bron van inspiratie: zijn mystieke verhouding met God en de totale overgave aan zijn levensroeping, zijn grote inzet voor waarheid en gerechtigheid, voor de waardigheid van ieder mens ongeacht ras, kleur of gender, in al dit is hij een groot voorbeeld voor de hedendaagse karmelieten. We zijn dankbaar dat door zijn aanstaande heiligverklaring ook de innerlijke bron van het leven van Titus Brandsma aan het licht kan komen.



Vrienden van Titus Brandsma

Dankzij Titus!

Als vriend van de Titus Brandsma Vrienden hoorde ik op 25 november 2021 op de radio bij het nieuws van 18.00 uur het bericht van de a.s. heiligverklaring van Titus Brandsma.

Het ontroerde mij en ik was in de wolken!

Ik dook gelijk in de boekenkast om daar het oranje boekje 'Titus Brandsma – Karmeliet' van Constant Dölle uit te halen dat ik in 1985 gekocht had bij boekhandel Bert Oranje in Arnhem.

Vertwijfeld was ik toen op zoek naar een boek als 'leeftocht voor onderweg'. Onderweg ja, want twee jaar al verkeerde ik in een religieus-geestelijke crisis en wist niet waar ik het zoeken moest ondanks het feit dat ik mij weer had laten herinschrijven in de Nederlands Hervormde Kerk.

Het oranje boekje over Titus trok mijn aandacht, ik sloeg het open en las op pagina 45: 'Het lijden kon zijn geest niet breken.' Zonder verder na te denken kocht ik het gelijk. Het staat nu vol onderstrepingen en aantekeningen. Bij dat ene boekje over Titus is het niet gebleven.....

En ook nog een schoon tweedehands 'oranje boekje', dat ligt altijd voor het grijpen naast mijn nachtkastje.

Nu, ruim 45 jaar later, staat ook het beeldje van Titus al enige tijd op mijn bureau.

Aan zijn voeten een steentje uit voormalig kamp Dachau waar Titus omkwam. Door mijn oudste kleinzoon op schoolreisje daarheen voor mij meegebracht.

Ik ben de onbegaanbare weg gegaan. Veel mee-

gemaakt in mijn leven maar mijn ontmoeting met 'Titus' is bepalend geweest voor die weg na 1985 ingeslagen. Ook aan mij is een wonder geschiedt dankzij Titus.

Hans Hofenk, Rheden



VRIENDENDAG 'HEILIGE WEERBAARHEID'

We nodigen u van harte uit om de heiligverklaring van Titus Brandsma met elkaar te vieren.

18 juni 2022

Titus Brandsma Memorial - Stijn Buysstraat 11 - Nijmegen

Het programma wordt nog bekend gemaakt. Noteer al vast de datum.

U kunt zich ook al opgeven:

titusbrandsmavrienden@karmel.nl onder vermelding van Vriendendag

Wij zijn blij dat wij als Vrienden, na alle beperkingen, ter ere van deze feestelijke gelegenheid weer bij elkaar kunnen komen.

Vrienden van Titus Brandsma

Titus laatste reizen in vrijheid

Als de bezetter eind 1941 een persorder afkondigt waarin het alle kranten verboden wordt om nog langer NSB-advertenties te weigeren, zijn Kardinaal De Jong en Titus Brandsma als bisschoppelijk adviseur, het er over eens dat dit onaanvaardbaar is. Op Oudejaarsdag 1941 nemen ze een verstekend besluit. Titus schrijft een brief met steun van de aartsbisschop, om dit mee te delen aan de redacties en uitgevers. Meegaan met de nieuwe persmaatregel zal betekenen dat de bladen hun katholieke identiteit verspelen. Titus dringt erop aan dat hij de brief persoonlijk gaat overbrengen bij katholieke uitgevers en hoofdredacteuren om de overwegingen toe te lichten. Van 2 tot 10 januari reist hij onvermoeibaar per trein heel Nederland door langs de andere bisschoppen en de uitgevers en hoofdredacteuren van katholieke kranten. Hoewel velen hem aanraden om onder te duiken, weigert Titus dit. Maar deze treinactie wordt door de Duitse Sicherheitsdienst gezien als een verzetsdaad en 'Wühlarbeit' jegens de bezetter. Op 19 januari wordt Titus gearresteerd.

Reizen van Titus Brandsma in januari 1942

2 januari: Utrecht, Haarlem, Leiden, Amsterdam
3 januari: Den Bosch en Breda
5 januari: Delft, Den Bosch en Eindhoven
6 januari: Venlo
7 januari: Roermond
8 januari: Maastricht.
10 januari: via Utrecht op 11 januari naar Aardenhout
12-17 jan.: verblijf in het karmelklooster Merkelbeek

Laatste reis in vrijheid

Als Titus 17 januari terug is in Nijmegen reist hij op 18 januari eerst naar Oldenzaal, voor een gesprek op het Karmel Lyceum in verband met de financiële regeling en zorg voor een Armeense leerling, Michael Poladian. Dezelfde dag reist hij door naar Utrecht. Als de bisschop niet aanwezig is reist hij door naar Amsterdam en overnacht in de pastorie aldaar.

's Morgens, 19 januari, draagt hij zijn laatste H. Mis op in de Amsterdam Bonifatiuskerk, waarna hij doorreist naar Den Haag voor een gesprek met Dr. J.P.Chr. De Boer, Inspecteur Gymnasiaal en Middelbaar onderwijs. Ook dit gesprek ging erover hoe tegenwicht te bieden tegen de Duitse maatregelen. Drs. de Boer schrijft later: 'Titus Brandsma was het hart van het onderwijsverzet'. Na dit gesprek keert Titus terug naar Nijmegen, waar hij 's avonds nog een afspraak heeft met de heer G.H. Bodewes, directeur van De Gelderlander. Die afspraak gaat niet door. 's Middags om 16.30 uur wordt hij gearresteerd door de SD, en meegenomen naar de gevangenis van Arnhem. Op 20 januari wordt hij overgebracht naar Scheveningen, ook per trein!

Gegevens treinreizen ontleend aan: Ton Crijnen: 'Titus Brandsma, de man achter de mythe'

Zijn laatste Eucharistieviering in vrijheid



Het was op de late namiddag van zondag 18 januari 1942 dat Titus Brandsma aanbelde aan de pastorie van de Bonifatiusparochie in Amsterdam Oost. Hij had een druk weekend achter de rug. Titus werd door zijn vriend, pastoor Schiphorst, hartelijk ontvangen. Ze hadden veel uit te wisselen:

Titus stond op de zwarte lijst bij Nazi Duitsland en hij was zich daar heel goed van bewust geworden.

De andere dag heeft Titus zich voorbereid en omgekleed in de sacristie om de Eucharistie te vieren. De kerk is in 1982 gesloopt, maar de pastorie en de sacristie bestaan nog. De grote pastorie is in 1983 omgebouwd tot een sfeervol "huis van gebed voor alle volken". Maar ook wordt de sacristie nog gebruikt met de kleding en het brood en de wijn voor de vieringen.

Deze plaats is mij dierbaar geworden sinds 1987 toen ik daar als pastor was benoemd. Alles is in deze

sacristie nog intact. Het is in mijn hart een dierbare herinnering geworden aan Titus, omdat hij als een oprechte Karmeliet ook zijn liefde en levenskracht heeft ontvangen uit de omgang met de Heer in de Eucharistie. Titus leefde heel bewust in Gods tegenwoordigheid. Vanuit deze Bron leefde hij voor mensen, in goede en in kwade dagen. Te midden van een drukke agenda straalde hij toch een innerlijke rust uit. Hij leefde uit Gods woord, iedere dag. Niet Titus stond in het centrum maar de Heer en zijn medemensen, en later, in de vernietigingskampen van Amersfoort en Dachau, zelfs zijn vijanden.

Daarom is deze vertrouwde sacristie te midden van de drukke Dappermarkt voor mij zo kostbaar en onvergetelijk geworden als verwijzing naar het mysterie van de verborgen aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie, in zijn Woord en in zijn omzien naar ons in onze wereld.

Tegen de avond van maandag 19 januari 1942 werd Titus Brandsma te midden van zijn medebroeders gearresteerd. Hij was innerlijk rustig, de Heer riep hem opnieuw: "Volg Mij!"

Loop Stam, emeritus deken van Amsterdam.

De heiligverklaring van Titus Brandsma meemaken in Rome

Op initiatief van de bisdommen 's-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een reis naar Rome aan voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen.

Naar Rome

Belangstellenden uit heel Nederland kunnen de heiligverklaring bijwonen. Er wordt een vierdaagse-vliegreis naar Rome aangeboden van vrijdag 13 mei tot en met maandag 16 mei. Aan de voorbereiding van het programma is al geruime tijd gewerkt. Pater Titus Brandsma wordt samen met anderen door paus Franciscus heiligverklaard tijdens de eucharistieviering van zondag 15 mei op het Sint-Pietersplein.



Op zaterdag 14 mei eraan voorafgaand is er vanuit de Karmel, maar ook open voor deelnemers aan de reis een internationale vigilieviering in Rome gewijd aan Titus Brandsma.

Op zeer korte termijn wordt meer duidelijk over het programma en de kosten van dit Rome-programma. **Geïnteresseerden die graag op de hoogte blijven kunnen zich voor meer informatie aanmelden via: info@huisvoordepelgrim.nl.**

Hopelijk kunnen we met een grote groep Nederlanders de heiligverklaring bijwonen.

Neem voor meer informatie contact op met:

- Matheu Bemelmans, 06 - 21503933 of m.bemelmans@huisvoordepelgrim.nl

NB: Mocht u op eigen gelegenheid willen gaan, zorg er dan wel voor dat u een toegangsbewijs voor de viering hebt.

Vrienden van Titus Brandsma

Bisschop Gerard de Korte, 's Hertogenbosch

Voor mij is pater Titus een icoon van hoop. De karmeliet Brandsma verdedigde moedig de vrijheid van katholieke media in bezet Nederland. Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi's verdedigde Brandsma het recht van de zwakke en de waardigheid van iedere mens als beeld van God. Pater Titus deed dat als een diepgelovig christen. Hij leefde vanuit een diepe vriendschap met Christus en hij heeft Christus voorbeeldig nagevolgd tot zijn marteldood in het concentratiekamp.

In geloof is hij ook een voorspreker. Wij mogen onze intenties bij hem neerleggen in het gelovig vertrouwen dat hij dicht bij God is.



Nationale Dankviering in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch

Na de heiligverklaring op 15 mei in Rome
zal er een nationale dankviering plaats vinden op
zondag 22 mei
in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.

Daar zullen behalve Nederlandse bisschoppen ook vertegenwoordigers
van de Karmelorde, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR)
en andere genodigden bij aanwezig zijn.

De viering zal in de loop van de middag plaats vinden,
de tijd wordt nog bekend gemaakt.

Vrienden van Titus Brandsma

Het wonder van de genezing van pater Driscoll

Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in de lymfeklieren. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees begon een intensieve gebedsactie onder voorspraak van Titus Brandsma, voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween, maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later en, tot grote verwondering van de artsen, is pater Driscoll gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard.

Pater Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma, sinds hij over hem hoorde vertellen op school. Daarom wendde hij zich ook tot Titus Brandsma.

Jaren van onderzoeking zijn nu tot een goed einde gekomen. Allerlei medische en kerkelijke instanties hebben zich over de genezing van pater Driscoll gebogen. De genezing is medisch onverklaarbaar en er is



▲ Pater Driscoll bij de bekendmaking door Paus Franciscus van de erkenning van het wonder.



een heel proces van intensief gebed ingezet waarbij de voorspraak van Titus Brandsma ingeroepen werd.

Paus Franciscus heeft uiteindelijk dit proces bevestigd en het wonder erkend en daarmee is de heiligverklaring van Titus Brandsma aangekondigd. Op 15 mei zal dit bevestigd worden in Rome. Titus Brandsma is niet alleen, samen met negen nieuwe heiligen zal dit feestelijk gevierd worden.



www.titusbrandsmavrienden.nl

Vrienden van Titus Brandsma

Mijn roeping



Als kind al wilde ik graag priester worden, maar na een paar jaar kleinseminarie is dat niet doorgedaan. In 1989 kreeg ik een ernstig ongeluk met de auto, waardoor ik in de WAO terecht kwam. Omdat ik al in 1984 betrokken ben geweest bij het Archief- en Documentatie R.K. Friesland, ging ik daar vrijwilligers-

werk doen. In 1990 kwam ik vanwege dit werk in contact met de familie Hettinga, de kinderen van Gatske en Michiel, een zus van pater Titus Brandsma. Zij bewaarden op de zolder van de ouderlijke boerderij het Brandsma familiearchief. Dit (grote) archief is in 1992 overgedragen aan de stichting RK Fries Archief. Tijdens het meermalen doorlezen van honderden

brieven en kaarten en andere documentatie, met het doel om dit te inventariseren, werd ik getroffen door de eenvoud en persoonlijkheid van pater Titus. Toen kwam langzamerhand mijn roeping om priester te worden, die overigens nooit is weggeweest, in alle hevigheid terug. Mijn respect, medeleven en de levenswijze van pater Titus werd steeds groter, hij werd mijn grote voorbeeld. Op 9 oktober 1999 ben ik in Groningen tot priester gewijd en werd ik pastoor in de parochies St. Nicolaasga, Joure en Lemmer. Vijf jaar later kwamen daar de parochies in Sloten, Woudsend, Balk, en Bakhuizen bij. Per 1 april 2020 aanvaardde ik mijn benoeming tot rector in het St. Clemensrectoraat op Ameland. Pater Titus is en blijft mijn grote inspirator. Bij moeilijke zaken, zowel in het pastoraat als privé kijk ik altijd even naar zijn portret boven mijn bureau en lees op de achterzijde van mijn wijdingsprentje, wat naast zijn portret hangt, de volgende woorden; "wij zijn niet geroepen om in het openbare leven grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen. Wel zijn we verplicht om de gewone dingen op grootse wijze te doen en dat is met een zuivere intentie en de inzet van heel onze persoonlijkheid".

Henk Nota

Titus Brandsma krijgt een eigen singel in Nijmegen

De Nijmeegse gemeenteraad heeft besloten dat Titus Brandsma een eigen singel krijgt. Het gedeelte tussen het Trajanusplein en de Mauritssingel zal naar de verzetsheld vernoemd worden. Er is al wel een kleine straat met zijn naam. "Het is goed voor het historisch besef. De bijzondere verhalen van deze man moeten worden doorverteld. Hij was een inwoner op wie we trots mogen zijn." en "Brandsma zette zich in tegen nazisme, fascisme, racisme en discriminatie. Die heiligverklaring is een mooi moment om hem ook een eerbetoon te geven dat bij de stad hoort: een eigen singel."

Uit: De Gelderlander van 5 februari 2022

Foto: Titussingel Nijmegen ►



Vrienden van Titus Brandsma

Fries in hart en nieren

Op 30 mei 2021 zond Omrop Fryslân in FryslânDOK de herhaling uit van een documentaire over Titus Brandsma, uit 2008. Het prachtige portret, gemaakt door Gryt van Duinen, is nog altijd te zien op:

www.Omôp Fryslân, Utstjoering mist TV, 30 mei 2021.

In boeiende interviews wordt Titus' rijke leven belicht, zijn bewogenheid en inzet. Over zijn liefde voor de Friese taal en cultuur komt Jan Romkes van der Wal, toentertijd pastoor in Bolsward, aan het woord: "Titus vond dat je het geloof moest beleven in de dingen van alledag, zoals je omgang met dieren en planten, en je omgang met mensen, op school en thuis, dáarin moet je God vinden. En daar hoort ook je eigen taal bij. Titus wilde dat de Friezen weer trots zouden zijn op hun taal, op de oude Friese wetten, de kerken en de kloosters, de 'hilligen en silligen'. Daarom ijverde hij voor de Bonifatiuskapel in Dokkum, en daarom ook preekte hij soms in het Fries, een unicum in die tijd. Hij schreef: *Fryslân foreart fen alds de Fryske Ljeaffrou. Mei Hja troch de taal fen it Fryske hert us, Hjar bern, makliker de wei fine litte nei it Hert fen Hjar Godliken Soan*"*



▲ *Pastor Jan Romkes van der Wal*

Op de vraag: 'Vindt u dat Titus moet worden heilig verklaard?' antwoordt Jan Romkes met een nuchtere glimlach: "Voor ons is hij al heilig. De officiële leer is dat een heilige zijn werkzaamheid moet tonen door een wonder, maar ik ken al genoeg wonderen van pater Titus. Mensen die ernstig ziek zijn en weer beter worden. In Italië gaan ze dan onmiddellijk roepen '*miracolo! miracolo!*', maar wij hangen dat niet aan de grote klok. Toen in de oorlog het bericht kwam dat Titus in Dachau was omgekomen, zei een oude boer: '*No hawwe wy yn Fryslân ek in hillige*', nu hebben we in Fryslân ook een heilige. Dus als Rome dat straks ook verklaart, zijn we daar wel *tige wiis*, heel wijs mee, maar we hebben het niet echt nodig."

Pastor Jan Romkes van der Wal had een fabelachtige kennis van de geschiedenis, kerken en kloosters, heiligen en pelgrimages en in het bijzonder van de Friese taal, cultuur en natuur. Deze kennis stelde hij ten dienste van velen, in onderwijs en pastoraat, en heeft hij bovendien neergelegd in tal van schitterend gecalligrafeerde en geïllustreerde jaarboeken.

Zijn gezondheid maakte opname in een verpleeghuis noodzakelijk. De bevlogen verteller is verstild. In die stilte is een bezoek aan hem altijd een vreugde. En samen bidden? Titus had gelijk: dat gaat het beste in het Fries.

Marika Meijer, Oosterwijtwerd

* *Oude Friese spelling. In modern Fries: Fryslân fereart fanâlds de Fryske Leave frou. Meie Sij troch de taal fan it Fryske hert us, Har bern, makliker de wei fine litte nei it Hert fan Har Goddelike Soan. Vertaling: Friesland vereert vanouds de Friese Lieve Vrouw. Moge Zij door de taal van het Friese hart ons, Haar kinderen, gemakkelijker de weg laten vinden naar het hart van Haar Goddelijke Zoon.*



Vrienden van Titus Brandsma

Titus Brandsma, heilige van Oss



Van 1909 tot 1923 heeft pater Titus in Oss gewoond. Hij doceerde al die jaren wijsbegeerte aan de fraters van de Orde. Hij was geen kamergeleerde. Hij hield zijn oog gericht op de wereld rondom hem. Op de eerste plaats de stad Oss. Oss was een stadje met opkomende industrie. Er was een kleine bovenlaag van zeer welgestelde fabrikanen. De meeste be-

woners waren afkomstig uit de boerenstand die in de fabrieken werkten. Hun armoe was schrijnend. In Titus drong zich de ernstige vraag op: hoe krijgt Gods barmhartigheid en liefde een gezicht in deze samenleving?

Mij spreekt Titus het meest aan als een om God én mens bewogen karmeliet. Hij wilde kleine mensen verheffen en toekomstkansen bieden. Hij nam initiatieven om het lot van de armen te verbeteren en betrok daarbij de gegoede burgerij. Daarvoor die bibliotheek. Daarvoor die middelbare school. Voor alles wilde Titus een harmonieuze gemeenschap waarin mensen zichzelf konden zijn en toekomst konden opbouwen. Hij was een verbindende kracht in de jaren van de opkomende industrie die bittere armoede met zich meebracht. Daarin liet hij zich leiden door de katholieke sociale leer die hij op progressieve wijze uitlegde. Hij was in zijn vooruitstrevend denken en handelen een profetisch figuur.

Titus beleefde op deze wijze een spiritualiteit die paste bij de geest van die tijd. Hij wilde als religieus de tijd verstaan. Voor hem was God niet wereldvreemd. Ook in de alledaagse werkelijkheid wil God gezocht en gevonden worden. Het ging er hem niet om om grootse dingen te doen. Juist eenvoudige zaken vragen om grootse toewijding. Titus leert ons vandaag nog om God en mens samen te denken en in het innerlijk van een mens vereniging met God te zoeken. In ieder mens leeft God en ieder mens draagt Gods beeld in zich. Kleine mensen zijn kostbaar in Gods ogen. Méér dan anderen in zijn tijd heeft Titus dit gezien en beleefd. Als contemplatief doorschouwde Titus de werkelijkheid tot

op het wezenlijke. Tot op God.

In zijn werken voor de stad Oss liggen de kernen van zijn latere leven als hoogleraar en emancipator van het katholieke leven in Nederland. Meer dan zijn daden inspireert mij zijn verlangen om in iedere mens een beeld van God te mogen zien. Deze pastorale benadering waarvoor hij in Oss zo geliefd was, heeft hij tot het laatst toe vol gehouden. Hij was een bemoedigende pastor voor medegevangenen. Hij bleef respectvol voor zijn beulen als mensen in wie Gods beeld ernstig geschonden is. Deze contemplatieve dimensie brengt ook ons vandaag tot compassie die de wereld vandaag nodig heeft.

Titus is een aansprekende en voorbeeldige heilige voor de universele kerk. De trekken van Titus' heiligheid vinden hun oorsprong in de periode dat Titus in Oss Gods beeld wilde zien in de mensen voor wie hij zich inzette. Terecht bidden wij om de voorspraak van Titus Brandsma als heilige van Oss.

*Pater Tom Buitendijk O. Carm.
pastoor Titus Brandsmaparochie in Oss.*



Vrienden van Titus Brandsma

Vrienden zoeken vrienden



Titus Brandsma leeft!

Veel mensen voelen zich door hem geïnspireerd, omdat zijn gedachtengoed waardevol en tijdloos is. Ze zien Titus als een dierbare vriend en willen dat gedachtengoed doorgeven.

Wordt u ook een Vriend van Titus Brandsma? Van harte welkom!

U wordt reeds Vriend voor € 10,- per jaar. Vrienden van Titus Brandsma ontvangen 2x per jaar de Tituskrant.

Meld u aan:

- per email: titusbrandsmavrienden@karmel.nl
- per post: Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer

Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Bank: **NL62 RABO 0135897491**
NL11 ABNA 0230007732

ANBI

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma heeft een ANBI status. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting

Voor meer informatie:

- www.titusbrandsmavrienden.nl
- titusbrandsmavrienden@karmel.nl

Dank u wel!

Verzoek om mail-adres

Veel Vrienden waren al Vriend voordat het gemak van Email dagelijks gebruik was geworden.

Van veel Vrienden hebben we dus nog steeds geen mailadres.

Dat is jammer, dat maakt het contact moeilijker.

Wilt u ons daarom een klein berichtje sturen, dan kunnen wij uw mailadres in ons bestand opnemen. Uiteraard kunt u er van verzekerd zijn dat wij uw adres alleen voor onze eigen berichten zullen gebruiken.

titusbrandsmavrienden@karmel.nl

Colofon

Uitgave van:

Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Administratie:

Steenstraat 39

5831 JA Boxmeer

E-mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl

www.titusbrandsmavrienden.nl

Redactie:

Hettie Berflo

Sanny Bruijns

Bank:

RABO: NL62 RABO 0135897491

ABN-AMRO: NL11 ABNA 0230007732

t.n.v. Vrienden van Titus Brandsma

Vrienden van Titus Brandsma

Uitgaven van vrienden van Titus Brandsma

Titus Brandsma

Titus Brandsma wordt in dit boek van verschillende kanten belicht, als filosoof, journalist en hoogleraar, emancipator en vredesstichter, verzetsheld en dierenvriend.

Iedere keer een paar pagina's waarin hij in beeld aan het woord komt. Vensters waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven uit God.

- Tekst en beeld: Kees Waaijman
- Redactie: Hettie Berflo

Prijs: €19,90



Bidden met Titus Brandsma een novene

Een novene is een gebed van negen dagen. Wij vragen God om een bijzondere gunst op voorspraak van Titus Brandsma.

Prijs: € 3,00



Titus Brandsma een blijvende bezieling

Korte teksten van Titus Brandsma die uitnodigen tot 'enige rust en bezinning' in de stroom van het leven en het rumoer van de tijd, zodat onze blik 'tot de diepte kan boren'.

We komen Titus in deze overwegingen in levende lijve tegen, we horen als het ware zijn stem: de wereld met Gods ogen zien; anderen gelukkig maken; mystiek metterdaad; niet wegstijven van het lijden; vredelievend zijn; kijken met de ogen van de liefde; God zien.

- Tekst verzameld door: Kees Waaijman
- Redactie: Hettie Berflo

Prijs: €10,00



Vrienden van Titus Brandsma