

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

Mei was een drukbezette maand. Er waren allerlei activiteiten van de Karmelkring. Op zondagmorgen 15 mei heeft Paus Franciscus in Rome de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma heilig verklaard. De heiligverklaring van Titus Brandsma was deze maand een echt hoogtepunt. Een heel bijzonder moment voor de Nederlandse katholieke kerk. We hebben de heiligverklaring in onze parochie gevierd met een feestelijke Eucharistieviering in de Verrezen Christuskerk. Na de viering was er op het kerkplein koffie / thee met een stuk vlaai. Aansluitend was er een mogelijkheid om (een half uur) de heiligverklaring in Rome terug te zien in de gedachteniskapel Titus Brandsma via internet, beamer en scherm. Hierna ontmoetten we elkaar voor een drankje en een hapje op het kerkplein. We troffen het heel erg met het weer: er scheen een heerlijk zonnetje. Het was een druk bezocht en een geslaagd feest waar we met voldoening op terug kunnen kijken.

Iedereen die aanwezig was, maar vooral ook iedereen die aan het slagen hiervan hebben meegewerkt: heel hartelijk dank.

De maand juni is deze keer een vrij rustige maand met 2 vieringen. De cycli van oecumenische bijbelcursus, Speling lezen en Literatuur en Levensvragen zijn voor het eerste halfjaar afgerond.

Op de laatste bladzijde hebben we uit het rijke leven van Titus Brandsma het thema's: **"zijn liefde voor het milieu" en "zijn inzet voor het onderwijs"** opgenomen.

Programma activiteiten van de maand juni

Eliaviering: woensdag 15 juni 2022

Op woensdag 15 juni is er de Eliaviering. U bent van harte welkom om deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende liederen. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via karmelkringelia@karmel.nl

Thema : "ntb"
Voorganger : Marijke en Peter Rovers
Tijd : viering 19:30-20:00 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

Eucharistieviering: vrijdag 24 juni 2022

In overleg met het pastoraal team verzorgt Jacobuskoor uit de H. Hartkerk Zwijndrecht een Eucharistieviering met als thema H. Hart van Jezus. (in plaats van de Karmelitaanse viering door de Karmelkring Elia)

Voorganger : pastor Sander Verschuur
Locatie : Kerkzaal van de Verrezen Christusa, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Tijd : viering 09:30 uur; na afloop koffie in het parochiezaaltje

Heilig-Bloedprocessie in Boxmeer: "De Vaart" zondag 19 juni 2022

Ieder jaar weer brengt de Heilig-Bloedprocessie op Sacramentszondag veel mensen in Boxmeer samen. "De Vaart" in Boxmeer heeft al een lange traditie. De Karmel van Boxmeer is met "De Vaart" verweven. In de Vaartprocessie is de Karmel dan ook altijd aanwezig als een biddende gemeenschap.

Graag nodigen Karmel Boxmeer je uit om de presentie van de Karmel van Boxmeer op zondag 19 juni te versterken in deze processie.

De viering is om 10.30 uur, vooraf is er koffie/thee voor wie dat wil in het klooster. De processie vertrekt rond 11.45-12.00 uur en is rond 13.30 afgelopen. Aansluitend eten we gezamenlijk in onze refter.

Mocht je belangstelling hebben om met hen mee te trekken laat dat dan graag zo snel mogelijk weten aan Minie Pasop van de Karmel Boxmeer: m.pasop@karmel.nl. Iedereen is van harte welkom. Voor meer info: <https://www.boxmeersevaart.nl/nl/vaart-processie/>

Gebedsketting

Op zaterdag 24 maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina:

<https://www.karmel.nl/gebedsketting/>



Deel 2 en 3: Wat kan Titus Brandsma betekenen voor onze tijd?

(Voordracht van Kees Waaijman in de Titus Brandsma Gedachteniskerk, 20 september 2014)

Uit het rijke leven van Titus Brandsma zijn vier aandachtsvelden te destilleren:

1. zijn ijveren voor de vrede

2. zijn liefde voor het milieu

3. zijn inzet voor het onderwijs

4. zijn onbuigzaam vasthouden aan gelijkwaardigheid

De vraag die ons daarbij bezig houdt is: waar komt zijn onvermoeibare inzet uit voort?

Uit alles blijkt dat het antwoord hierop moet zijn: uit zijn Godsbesef, getoetst in zijn lijden en dood. Daarmee wordt Titus een bloedgetuige en heeft hij een onuitwisbare betekenis voor de toekomst.

Deel 2: Zijn liefde voor het milieu

In 1936 sprak Titus voor de Werkgroep Dierenbescherming. Meteen in het begin al plaatst hij de bescherming van het dier in het brede kader van de natuur en de kosmos.

'Ons bestaan is vertakt met dat van miljoenen wezens, wij duizelen als wij de betrekkingen zoeken waarin wij tot de schepping staan, in afhankelijkheid; het ontkennen ervan zou van enge bekrompenheid getuigen. Wij moeten niet aan de natuur voorbijgaan, alsof zij ons niets te zeggen had.'

De woorden 'vertakt', 'betrekkingen' en 'afhankelijk' uit het citaat geven treffend aan waar Titus staat en hoe hij kijkt. Hij stelt verwondering tegenover uitbuiting en wijst een bekrompen ontkennen van het probleem van de hand als een vorm van monddood maken.

Deel 3: Zijn inzet voor het onderwijs

Titus' inzet voor het onderwijs blijkt meteen al bij de stichting van de eerste Carmelschool in Oss. Dit initiatief zal uitgroeien tot de Stichting Carmelcollege, met heden ten dage meer dan 30.000 leerlingen. Titus beoogde met zijn initiatief de emancipatie van de katholieken in het algemeen, maar zijn emancipatiedrang was verbonden met een persoonlijke aandacht voor iedere student in het bijzonder. Als docent ging hij op een gemoedelijke, persoonlijke manier met hen om. Dit is goed te horen in het getuigenis van Prof Dr. Christine Mohrmann. Zij herinnert zich Titus Brandsma's allereerste college.

'In plaats van afgemeten naar de kathedraal te lopen, zoals vrijwel al zijn collega's deden, stapte Titus op het groepje studenten af dat in de collegezaal op hem wachtte, stelde zich vriendelijk voor en zei: Zullen we maar beginnen? Bij de toenmalige verhouding tussen hoogleraar en student was dit, zelfs in het kleinschalige Nijmegen, ongehoord. Dat was professor Titus Brandsma ten voeten uit. Zijn belangstelling voor ons, studenten, beperkte zich niet tot de studie, maar strekte zich ook uit tot ieders persoonlijk wel en wee. Hij bekommerde zich zelfs om financiële problemen en hielp sommige afgestudeerden bij het vinden van een baan, wat zeker na 1929, toen ook in ons land de wereldwijde financieel-economische crisis zich steeds sterker deed voelen, van groot nut kon zijn.'

Uit deze korte beschrijving blijkt wat kenmerkend is voor Titus: hij maakt contact en staat niet op een voetstuk; hij is vriendelijk en niet afstandelijk; hij gaat uit van 'we' en niet van 'ik' tegenover 'zij'; hij is gericht op heel de mens en niet alleen op bevordering van kennis. Kortom: zijn kijk op onderwijs wordt bepaald door een persoonlijke benadering.

Uit de provincie: Marieke Ripkema beheerder Titus Brandsma Memorial

Overgenomen uit "EEN TEKEN VAN LEVEN" van het Titus Brandsma Memorial Nijmegen.

Het waren enerverende dagen zo op en rond 15 mei jl. Het is nu een feit: Titus Brandsma is heilig verklaard. Sint Titus, mogen we hem nu noemen, de heilige Titus Brandsma. Heel wat mensen hebben het via de televisie gevolgd, hoe paus Franciscus op het Sint Pieterplein afgelopen zondag Titus Brandsma en nog 9 andere mensen plechtig heeft heiligverklaard. Een korte levensbeschrijving ging eraan vooraf, en toen in enkele korte zinnen heeft hij het aan de wereld kundig gemaakt: Het was heel bijzonder om dat op het Sint Pieterplein met circa 55.000 andere mensen uit heel de wereld mee te maken. Ook de dagen ervoor en erna hebben we met onze delegatie van 16 leden van de Karmelfamilie in Nederland heel wat bijzondere ervaringen op kunnen doen. Zo hebben we uitvoerig geluncht met de Nederlandse ambassadeur bij (zoals dat heet) de Heilige Stoel, op het dakterras van haar residentie in Vaticaanstad, zijn we op bezoek geweest in het internationale studiecentrum van de Karmel waar Titus van 1906-1909 gewoond en gestudeerd heeft, hebben we bijeenkomsten gehad met inleidingen over Titus Brandsma, waren er grote internationale vieringen voorafgaand en na de heiligverklaring (in de grote basilieken van Sint Paulus buiten de muren en de Sint Pieter) enzovoort. We maakten zoveel mee dat het ons niet lukte om dagelijks een verslagje te schrijven in ons 'teken van leven vanuit Rome', maar er wordt nog aan gewerkt, dus wilt u een indruk opdoen van wat we per dag hebben mee gemaakt, kijk dan op:

<https://titusbrandsmamemorial.nl/teken-van-leven-uit-rome/>

Het was leuk dat wij via de media ook een beeld mee kregen van hoe het hier in Nijmegen ging. Zowel het Nijmeegse blad 'De Brug' had een verslag met foto's zie:

<https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/146253/heiligverklaring-nijmeegse-hoogleraar-titus-brandsma> als dagblad De Gelderlander

(<https://www.gelderlander.nl/nijmegen/samen-naarheiligverklaring-van-titus-kijken-op-de-tv-misschien-zien-we-bruls-wel~a4b27517/> die had zelfs enkele video's. Van harte

aanbevolen om even te bekijken! En ook het NRC had een reporter gestuurd, zie:

<https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/15/de-heiligetitus-brandsma-helpt-mathieu-86-zelfs-bij-het-aantrekken-van-zijn-steunkousen-2-a4124448>

Over video's gesproken, de voorzitter van het bestuur van het Titus Brandsma Memorial Harry Faassen was ook in Rome, hij heeft een video van 15 minuten gemaakt van voor en tijdens de viering op het Sint Pietersplein dat voor ieder te zien is op:

<https://www.youtube.com/watch?v=tr0dfhF033Y>.

Titus Brandsma heeft in de afgelopen week en weken heel veel media aandacht gehad. Als u nog iets wilt terug lezen hoeft u maar de naam van Titus Brandsma in te toetsen bij de zoekopdracht van bijvoorbeeld De Gelderlander, Omroep Gelderland, Brabants Dagblad, Omroep Brabant, Omroep Fryslân, en bladen als De Trouw, De Volkskrant, het NRC, en u vindt veel informatie. Ook op Facebook is veel te vinden. Bijvoorbeeld van twee jongeren van het Titus Brandsma Lyceum in Oss, die ook een reportage maakten in Rome:

https://www.facebook.com/watch/?v=577800293587283&extid=NS-UNK-UNK-UNKAN_GK0T-GK1C&ref=sharing

En ook internationaal, bijvoorbeeld van Filipijnse Karmelieten: 'Titus Brandsma Pilipinas' en de internationale orde in Rome: 'Order of Carmelites'. Zondag 22 mei, is er om 16.00 uur in de kathedraal van Den Bosch een feestelijke Eucharistieviering ter ere van Titus, waar diverse Nederlandse bisschoppen en ook de prior generaal van de Karmelorde Miceal O'Neill in voor zullen gaan. Deze viering is ook online te volgen via: Sint-Jan Den Bosch – YouTube. Op dinsdag 31 mei is om 17.00 uur de onthulling van een tekst van Titus Brandsma als 'literair baken' (voor info: <http://www.literairebakensnijmegen.nl/> bij de Tituskapel aan de Doddendaal in Nijmegen.

Op zaterdag 18 juni de Titus Brandsma Vriendendag, hier in het TBM. Het programma, en hoe u zich kunt aanmelden, staat op: <https://www.titusbrandsmavrienden.nl/>

De doelstelling van Karmelkring Elia

zoals missie, strategische doelen en kerndoelen, vindt u terug in onze jaarverslagen op: <http://www.karmelcentra.nl/dordrecht> onderaan de pagina.

U wilt niet verder zonder Karmelkring Elia?

De kring kan niet zonder u. U helpt haar mee aan haar voortbestaan als gemeenschap en vindplaats van eigentijdse christelijke inspiratie en karmelitaanse geestkracht door een gift over te maken op:

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht