



Karmelkring Elia Dordrecht viert 2e lustrum

Op 17 mei 2023 is het 10 jaar geleden dat de stichting Karmelkring Elia is opgericht.

Ontstaan

Sinds 17 mei 2013 bestaat de stichting Karmelkring Elia. Het is een Centrum voor Spiritualiteit van de Karmel en biedt ruimte, een thuis, aan mensen van verschillende gezindten uit de Drechtsteden en omgeving. Deze belangstellenden komen regelmatig bij elkaar om, in de Dordtse Gedachteniskapel Titus Brandsma, met elkaar te bezinnen, te vormen en te vieren. Zij ontmoeten elkaar in hun innerlijke zoektocht naar een Levende Godsrelatie en worden daarbij geïnspireerd door het samenspel van lezing, zang, stilte en gebed, overweging en muziek. De liturgische vieringen brengen het Geheim van het leven in herinnering en geven steun aan de eigen weg van vragen, twijfelen en zoeken. De kring streeft naar een vitale vorm van kerk-zijn in de Drechtsteden. Zij werkt daartoe o.a. samen binnen het eigen parochiële verband en met andere gelijkgezinde kerken en levensbeschouwelijke instellingen. De activiteiten van de Karmelkring worden bekend gemaakt door middel van een webpagina, een digitale en papieren brochure met een bezielingsaanbod en door een maandelijkse Kringbrief aan belangstellenden.

Missie

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht wil de spiritualiteit van de Orde van de Karmel op eigentijdse wijze vormgeven in leven en vieren. Zij zoekt naar bezieling en zingeving en wil een centrum voor spiritualiteit zijn, dat open staat voor iedereen, die zich wil verdiepen in het gedachtegoed van de Karmel.

Doelen

De stichting tracht haar missie onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Elk jaar stelt de Karmelkring daartoe een bezielingsaanbod samen. Met dit programma wil de Karmelkring bijdragen aan het verspreiden van de Karmel-spiritualiteit en daarmee houvast bieden bij het zoeken naar zingeving in het dagelijkse leven.

(Teksten grotendeels overgenomen uit de oprichtingsstatuten en jaarverslagen.)

Dank

Het bestuur is grote dank verschuldigd aan de oud-bestuursleden Paul Seesink, Corine Mulder, Doke Vemer en Henriette van der Heijden voor al hun bestuurswerk en hun actieve inzet, die zij besteedden aan het oprichten / vormgeven en realiseren van de Karmelkring vanaf het eerste uur. Zonder hen zou de Karmelkring nooit geworden zijn wat zij nu is. Tevens onze dank aan onze broeders en zusters van de Karmel voor hun ondersteuning en bijdragen in de lezingen en bezinningen. Dank ook aan al onze belangstellenden en vrienden van de Karmelkring die we mogen ontmoeten bij onze kring-activiteiten.

Het huidige bestuur:

Wilhelmien Lemmens, Gitta van der Ham, Peter Bokelaar, Berry van Son en Aad van Vliet.

Het programma van 17 mei is als volgt uit:

- 17.30 samen komen: inloop koffie en thee
- 18.30 samen eten: soep met een broodje
- 19:30 samen vieren: Eucharistieviering
voorganger: Prior Provinciaal Huub Welzen O. Carm.,
- 20.30 samen vieren: ontmoeting met een glaasje en een hapje.

Uitnodigingen zijn digitaal verzonden: zie verder ook onze maandelijkse Kringbrief.

Contactgegevens

Secretariaat: karmelkringelia@karmel.nl
Telefoon (secretaris): 06 - 24 15 44 06

De komende activiteiten vindt u in de maandelijkse Kringbrief. Op uw verzoek aan onze secretaris wordt deze brief gemaild.

Plaats van samenkomen, tenzij anders vermeld: Gedachteniskapel Titus Brandsma: Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht