

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

In nieuwsbrief nummer 148, de laatste van het jaar 2023, vindt u het programma-aanbod voor de komende maand december. De goedheiligman is in het land. Nog een paar weekjes en we vieren de geboorte van het Christuskind. Dan gaat er zeker weer een groot licht schijnen. We denken echter in deze donkere dagen ook aan de vele eenzame mensen: ouderen, alleenstaanden en ook jongeren.

We hebben in december bijeenkomsten gepland van "Speling lezen", "Oecumenische bijbelcursus", "Literatuur en levensvragen" en een bezinningsavond met pater Jos Huls O. Carm. Daarnaast zijn er uiteraard de maandelijkse Eliaviering en de Karmelitaanse eucharistieviering.

Kortom, we hebben allerlei activiteiten: U kunt vast wel iets van Uw gading vinden. Weet u in ieder geval welkom.

Opdracht tot verzoening

Tekst uit "een jaar met Henri Nouwen" (25 december, dagelijkse meditaties)

Wat is onze opdracht in deze wereld van God en zusters en broeders van Jezus? Wij moeten bijeenbrengen en verzoenen. Overal om ons heen zien we dat mensen verdeeld zijn, in gezinnen, gemeenschappen, steden, landen en contingenten. Al die verdeeldheid is een tragische weerspiegeling van het feit dat we niet één zijn met God. Het is maar zelden zichtbaar dat alle mensen bij elkaar horen als kinderen van God. Zijn opdracht aan ons is dat in het leven van alle dag zichtbaar te maken. Dat is de opdracht. Waarom? Omdat God Jezus gezonden heeft om ons met God te verzoenen en om ons de opdracht mee te geven de mensen met elkaar te verzoenen. Wij zijn mensen die door Jezus met God verzoend zijn en daarom hebben wij de dienst van de verzoening als opdracht meegekregen. Bij alles wat wij doen is de belangrijkste vraag of het tot verzoening leidt.

Programma/activiteiten in de komende maand december 2023

Speling lezen (2): zaterdag 2 december

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning. Het tijdschrift wil mensen begeleiden op hun spirituele zoektocht. Het wil in woord en beeld ruimte creëren voor het stellen van vragen bij de ontwikkelingen van deze tijd. In de leesgroep bespreken we onderdelen uit het nummer 2023/3 met het thema "Onstuimige liefde".

Ook u kunt aansluiten en zich aanmelden bij Peter Rovers, e-mail: rvrsmndv@wxs.nl

Begeleiding : Peter Rovers
Tijd : 10:00 - 12:00 uur.
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 TV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Bijeenkomst Karmel West in Leiden: zaterdag 9 december

De bijeenkomst in september in het kader van Karmel West is vastgesteld op 9 december in Aalsmeer. De uitnodigingsbrief /-e mail zal op korte termijn worden verzonden.

Als u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen meldt u dan voor 4 december aan bij het secretariaat van de Karmel Nederland: secretariaat@karmel.nl of bij de secretaris van de Karmelkring Elia: karmelkringelia@karmel.nl

Literatuur en levensvragen (2): maandag 11 december

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen. Het boek dat we bespreken is:

“**De heks van Limbricht**” van Susan Smit, Uitgeverij Lebowski Publishers Amsterdam 2021, ISBN 978 90 488 5960 3, 252 blz.

Het boek is op feiten gebaseerd. De hoofdpersoon Entgen Luijten wordt beschuldigd van tovenarij en hekserij. Zij heeft moed, is eigenzinnig, is politiek bewust en ongetemd.

Haar kritiek op de kasteelheer wordt niet geduld.

De stukken van haar proces in 1674 zijn bewaard gebleven en het kasteel waar het verhaal zich afspeelt staat er nog, nabij Sittard. Het boek leest vlot. Als lezer duik je in een wereld van vier eeuwen geleden, gedomineerd door mannen met macht.

De vrouw, hoe strijdvaardig en zelfstandig en hoe groot haar inzicht ook is, ze heeft geen enkel recht en geen schijn van kans. Het verhaal ontvouwt zich in flashbacks, zittend op de koude kerkervloer van het kasteel, terwijl zij de beschuldigingen afwacht, waardoor haar leven zich voor de lezer afspeelt tijdens het heksenproces.

Begeleiding : José ten Berge-de Fraiture

Tijd : 13:30 – 15:30 uur

Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Bijdrage` : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Oecumenische bijbelcursus (3): dinsdag 12 december

Dit cursusjaar bespreken we het Boek Jesaja. Dit boek is genoemd naar de profeet Jesaja en bestaat uit 66 hoofdstukken. De eerste 39 hoofdstukken hebben voornamelijk betrekking op de profeet en zijn visioenen en uitspraken, en op zijn profetische handelingen. Vanaf hoofdstuk 40 volgen hoofdstukken over en van navolgers met de naam Jesaja.

We zullen enkele teksten bekijken en bespreken die ook in de liturgische jaarorde voorkomen. Zoals hoofdstuk 2 over het ‘einde der dagen’, hoofdstuk 6 over de roeping van de profeet, hoofdstuk 7 over de Immanuël, hoofdstuk 11 over de Messias, enz. De deelnemers aan de cursus mogen daarover ook voorstellen doen, ook over het tweede deel van dit boek.

We zullen samen op zoek gaan naar de betekenis van de tekst voor de oorspronkelijke hoorders en naar welke betekenis deze teksten voor ons vandaag de dag in onze cultuur nog hebben voor onze spiritualiteit.

Begeleiding : Henk Berflo

Tijd : 20:00 – 22:00 uur

Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruinestraat 1, 3317 RV Dordrecht

Bijdrage` : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

De mystiek van Dag Hammarskjöld donderdag 14 december

Dag Hammarskjöld (1905-1961) was een Zweedse diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties. In die hoedanigheid was hij een vurig pleitbezorger van vrede en verdraagzaamheid. Als secretaris-generaal bezocht hij vele oorlogsplekken om de strijdende partijen tot elkaar te brengen. Tijdens één van deze reizen verongelukte het vliegtuig waarin hij zat onder onduidelijke omstandigheden. Hammarskjöld kwam hierbij om het leven. Na zijn dood vond men in zijn appartement zijn dagboek, met daarin mystieke aantekeningen die op een bijzondere wijze getuigen van een diep Godsbesef. Dit dagboek is uitgegeven onder de titel ‘Merkstenen’. Jos Huls, pater-karmeliet in het klooster op Schiermonnikoog, is cum laude gepromoveerd op de mystiek van Dag Hammarskjöld .

Spreker : Dr. Jos Huls, pater-karmeliet
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld
Organisatie : Karmelkring en TvÁ parochie

Eliaviering: woensdag 20 december

U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende liederen. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via: karmelkringelia@karmel.nl Weet u van harte welkom.

Thema :
Voorganger : Marijke Rovers
Tijd : viering 19:30–20:00 uur; inzingen om circa 19:15 uur
Aansluitend aan de viering is er ontmoeting met koffie of thee
Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 29 december

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door parochievicaris Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de beurtlezingen, het zingen van karmelliederen en momenten van stilte. Aansluitend is er voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.

Thema : nader te bepalen
Tijd : 09:30–10:30 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Uit de landelijke centra voor spiritualiteit

Boxmeer centrum voor spiritualiteit

Link naar [nieuwsbrief](#).

Nijmegen Titus Brandsma Memorial

Voor meer informatie, zie de website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/>

Zenderen Karmel Twente

Voor een algemeen overzicht van het programma van Karmel Twente verwijzen we naar: <https://karmel-twente.email-provider.eu/web/ojdxnensmq/hpagfdante/mdsq7ydbnn/pppk5qs4b>

Gebedsketting

Laten we bidden
dat alles wat ons omringt
ons niet zal lam slaan
in onmacht en wanhoop,
maar dat we in mededogen
verbonden blijven met
ieder mens die lijdt
in en aan oorlog en strijd
in en aan eenzaamheid
in kwetsbaarheid en ziekte.

Bidden en werken wij in vertrouwen,
dat wij doen wat aan ons is
en de hemel ons bijstaat.

*José van Sante
Karmelbeweging*



Karmelkring Elia

<http://www.karmelcentra.nl/dordrecht>

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht