



159 • 2024-11-01

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

De klok is eind oktober weer een uur terug gezet. De herfst heeft zich aangediend met zon wind regen en een uur eerder donker. De tijd van binnen activiteiten is weer in volle gang. In november zijn er veel activiteiten gepland. Deze maand zijn er bijeenkomsten van Speling lezen, oecumenische bijbelcursus, geloofsverdieping en de stilte-meditatie naast de Eliaviering op 20 november en een Karmelitaanse eucharistieviering op 29 november

Er is dus volop keuze. Wij ontmoeten u graag bij deze activiteiten en vieringen.

Onze activiteiten zijn op onze activiteitenfolder voor dit najaar te vinden maar uiteraard ook op onze website: <https://karmelcentra.nl/dordrecht/contact/>.

Onderaan deze Kringbrief is ter info een verslagje opgenomen van een geslaagd kennismakingsweekend in het karmelklooster van Boxmeer.

Programma /activiteiten in de maand november 2024

Geloof in de christelijke politiek: donderdag 7 november

Deze avond zijn we bijzonder verheugd om de spreker, die ondanks zijn volle agenda tijd voor ons maakt. Te gast is senator Eric Holterhues, praktiserend rooms-katholiek en lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie. Aan de hand van een aantal stellingen gaat hij met ons in gesprek over politiek, sociaal denken en christelijk geloof. Hij staat stil bij de vraag of we wel een Eerste Kamer nodig hebben, wat de bedreigingen zijn voor de christelijke politiek, wat het katholiek sociaal denken inhoudt, hoe diverse pausen daar vorm en inhoud aan hebben gegeven en wat dit betekent voor het functioneren van de christelijke politiek. Ook gaat hij in op de prikkelende vraag wat de noodzaak is van een christelijke politiek. Kortom, het belooft een mooie, informatieve en interactieve avond te worden. Iedere geïnteresseerde is welkom. We organiseren deze avond in samenwerking met De Theresia van Ávila parochie

Spreker : Eric Holterhues, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de ChristenUnie
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage` : Uw vrije gift om kosten te dekken wordt bijzonder op prijs gesteld (Richtbedrag €5,00)

Oecumenische bijbelcursus (3): dinsdag 12 november

In een achttal bijeenkomsten wordt een aantal fundamentele aspecten van hedendaags bijbelgebruik besproken. Dat betreft onder meer de grondtalen van het O.T. en N.T. waarop onze vertalingen gebaseerd zijn, de systematiek van die vertalingen, de normen waarom deze boeken in de Bijbel staan, de uitleg van de Bijbelteksten en de beginselen waarop die uitleg gebaseerd is en de regels die gebruikt worden om tot uitleg voor mensen van de eigentijd en eigen cultuur te komen. Steeds komen ook één of meer teksten aan de orde om het onderwerp dat besproken is te belichten. Van de besproken theorie is ook een uitvoerige tekst op papier beschikbaar voor de deelnemers.

Begeleiding : Henk Berflo
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Stilte meditatie: zaterdag 16 november

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: "De apostel nu beveelt stilte aan" Stilte is in de Karmel spiritualiteit belangrijk. Eigenlijk is stilte in alle vormen van spiritualiteit belangrijk. We hebben stilte nodig om ons niet mee te laten slepen in het wereldse leven, de waan van elke dag waar macht, materie, hebzucht etc. onrust veroorzaken. Stilte en aandacht brengen je weer terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. Stilte kan zowel rustgevend als ook confronterend zijn. Stilte is luisteren naar wat er van binnenuit naar boven komt en stilte is mij openstellen voor de aanwezigheid van God. Deze bijeenkomst wordt een stilte meditatie, dus zonder creatief deel

Begeleiding : Gaby Vermeulen
Tijd : 09:30–12:30 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst (graag aanmelden van te voren)

Eliaviering: woensdag 20 november

Elke derde woensdag in de maand verzorgen we een Eliaviering. U bent van harte welkom om deze woord- en gebedsdienst mee te vieren. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende liederen

Tijdens de viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via: karmelkringelia@karmel.nl
Weet u van harte welkom.

Thema : "n.t.b."
Voorganger : Peter Rovers
Tijd : viering 19:30–20:00 uur; inzingen circa 19:15 uur
Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

800 jaar karmelgeschiedenis: dinsdag 26 november

De 2^{de} geplande bijeenkomst in dit kader kan niet doorgaan in verband met de geloofsverdiepingsavond van de parochie.

De eerstvolgende bijeenkomst / inleiding is op dinsdag 17 december om 20:00 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiehuis van de Antoniuskerk.

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 29 november

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door parochievicaris Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de beurtlezingen, het zingen van bijpassende (karmel)liederen en momenten van stilte.

Na de viering worden er, tijdens het koffiedrinken, beelden respectievelijk documentaires vertoond (ca 30 minuten). Na afloop is er gelegenheid om er over na te praten. Na de viering van november vertelt Aad van Vliet, aan de hand van foto's en video's, over zijn project en werkbezoeken aan de bouw van een dorp voor Malaika-kids (weeskinderen) in Tanzania.

Thema : n.t.b.
Tijd : 09:30–10:15 uur, koffie en beelden tot ca 11:15 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
koffie en beelden in de parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1
Bijdrage : Uw vrije gift voor de parochie wordt bijzonder op prijs gesteld

Speling lezen: zaterdag 30 november

Samen Speling lezen: dat is wat een aantal parochianen ieder kwartaal op zaterdagmorgen doet. Ze lezen en bespreken dan met elkaar artikelen uit Speling, sinds 1969 "een tijdschrift voor bezinning".

Bezinning staat voor rustige overweging van de dingen, gericht op een al even rustig en helder besef of bewustzijn van hoe de dingen ervoor staan. En dat besef is uit op betekenis, op de zin van de dingen. Maar bezinning heeft ook met de zintuigen te maken, met de 'zinnen'. Bezinning heeft ten slotte ook te maken met de kracht van de verbeelding. Bezinning wijst zo op de rol van de verbeeldingskracht, de creativiteit in de spiritualiteit.

Bent u nieuwsgierig geworden hoe het is om samen met anderen Speling te lezen? Kijk dan eens op de website van uitgeverij Skandalon (skandalon.nl). En neem ook gerust contact op met de karmelkring Elia.

Begeleiding : Peter Rovers
Tijd : 10:00–12:30 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Uit de landelijke centra voor spiritualiteit:

Boxmeer centrum voor spiritualiteit

Zie laatste nieuwsbrief: <http://karmelcentra.nl/dordrecht/wp-content/uploads/sites/11/2024/09/Nieuwsbrief-8-September-2024.docx>

Nijmegen Titus Brandsma Memorial

Voor meer informatie, zie de website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/>

Zenderen Karmel Twente

Voor meer informatie, zie de website: <https://karmeltwente.nl/agenda/>

Oss centrum voor spiritualiteit

Voor meer informatie, zie de website: <https://karmelcentra.nl/oss/programma/>

Verslag van het kloosterweekend in Boxmeer

Van vrijdag 6 t/m zonder 8 september waren negen mensen op uitnodiging van de Karmelkring Elia te gast in Boxmeer in het klooster van de paters en zusters van de Karmel om kennis te maken met hun spiritualiteit. Zoals velen misschien nog wel weten is de Verrezen Christus jaren lang bediend door de paters van de Karmel en bij hun vertrek in 2012 is de Karmelkring Elia opgericht om hun inspirerende aanwezigheid in Dordrecht een vervolg te geven.

Het weekend was bijzonder goed gevuld zodat in tegenstelling wat je misschien denkt, het zeker geen weekend vol vrije tijd was. Na de broodmaaltijd op vrijdagavond vierden we in de kapel Eucharistie. Daarna hield pater Ben Wolbers een inleiding over de familie van de Karmel. Er zijn in deze familie vele takken. Hij vertelde o.a. over het ontstaan van de orde op de berg Karmel in Israel en over enkele kernbegrippen uit hun spiritualiteit. Wat mij in zijn verhaal raakte was de wederkerige verantwoordelijkheid: van de gemeenschap voor het individu en van het individu voor de gemeenschap. We sloten de avond gezamenlijk af met een gezellig samenzijn waarbij het klooster zelfs voor Twents bier had gezorgd.

Op zaterdagmorgen startten we na het ontbijt met een gesprek over de regel van de Karmelorde onder leiding van Hettie Berflo. Deze regel is een leidraad om van te leven en helpt de volgelingen ervan hun eigen leven gelovig vorm te geven. Opvallende woorden waren: het open midden waaromheen wij allen staan en dat de regel altijd voegzaam moet worden toegepast.

Na het warme middagmaal hebben we ons gebogen over het evangelie van de komende zondag. We lazen volgens de methode Rondom de schrift (een variant van lectio divina), een leesmanier waarbij het gaat om het leggen van een verbinding tussen de tekst en je eigen leven. Onder leiding van Minie Pasop kwamen we tot een mooi gesprek waarbij ieders inbreng van waarde was. Door elkaars verhalen begrepen we de tekst beter en bleek iedereen een eigen relatie met de tekst te hebben.

Na het avondmaal vertelde Hettie Berflo over het bijzonder leven van misschien wel de bekendste karmeliet, de heilige pater Titus Brandsma. Aan de hand van zijn laatste maanden hoorden we wat pater Titus in zijn leven dreef en hoe zijn bijzondere verschijning op gelovige en ongelovige mensen diepe indruk maakte. Bij dit gesprek kwamen ook verschillende biografieën van de H. Titus aan de orde. In die van Ton Crijnen staat dat het kloosterleven voor Titus begon toen hij voor het eerst door de kloosterpoort liep. Elke keer als wij naar de kerk liepen, passeerden we diezelfde poort. Wederom sloten we de avond met een drankje af.

Op zondag evalueerden we na het ontbijt het weekend en bespraken wat het ons gebracht had. We vierden vervolgens samen Eucharistie waarbij we met speciale aandacht naar de evangelielezing luisterden. Na de warme lunch sloten we het weekend af door met elkaar te delen wat we bij de Eucharistie hadden beleefd. In dat gesprek bleek maar weer eens hoe iedere aanwezige zijn eigen beleving heeft bij een viering die uiterlijk hetzelfde is. Misschien is dat gegeven meteen een goede samenvatting van de spiritualiteit van de Karmel: recht doen aan de eigenheid van ieder mens via gezamenlijke momenten en ervaringen.

Ik denk dat ik namens alle deelnemers spreek als ik het bestuur van de Karmelkring Elia en de kloostergemeenschap in Boxmeer hartelijk dank zeg voor deze prachtige kennismaking met de spiritualiteit van de Karmel.

Michiel Simons

Gebedsketting

God,
Jij hebt ons naar de Karmel geroepen.
Jij hebt ons aan elkaar gegeven,
wees ons nabij,
blijf roepen,
blijf ons leiden
verlicht ons pad als we ons verloren voelen op de Karmel
en niet weten hoe verder.
Blijf ons wegtrekken uit onszelf
opdat wij komen in het land dat Jij ons wijst
en mogen smaken zijn goede vrucht.
Amen.

Greetje Feenstra
Gemeenschap van Geassocieerden



Karmelkring Elia

<http://www.karmelcentra.nl/dordrecht>

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht