

Aan karmelbelangstellenden,

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vindt u het programma-aanbod voor de maand december. De goedheiligman is in het land. Nog een paar weekjes en we vieren de geboorte van het Christuskind. Dan gaat er zeker weer een groot licht schijnen.

We denken in deze donkere dagen ook aan de vele eenzame mensen: ouderen, alleenstaanden en ook jongeren.

We hebben in december bijeenkomsten gepland van "Oecumenische bijbelcursus", "Literatuur en levensvragen", "800 jaar karmelgeschiedenis" en "Advent meditatie". Daarnaast zijn er uiteraard de maandelijkse Eliaviering en de Karmelitaanse eucharistieviering.

Kortom, we hebben allerlei activiteiten: U kunt vast wel iets van Uw gading vinden. Weet u in ieder geval welkom.

Onze activiteiten voor januari tot en met augustus 2025 zijn op onze nieuwe activiteitenfolder te vinden maar uiteraard ook op onze website:

<https://www.karmelcentra.nl/dordrecht/contact/>.

De activiteitenfolder voorjaar 2025 zal u medio december worden toegezonden.

Programma /activiteiten in de maand december 2024

Oecumenische bijbelcursus (4): dinsdag 10 december

In een achttal bijeenkomsten wordt een aantal fundamentele aspecten van hedendaags bijbelgebruik besproken. Dat betreft onder meer de grondtalen van het O.T. en N.T. waarop onze vertalingen gebaseerd zijn, de systematiek van die vertalingen, de normen waarom deze boeken in de Bijbel staan, de uitleg van de bijbelteksten en de beginselen waarop die uitleg gebaseerd is en de regels die gebruikt worden om tot uitleg voor mensen van de eigentijd en eigen cultuur te komen. Steeds komen ook één of meer teksten aan de orde om het onderwerp dat besproken is te belichten. Van de besproken theorie is ook een uitvoerige tekst op papier beschikbaar voor de deelnemers.

Begeleiding : Henk Berflo
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage` : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

De Hel van Dante: dinsdag 10 december (geloofsverdieping parochie)

De Goddelijke Komedie van Dante Alighieri (1265-1321) is een groots literair werk, dat tot het beroemdste allertijden gerekend mag worden. En dat is niet alleen om de intrigerende tocht door het hiernamaals, of om het betoverend dicht- en taalgebruik. De diepere laag roept op tot introspectie. Het wordt Komedie genoemd, omdat we

gemakkelijk een potje van ons leven maken. Het is echter serieuze materie, om ons weer op de goede weg te zetten, richting dat onwankelbaar geluk waarnaar we allemaal verlangen. Om tot dat geluk te komen is evenwel eerst een 'afdaling' nodig. Dat is beeldtaal voor het langslopen van de duistere kanten van onze ziel. Met het eerste deel van de Komedie, de Hel, begeleidt Dante ons in die afdaling.

Spreker : Sandra Overdijk, taal- en letterkundige en Dante kenner
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift om kosten te dekken wordt bijzonder op prijs gesteld (richtbedrag €5,00)

Literatuur en levensvragen: maandag 16 december

Een boek lezen en samen bespreken kan een goede aanleiding zijn om over de grote en kleine vragen in het leven van gedachten te wisselen.

Het boek dat we gaan bespreken is: "Niets ontgaat ons" van Janke Reitsma.

"Niets ontgaat ons" van Janke Reitsma is een overrompelend gezinsdrama dat zich afspeelt aan de waddenkust. Koen leidt samen met zijn ouders een geïsoleerd bestaan. Als zijn moeder zwanger raakt en met haar medicijnen stopt, keren haar psychische klachten terug. Aukje wordt geboren met een ernstige chromosoomafwijking, waardoor ze niet lang te leven heeft. Terwijl zijn vader op de achtergrond raakt, besluit Koen de zorg voor zijn zusje op zich te nemen. Een verantwoordelijkheid die zo ver voert dat hij besluit Aukje naar het wad te brengen, de plek die hij als het paradijs op aarde beschouwt en waarvan hij vindt dat ze die één keer moet zien.

Het verhaal draait om een familie die op het eerste gezicht harmonieus lijkt, maar waarin onder de oppervlakte veel spanningen en geheimen schuilen. Wanneer een onverwachte gebeurtenis de balans in de familie verstoort, komen onderliggende conflicten en verborgen waarheden naar boven. De auteur maakt gebruik van meerdere perspectieven, waardoor de lezer inzicht krijgt in hoe elk familielid met de situatie omgaat.

Begeleiding : Trudi de Zeeuw en Henriette Molenaar
Tijd : 13:30 tot 15:30 uur
Locatie : Parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1, 3317 RV Dordrecht
Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

800 jaar karmelgeschiedenis (2): dinsdag 17 december

Steeds opnieuw hebben mannen en vrouwen, geïnspireerd door het leven van Elia en hun patrones Maria, kans gezien hun weg te vinden in de wereld van hun tijd. Mensen als Simon Stock, Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Edith Stein en Titus Brandsma hebben daarbij, naast vele andere sleutelfiguren, ieder op hun eigen manier richting gegeven.

Op welke manier kunnen wij putten uit hun nalatenschap? In het nieuwe werkseizoen van de karmelkring Elia volgen we in acht bijeenkomsten de geschiedenis van de karmelorde vanaf de 13e eeuw tot in onze tijd. Aan de hand van historische gebeurtenissen en voor karmelieten betekenisvolle afbeeldingen en teksten komt per avond een periode van honderd jaar aan bod. De avond begint met een uitgebreide inleiding en wordt daarna vervolgd met het in kleine groepjes lezen en bespreken van een tekst. Wat raakt ons in deze tekst? Wat voor waardevols horen we hierin dat we vandaag de dag kunnen gebruiken? Met elkaar gaan we op zoek naar indrukken en antwoorden.

Alle inleidingen en besproken teksten komen gebundeld op papier beschikbaar voor de deelnemers. Komend voorjaar 2025 staan de volgende zes bijeenkomsten gepland. Deze vinden plaats in het parochiehuis van de Antoniuskerk. Iedere avond vormt een afgerond geheel, waardoor het niet per se noodzakelijk is alle acht avonden te volgen.

Begeleider : Peter Rovers
Tijd : 20:00 tot 22:00 uur
Locatie : Parochiehuis St. Antoniuskerk, Burg. de Raadtsingel 45 Dordrecht

Bijdrage : € 5,00 per persoon per bijeenkomst

Stilte meditatie: woensdag 18 december

In de Karmelregel paragraaf 21 staat geschreven: "De apostel nu beveelt stilte aan" Stilte is in de Karmel spiritualiteit belangrijk. Eigenlijk is stilte in alle vormen van spiritualiteit belangrijk. We hebben stilte nodig om ons niet mee te laten slepen in het wereldse leven, de waan van elke dag waar macht, materie, hebzucht etc. onrust veroorzaken. Stilte en aandacht brengen je weer terug naar je zelf, naar God, naar vrede in je hart. Stilte kan zowel rustgevend als ook confronterend zijn. Stilte is luisteren naar wat er van binnenuit naar boven komt en stilte is mij openstellen voor de aanwezigheid van God. In deze bijeenkomst staan we even stil bij jouw ervaring met de meditatie. Na afloop eten we een meegebrachte boterham en is er een kop soep. Aansluitend kunt u de Eliaviering bijwonen.

Begeleiding : Gaby Vermeulen
Tijd : 16:00–18:30 / 19:00uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage` : € 5,00 per persoon per bijeenkomst
(graag vooraf opgave van deelname)

Eliaviering: woensdag 18 december

Elke derde woensdag in de maand verzorgen we een Eliaviering. U bent van harte welkom om deze woord- en gebedsdienst mee te vieren. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning, luisteren naar muziek en zingen bijpassende liederen

Tijdens de viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitspreekt, stuur deze dan tijdig toe via: karmelkringelia@karmel.nl.

Deze viering sluit aan op de Advent meditatie die om 16:00 start.
Weet u van harte welkom.

Thema : "Advent"
Voorganger : Gaby Vermeulen
Tijd : viering 19:30–20:30 uur; inzingen circa 19:15 uur
Locatie : Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
Bijdrage : Uw vrije gift wordt bijzonder op prijs gesteld

Karmelitaanse eucharistieviering: vrijdag 29 december

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt de Karmelkring Elia de Eucharistievieringen op de laatste vrijdag van de maand in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Deze Karmelitaanse vieringen, worden voorgegaan door parochievicaris Sander Verschuur en kenmerken zich onder andere door het openingsgebed, de beurtlezingen, het zingen van bijpassende (karmel)liederen en momenten van stilte. Na de viering worden er, tijdens het koffiedrinken, beelden respectievelijk documentaires vertoond (ca 30 minuten). Na afloop is er gelegenheid om er over na te praten. Na de viering van december vertonen we een documentaire van KRO _ NCRV over Sint Hildegard von Bingen, een Duitse benedictines, mystica en kerklerares.

Thema : n.t.b.
Tijd : 09:30–10:15 uur, koffie en beelden tot ca 11:15 uur
Locatie : Gedachteniskapel Titus Brandsma, Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht
(koffie en beelden in de parochiezaal, Slotemaker de Bruïnestraat 1)
Bijdrage : Uw vrije gift voor de parochie wordt bijzonder op prijs gesteld

Karmel West bijeenkomst: zaterdag 14 december

Deze bijeenkomst gaat vanwege persoonlijke omstandigheden niet door.

Gebedsketting



Uit de landelijke centra voor spiritualiteit:

Boxmeer centrum voor spiritualiteit

nieuwsbrief: <http://karmelcentra.nl/dordrecht/wp-content/uploads/sites/11/2024/12/Nieuwsbrief-10-December-2024.docx>

Nijmegen Titus Brandsma Memorial

Voor meer informatie, zie de website: <https://titusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht/>

Zenderen Karmel Twente

Voor een algemeen overzicht van het programma van Karmel Twente verwijzen we naar: www.karmeltwente.nl: <https://karmeltwente.nl/agenda/>

Oss centrum voor spiritualiteit

Voor meer informatie zie: <https://karmelcentra.nl/oss/>

Karmelkring Elia

<http://www.karmelcentra.nl/dordrecht>

IBAN: NL48 RBRB 0931 1476 62 t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht