



## Beste lezer



Voor ons staat de **Goede Week** met daarin het Paastriduum van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan vieren we op 5 en 6 april het feest van de opstanding: **Pasen**.

We zien hiernaast een afbeelding van het lege graf.

De nu volgende gedachten ontlenuen we aan Tjeu Timmermans (O.Carm) zaliger uit 2014:

"Het lege graf wordt symbool dat Gods bevrijdend Woord niet is opgesloten in de dood; niet monddood is gemaakt. God heeft zich niet laten opsluiten in de ruimte van het graf, afgedekt met een dikke steen. God is een vitale en levende werkelijkheid die groter is dan de dood. Het betekent dat overal waar het bevrijdend handelen van God in mensen gestalte krijgt we recht doen aan de ervaring dat hij leeft. Het bevrijdend handelen van God zet zich door in mensen. Hij leeft. Hij is de verrijzende Christus overal waar mensen vrede zoeken, liefde geven, recht doen; overal waar mensen gemeenschap bouwen en het leven breken voor elkaar; overal

waar mensen elkaar aanvaarden omdat ieder mens geschapen is als beeld van God.

Met deze geloofservaring van de vrouwen en van de andere leerlingen krijgen wij aangereikt dat van uit God niet de dood het laatste woord heeft maar het leven. We krijgen het vertrouwen aangereikt dat Jezus Christus niet alleen toen de Levende is maar ook vandaag aan de dag. Hij is de Verrijzende, de Levende, steeds weer als mensen vanuit een moeilijke periode in hun leven toegroeien naar nieuw perspectief. Hij is de Verrijzende, de Levende, als in oorlogssituatie het geloof in de vrede krachtig wordt. Hij is de Verrijzende als een mens in een zware depressie licht ziet op het einde van die donkere tunnel. Hij is de Verrijzende als mensen in hun ziekte blijven geloven in het leven en in hun mogelijkheden meer te zijn dan hun ziekte. Hij is de Verrijzende, de Levende, wanneer politieke en kerkelijke leiders mensen hoop bieden door met gezag en liefde menswaardigheid te stellen boven persoonlijke roem en macht.

Als in de aaneenschakelijking van desillusie van de omstandigheden de beide Maria's en de leerlingen tot het geloofsverstaan konden groeien dat Jezus de Verrijzende en de Levende is, dan is ook voor ons het geloofsverstaan mogelijk dat Jezus Christus voortdurend de Verrijzende, de Levende is in ons midden op ieder moment dat wij ondanks alles het geloof in het leven, het geloof in de Levende, het geloof in de Liefde van God en mensen vast houden."

*Zo wenst Karmelkring Elia u allen een Goede Week en een Zalig Pasen. Dat wij met elkaar leven met de Levende in ons midden. Zalig Pasen.*

## ACTIVITEITEN APRIL 2026

dinsdag	07 april	Oecumenische bijbelcursus
maandag	13 april	cursus Karmelregel
woensdag	15 april	Eliaviering
vrijdag	24 april	Karmelitaanse viering

## Cursus Karmelregel



Maandagavond **13 april a.s. van 20-22 uur** vindt in de Titus Brandsma Gedachteniskapel de derde avond plaats over de Karmelregel o.l.v. Peter Rovers.

Op deze avond staan de hoofdstukken centraal die betrekking hebben op het thema “**Gehoorzaamheid**”. Het is bijzonder om te lezen dat als mensen iets willen met God en met elkaar, dan de eerste zaken die geregeld moeten worden betrekking hebben op onderlinge dienstbaarheid en onderlinge gezagsverhoudingen. Vanuit het besef dat zij elkaars gelijken zijn en dat de Levende in hun midden aanwezig is, wordt één van hen tot prior gekozen. Uitgangspunt daarbij is dat in het horen van elkaar het woord van God gehoord kan worden. Met name in de woorden van de prior. In zijn leven kan God aan het licht komen zoals dat gebeurde in het leven van de apostel Paulus, die op een gegeven moment kon zeggen: niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Zoals van de prior een belichaming van de Christus wordt verwacht, zo wordt van de anderen broeders een eerbiedige en gehoorzame houding verwacht ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de prior. In de onderlinge eerbied en in de onderlinge gehoorzaamheid kan zich een heilige ruimte

openen: “Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden aanwezig”. In de Karmelregel wordt gesproken over het organiseren van het leiderschap, van de macht. De leider wordt gekozen door de gemeenschap en ieder belooft om gehoorzaam te zijn aan de leider. Dat betekent dat je bereid bent om ‘je wil om te buigen in de richting van de ander’. Dit veronderstelt het toelaten of het horen van wat een ander wil, om je van binnenuit eigen te maken wat van buiten komt. En dat is in de praktijk niet zo simpel.

## Oecumenische bijbelcursus



Op **7 april** vervolgen we om **20 uur** onze oecumenische bijbelcursus en lezen we het **20e hoofdstuk in het evangelie van Johannes** onder leiding van Henk Berflo. Johannes 20 is een kernhoofdstuk in het evangelie dat de opstanding van Jezus Christus beschrijft. Het begint met het lege graf en de ontmoeting met Maria Magdalena, gevolgd door verschijningen aan de apostelen. Het benadrukt de overgang van ongelof naar geloof, de vrede van de opgestane Heer en de zending van de apostelen. Het lezen en nadenken over dit hoofdstuk doen we in de parochiezaal, aan de Slotemaker de Bruinestraat 1. Als u wilt aansluiten weet u dan welkom. De avonden staan op zichzelf. Per avond wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.

## Vieringen april

### ELIAVIERING

De **Eliaviering** is op woensdag **15 april** in de Gedachteniskapel Titus Brandsmaaan de Nolensweg 10 in Dordrecht. Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur zingen we de liederen in. U bent van harte welkom deze Eliaviering mee te vieren. Het is een woord- en gebedsdienst. We bidden een beurtgebed en een psalm, we lezen uit het evangelie en uit de Karmelregel, doen een bezinning en zingen bijpassende liederen. Tijdens deze viering kunt u een eigen voorbede uitspreken. Wilt u dat de voorganger uw voorbede uitsprekt, laat het ons dan tijdig weten via een berichtje naar: [karmelkringelia@karmel.nl](mailto:karmelkringelia@karmel.nl).

Na de viering ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee.

### VRIJDAGVIERING

In samenwerking met het pastoraal team verzorgt Karmelkring Elia op de laatste vrijdag van de maand een **eucharistieviering in karmelitaanse sfeer** in de Gedachteniskapel Titus Brandsma. Deze viering is op **24 april om 9.30 uur**. Deze Karmelitaanse viering wordt voorgedaan door parochievicaris Sander Verschuur. Ze kenmerkt zich onder andere door het openingsgebed, de beurtlezingen, het zingen van karmellieder en momenten van stilte. Aansluitend is er voor iedereen koffie en thee in de parochiezaal.

### GEBEDSKETTING

In maart 2018 is er een gebedsketting gestart door de Karmelfamilie in

Hier onze folder  
downloaden →

Nederland. De achtergrond van dit idee is om het samen bidden te stimuleren en te versterken. Bid je mee? U treft het gebed van de maand aan op de webpagina.

Geloofsverdieping Parochie  
T.v.A. →

Lees meer →

## Vooruitblik



Sinds september 2011 komen leden van de Familia Carmelitana en belangstellenden in de regio West (Noord- & Zuid-Holland) bijeen voor ontmoeting en bezinning. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Aalsmeer, Amstelveen en Dordrecht.

Op zaterdag 30 mei is een volgende **Karmel-West dag** die wordt gehouden in in de Verzezen Christuskerk in Dordrecht aan de Nolensweg 10.

Aanvang 10 uur. Voor opgave en informatie: [secretariaat@karmel.nl](mailto:secretariaat@karmel.nl). Noteer het alvast in de agenda! Wilt u zich eens oriënteren neem dan per [e-mail](#) contact op.

## Contact

Stationsweg 43 A 36  
3331 LR Zwijndrecht  
[e-mail](#)

## Volg ons



Website Dordrecht



Facebook

## Andere Karmelcentra Spiritualiteit

[Nijmegen](#)

[Boxmeer](#)

[Twente](#)

[Oss](#)

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [karmelkringelia@karmel.nl](mailto:karmelkringelia@karmel.nl) toe aan uw adresboek.

