



Titus in de zomer *Zaterdag 27 juli 2019*



De karmeliet Titus Brandsma is bij velen bekend als een voorvechter voor gerechtigheid en vrede. Het kostte hem zijn leven; 26 juli 1942 stierf hij in het concentratiekamp Dachau.

Titus zocht een Godsbeeld dat tegemoet kon komen aan de behoeften van de mensen van zijn tijd én van onze tijd.

Marieke Rijkema van het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen zal ons, vanuit zijn diesrede van 1932, inleiden in het Godsbeeld van Titus.

In deze rede presenteerde hij een nabije, levende God, met wie ook wij in nauwe verbondenheid kunnen en mogen staan.

We gaan met elkaar in gesprek wat zijn teksten voor ons kunnen betekenen. Na een viering is er een

broodmaaltijd ter afsluiting.

Zaterdag 27 juli van 15.30 - 18.30 uur
Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46

Kosten € 10,-

In verband met de catering is aanmelden noodzakelijk.

Neem ook eens een kijkje op onze [website](#).
Hier vindt u meer informatie en het jaarprogramma.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u karmeltwente@karmel.nl toe aan uw adresboek.

